



Aflevering 3 – Realisme

Benodigheden

- Laptop of telefoon om gezamenlijk een filmpje te kunnen bekijken.
- Verzameling (zonne)brillen met verschillende kleuren monturen, met in ieder geval ook een roze en een donkere bril.
- Een groot vel papier met viltstiften
- Post-Its en pennen

Gebruik

Je kunt deze verwerking zelfstandig gebruiken, of in een (klein) groepje.

- Zelfstandig: gebruik de opdrachten en vragen als leidraad om na te denken over hetgeen je hebt gezien en gehoord. Als je het fijn vindt kun je voor jezelf dingen opschrijven. Je kunt de opdrachten en vragen allemaal doen, of je maakt een keuze.
- Groepje: gebruik de opdrachten en vragen als leidraad voor jullie gesprek. Je kunt de opdrachten en vragen allemaal doen, of je maakt een keuze.

Icebreaker – Door welke bril kijk jij?

Leg diverse (zonne)brillen in het midden, allemaal met een andere kleur montuur. Vertel de deelnemers dat ze zelf de betekenis van de kleuren mogen interpreteren. We kennen de uitdrukking 'door een roze bril het leven bekijken' of 'door een donkere bril het leven bekijken', maar laten we vandaag betekenis geven aan andere kleuren waarmee je naar het leven kunt kijken! Vertel om de beurt aan elkaar door welke bril jij het leven bekijkt, waarbij je de kleur pakt van de bril die voor jou passend is. En misschien maak je na afloop nog een selfie als groep, waarbij ieder zijn eigen kleur montuur draagt?



Opdrachten

Opdracht 1 – Een blik op de wereld

Jan Willem somt in zijn bijdrage een aantal zaken op: Onder andere: ongelijkheid, onrecht, armoede, misbruik, racisme, verslaving, criminaliteit, etc. Maak met elkaar op een groot vel papier een mindmap van zaken die volgens jullie ook bij deze opsomming horen van zaken die er mis zijn in deze wereld.

Opdracht 2 – #ongemakkelijk

Bekijk met elkaar het filmpje Wetgeving NU #Ongemakkelijk via www.legerdesheils.nl/artikel/petitie. Het Leger des Heils nam het initiatief tot de petitie voor wetgeving tegen uitbuiting van mens en natuur. Wat heeft dit volgens jou te maken met realisme, zoals beschreven in dit filmpje?

Vragen

1. Wat vind jij: Is de wereld heel of is de wereld kapot? En wat vind je over jezelf: ben jij gebroken of een geheel?
2. In welk Bijbelverhaal komt Jezus' realisme naar voren? Of zie je dit, volgens jou, bij Jezus niet zo duidelijk?
3. Jan Willem zegt uitdagende zaken over zonde. Hoe zou jij 'zonde' willen beschrijven? Kun je woorden vinden die dicht bij je eigen beleving en leven komen?
4. Wat brengt het om over zonde te praten?
5. Waar zit zonde? In je hoofd, in je hart, in je ... of (n)ergens anders?
6. Jan Willem vertelt over de uitspraak 'Ik zal strijden' van William Booth, waarmee hij aangeeft zich blijvend te willen verzetten tegen wat hij – realistisch kijkend - in zijn omgeving zag. Leidt realisme automatisch tot beweging of misschien ook tot passiviteit en verslagenheid? Hoe werkt dit voor jou?
7. Hebben realisme en missie iets met elkaar te maken?

Suggestie voor gebed

- Dank voor wat je van en met elkaar ontvangen hebt deze avond.
- Het filmpje sloot af met de vraag: Welke strijd strijd jij? Wees een moment stil en vraag God je realistisch te bepalen bij de wereld, maar ook bij je eigen leven. Tot welk gebed brengt dit je? Als je wilt, kun je jouw gebed opschrijven op een Post It en voorlezen.
- Dank God voor zijn realistische kijk op jouw leven en tegelijkertijd zijn oneindige liefde en verlangen tot vernieuwing voor jou.
- Realisme leidt tot beweging – bid om een realistische kijk op jezelf en op de wereld om je heen en vraag Gods Geest je een zelfde heilige verontwaardiging te geven zoals dit in William Booth aanwezig was.

Leger des Heils DNA

Verwerkingsmateriaal voor gespreksgroepen



To do

Daag jezelf uit om in de komende week bewust en realistisch te kijken naar de producten die door je handen gaan. Hoe kwamen de zaken die jij dagelijks gebruikt tot stand? Welk verhaal vertellen zij?

Onderteken de petitie #Ongemakkelijk! www.legerdesheils.nl/artikel/petitie

Neem nog eens de tijd om na te denken over de vraag 'Welke strijd strijd jij?'

Lees nog eens voor jezelf de tekst van Shaw Clifton over de acht "distinctives". Je vindt deze tekst op de website: www.legerdesheils-dna.nl