



## Aflevering 7 – Idealisme

---

### Benodigheden

- Legpuzzel van ca. 100 puzzelstukjes
- A4-vellen
- Stiften
- Kaartjes (bijv. een stevig A4 in 8'en geknipt)

### Gebruik

Je kunt deze verwerking zelfstandig gebruiken, of in een (klein) groepje.

- Zelfstandig: gebruik de opdrachten en vragen als leidraad om na te denken over hetgeen je hebt gezien en gehoord. Als je het fijn vindt kun je voor jezelf dingen opschrijven. Je kunt de opdrachten en vragen allemaal doen, of je maakt een keuze.
- Groepje: gebruik de opdrachten en vragen als leidraad voor jullie gesprek. Je kunt de opdrachten en vragen allemaal doen, of je maakt een keuze.

### Icebreaker

Zet de wekker/timer op 1 minuut: probeer met elkaar zo samen te werken dat je binnen 60 seconden zoveel mogelijk van de puzzelstukjes op zijn plaats hebt gelegd.

*(Een kleine opwarmer bij de gedachte dat de Distinctives ons puzzelstukjes aanreiken voor het nadenken over het karakter van God, de karakterkenmerken van ons als Jezus' leerlingen en kenmerken van de organisatie het Leger des Heils)*

### Opdrachten

#### Opdracht 1

Maak een tekening: Wanneer je morgen wakker wordt in een ideale wereld, waaraan merk je dit als eerste na het opstaan? Schets op een vel papier jouw ideale wereld.

#### Opdracht 2

Eerder sprak Jan-Willem over realisme. Soms lijken realisme en idealisme lijnrecht tegenover elkaar te staan. Wellicht zijn er momenten dat je ervaart dat realisme idealisme in de weg staat. Ook zullen er misschien momenten zijn dat realisme jouw idealisme in balans brengt. Schrijf op de kaartjes wat jou soms belemmert in het streven naar een ideale wereld. Maak vervolgens met elkaar een tweedeling: welke kaartjes kunnen soms ook helpend zijn doordat ze bijvoorbeeld voor balans zorgen? En welke kaartjes zouden geschrapt mogen worden uit jouw leven?



## Vragen

1. Wat is jouw eerste associatie bij het woord 'idealisme'?
2. Is 'idealisme' voor dromers?
3. Wat is Gods ideaal volgens jou? Waar maak jij dit uit op?
4. En wat is Gods ideaal voor jouw persoonlijke leven, denk je?
5. Ken jij een Bijbelverhaal waaruit Jezus' idealisme blijkt?
6. Welke idealen wil jij nastreven in het volgen van Jezus?
7. Hoe blijkt gelovig idealisme binnen het Leger des Heils waar jij bij hoort? (Jouw korps, buurthuiskamer, Fresh Expression, etc. etc.)
8. Wat zouden we verliezen als we Gods idealisme los laten en enkel realistisch naar de wereld en ons eigen leven kijken?

## Suggestie voor gebed

- Dank voor wat je van en met elkaar ontvangen hebt deze avond.
- Dank dat Gods hoop voor jou en voor deze wereld nooit zal stoppen en Hij toegewijd is aan het volbrengen van Zijn plan van heelheid met jou en deze wereld.
- Bid dat je oog mag krijgen voor Gods verlangen tot heelheid, Zijn ideaal voor jouw leven en jouw wereld

## To do

Bekijk via <https://www.legerdesheils.nl/artikel/zo-lang-zullen-wij-strijden> de moderne weergave van de woorden van de stichter van het Leger des Heils, William Booth.

Lees nog eens voor jezelf de tekst van Shaw Clifton over de acht "distinctives". Je vindt deze tekst op de website: [www.legerdesheils-dna.nl](http://www.legerdesheils-dna.nl)