

9

HEILIGING



DIEN

LEERSTELLING NEGEN

09 | 11

WIJ GELOVEN, DAT VOORTDUREND GEHOORZAAM GELOOF IN CHRISTUS NODIG IS OM GERED TE BLIJVEN.

LEERSTELLING TIEN

10 | 11

WIJ GELOVEN, DAT ALLE GELOVIGEN HET VOORRECHT HEBBEN GEHEEL EN AL GEHEILIGD TE KUNNEN WORDEN EN DAT GEHEEL HUN GEEST, ZIEL EN LICHAAM ONBERISPELIJK BEWAARD KUNNEN WORDEN TOT DE KOMST VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS.

1 TESSALONICENZEN 5:23 (NBG)

Met andere woorden...

Wij geloven dat we op Jezus moeten vertrouwen om gered te blijven. Hij helpt ons om te doen wat we moeten doen. Geredde mensen krijgen de kans om God te helpen. Als zij zich volledig aan Hem wijden, ontvangen ze kracht om Hem te dienen en de zonde te weerstaan.



“Ik verklaar dat ik vastbesloten ben om met Gods hulp:

- open te staan voor het werk van de heilige Geest, gehoorzaam te zijn aan zijn leiding in mijn leven, te groeien in genade door God te eren, te bidden, de Bijbel te lezen en de naaste te dienen;*

LES 9

LEERDOELEN

- GEROEPEN OM HEILIG TE ZIJN. WAT IS HEILIGING EN HOE LEVEN WE HET UIT? HET LEGER DES HEILS ALS HEILIGINGSBEWEGING.
- HET BELANG VAN VOORTDURENDE GROEI EN VOORUITGANG IN ONZE RELATIE MET JEZUS. EEN LEVENSLANG PROCES VAN GEHOORZAAMHEID EN VERTROUWEN
- HOE WERKT DE HEILIGE GEEST IN ONS EN WAT IS ONZE ROL DAARIN?
- HET VERLIEZEN VAN ONZE REDDING - DE MOGELIJKHEID OM TERUG TE VALLEN.

- mij in mijn levensstijl te richten naar de waarden van het Koninkrijk van God en niet naar die van de wereld;*
- mijn integriteit als christen op elk terrein van mijn leven te bewaren en mij in gedachten, woorden en daden niets te veroorloven dat immoreel, oneerlijk, onwaardig of profaan is.”*

VERBOND VAN EEN HEILSSOLDAAT



“Hij heeft jullie uitgekozen en Hij is heilig. Leid daarom zelf ook een heilig leven. Want in de heilige boeken staat: ‘Jullie moeten heilig zijn, omdat ik heilig ben’.
1 Petrus 1:15-16 (BGT)



DOE

WE BEGINNEN NU MET HET DERDE DEEL VAN DE CURSUS: INSTRUCTIE. IN DE VORIGE DELEN, 1. UITNODIGING EN 2. INSPIRATIE, BESPRAKEN WE DE LEERSTELLINGEN 1 T/M 8 EN 11. DEZE GAAN OVER DE BASIS VAN ONZE GELOOFSLEER, OVER WIE WIJ ZIJN, WIE GOD IS, WAT JEZUS VOOR ONS HEEFT GEDAAN EN OVER DE TOEKOMST.



Nu richten we onze aandacht op de dagelijkse geloofspraktijk. De volgende vijf lessen zijn gebaseerd op de leerstellingen 9 en 10. Ze benadrukken het belang van ons geloof in Jezus, onze gehoorzaamheid aan Gods roepstem en onze bereidheid ons te laten omvormen door de heilige Geest tot de mensen, zoals we oorspronkelijk bedoeld zijn.

Als christenen leven we met de waarden en prioriteiten van het Koninkrijk. Daarom verschillen onze levensstijl en keuzes die we maken vaak met die van de

mensen om ons heen. Onze prioriteit is om te leven op een wijze die God plezier doet. We zetten daarom waarden als eerlijkheid, vriendelijkheid, gulheid, geloof, liefde en hoop boven aan onze agenda. Dat noemen we heilig leven. We zijn geroepen om de heiligheid van God te tonen in ons leven en aan de wereld om ons heen. God vraagt ons om heilig te leven, niet alleen om Hem daarmee te plezieren, maar omdat Hij het beste met ons voor heeft. Dat betekent wegblijven bij de dingen die ons pijn doen of onze vriendschap met Jezus in de weg staan.

“Hij is heilig. Leid daarom zelf ook een heilig leven”

1 Petrus 1:15 (BGT)

Sommige mensen denken dat een geheiligd leven ver af staat van de maatschappij waarin we leven. Dat het ons gaat om regeltjes en verboden. Maar geheiligd leven betekent volop leven in de maatschappij, terwijl je steeds afstemt op God. Bij dat ‘aparte’ leven gaat het er om elke dag weer de juiste en goddelijke keuzes te maken. De kracht van de heilige Geest in ons maakt dat mogelijk. “Het gaat niet om het winnen maar om het rennen... niet om het succes, maar om de inzet... niet om de positie, maar om dienstbaarheid... niet om religie, maar om relatie... niet om liberalisme maar discipline... niet om het compromis maar om toewijding.”¹

‘Doe niet zoals de mensen die zonder God leven, maar leef als nieuwe mensen. Want God geeft jullie de wijsheid om zijn wil te kennen. Daardoor weten jullie wat goed en volmaakt is, en waar God blij mee is.’ Romeinen 12:2 (BGT)

Het Leger des Heils als heiligingsbeweging

Heiligheid is een vitaal onderdeel van de leer van het Leger des Heils. We zijn een heiligingsbeweging. We wortelen in de denkbeelden van John Wesley die meende dat heiligheid niet zomaar een optie is. Onze oprichters, William en Catherine Booth en andere legerleiders van het eerste uur, schreven boeken over heiligheid en de noodzaak dat heilssoldaten een heilige levenswijze erop na zouden houden. Het is deel van ons erfgoed.

John Wesley zei dat er ‘geen heiliging is zonder sociale heiliging’². Hij bedoelde daarmee dat we dit niet alleen kunnen. Levensheiliging krijgt pas vorm binnen de christelijke gemeenschap. Maar belangrijker nog: we zijn verantwoordelijk om aan die levensheiliging te werken om zo deze wereld te verbeteren en te maken tot een plek waar rechtvaardigheid en mededogen heersen.



“Je kunt niet heilig zijn zonder betrokken te zijn bij het verbeteren van de wereld. Je wordt niet heilig door jezelf puur en zuiver te houden buiten de wereld, maar door je te storten in Gods werk voor de lijdende mens in deze wereld.”

Dominee Dean Snyder³



¹ M. Smith geciteerd in Mick Bickles boek After God's own heart.

² Geciteerd in Lovett H. Weens, Jr. John Wesley's message today (Abingdon Press)

³ Sociale heiliging: Our Wesleyan DNA' door Rev Dean Snyder, 5 oktober 2003 http://foundryumc.org/sermons/10_5_2003.pdf

DENK

Beschrijf de leerstellingen in je eigen woorden.

LEERSTELLING NEGEN

09 | 11

WIJ GELOVEN, DAT VOORTDUREND GEHOORZAAM GELOOF IN CHRISTUS NODIG IS OM GERED TE BLIJVEN.

.....
.....
.....
.....
.....

LEERSTELLING TIEN

10 | 11

WIJ GELOVEN, DAT ALLE GELOVIGEN HET VOORRECHT HEBBEN GEHEEL EN AL GEHEILIGD TE KUNNEN WORDEN EN DAT GEHEEL HUN GEEST, ZIEL EN LICHAAM ONBERISPELIJK BEWAARD KUNNEN WORDEN TOT DE KOMST VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS.

1 TESSALONICENZEN 5:23 (NBG)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Met andere woorden...

Wij geloven dat we op Jezus moeten vertrouwen om gered te blijven. Hij helpt ons om te doen wat we moeten doen. Geredde mensen krijgen de kans om God te helpen. Als zij zich volledig aan Hem wijden, ontvangen ze kracht om Hem te dienen en de zonde te weerstaan.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Het Leger des Heils zag zichzelf lange tijd als een heiligingsbeweging. Lees de volgende oproep door de International Spiritual Life Commission van het Leger des Heils in 1998. Hierin verwoorden zij opnieuw de oproep tot heiliging voor heilssoldaten overal te wereld.

- ////Arceer//// de zin of alinea die je het meest inspireert.
- Omcirkel een woord of een zin die je graag werkelijkheid ziet worden in je eigen leven.
- Onderstreep een woord dat je (niet helemaal) begrijpt.

OPROEP TOT HEILIGING

DOOR DE INTERNATIONAL SPIRITUAL LIFE COMMISSION

“Wij roepen heilssoldaten overal ter wereld op om opnieuw de leer van de heiliging gestalte te geven in al zijn dimensies - op het persoonlijke vlak, het relationele vlak, op het sociale en politieke terrein en in de culturen en talen van onze tijd, daarbij ruimte latend en zelfs ruimte biedend aan een diversiteit van uitingen en ervaringen, zolang deze in overeenstemming zijn met de Bijbel.

Wij bekrachtigen dat God nog steeds zijn mensen opdraagt en van hen verlangt dat zij heilig zijn. Hiervoor is Christus gestorven, hiervoor is Christus op-

gestaan, hiervoor ontvingen wij de heilige Geest. Wij moeten daarom deze genadegave van heiliging, ons geboden in Christus, aannemen. Wij belijden dat wij niet altijd in praktijk hebben gebracht wat deze oproep tot heiliging van ons vraagt; niet in onze gemeenschappen en niet binnen het Leger des Heils. Wij besluiten om alles te doen wat mogelijk is om heilig te leven, wetend dat dit alleen mogelijk is door de kracht van de heilige Geest die zijn vrucht in ons doet groeien.



BEKIJK OP WWW.LEGERDESHEILS.NL/REKRUTENLESSEN
HET FILMPJE BIJ DEZE LES EN SCHRIJF JE VRAGEN OF
OPMERKINGEN HIERONDER:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



DENK VERDER

Academie voor Heiliging



Stel je voor, jij richt een nieuwe 'academie voor heiliging' op.

- Wat is het doel van jouw academie?

.....

.....

.....

- Welke visie draagt de academie uit?

.....

.....

.....

- Welke vakken staan er op het lesrooster?

.....

.....

.....

- Welke onderwerpen behandelt de praktijkles?

.....

.....

.....

- Welke Bijbelteksten gebruiken we in de les?

.....

.....

.....

- Hoe toetsen en beoordelen we de studenten?

.....

.....

.....

- Is de academie van nut voor de lokale gemeenschap?

.....

.....

.....

- Stel een advertentie op waarin je een heilig leven promoot en potentiële studenten aanmoedigt om zich in te schrijven.



STEL JE VOOR...

Als jij een heilig leven zou leiden, welke invloed zou dat hebben op je familie, je vrienden en kennissen? Wat zou het voor hen kunnen betekenen? ⁴

.....

.....

.....

Hoe zou jouw buurt en jouw korps er uitzien als alle christenjongeren in jouw buurt een heilig leven zouden leiden? Wat zou er gebeuren als ook alle volwassenen dat zouden doen? ⁵

.....

.....

.....

SOCIALE HEILIGING

John Wesley zei: *“Er is geen heiliging zonder sociale heiliging”*.⁶ Wat betekent dat? Hoe brengt het Leger des Heils sociale betrokkenheid in praktijk? Hoe kun jij deze week sociaal betrokken zijn?

.....

.....

.....

TEKENEN VAN TERUGVAL

*“Ik geloof dat als ik mij bewust afkeer van God en steeds van Hem wegloop, dat er een punt komt dat mijn relatie met Hem verbroken kan worden en ik niet langer ‘in Christus’ ben.”*⁷

Hoe herkennen we de tekenen van terugval?

.....

.....

.....



4 Olivia Munn & Stephen Court, *The uprising: a holy revolution*
5 Idem
6 Geciteerd in Lovett H. Weens, Jr, *John Wesley message today* (Abingdon Press)
7 Grant Sandercock-Brown, 'Blessed assurance' in *The Officer* mei/ juni 2009: 48



DOORLEEF

Lees nogmaals de oproep van het Leger des Heils tot heiliging. Probeer nu je eigen 'Heiligingsbelofte' te schrijven. Gebruik vooral woorden en zinnen waarmee je vertrouwd bent en waar je zelf achter staat.

M!JN HEILIGINGSBELOFTE

A series of horizontal dotted lines for writing.





HELEMAAL HEILIG

Hoe ziet heiligheid eruit in mijn leven? Hoe zou het eruit moeten zien?

HOE IK MET
MENSEN OMGA...

DINGEN RONDOM
SEKSUALITEIT...

WAT IK ZEG...

HEILIGHEID

HOE IK MIJN GELD
GEBRUIK...

WAAR IK OVER
DENK...

WAT DOE IK MET
MIJN TIJD..?



- Conclusie: Wat kan of moet ik veranderen om meer geheiligd te worden?

- Kies iemand uit die jou kan helpen om je keuzes vol te houden.
Geef hem of haar toestemming om je ter verantwoording te roepen. Dit is:

DEVOOT

Lees de gedachten hieronder. Breng daarna tijd door in gebed en aanbidding als antwoord op alles wat je in deze les hebt overdacht. Neem jezelf voor om heilig te leven. Als je een heiligingsbelofte hebt geschreven, kun je die gebruiken in gebed. Bid voor elkaar om vervulling met de heilige Geest en kracht om een heilig leven te leiden.

Het kan gebeuren dat we de grootheid van het wonder van onze wedergeboorte uit het oog verliezen. God deed iets groots in onze ziel. Dankzij Jezus hoeven we niet meer 'wee mij' te roepen als we Gods aangezicht zoeken. Hebréeën 10:19-22 (BGT) zegt:

"Vrienden, we kunnen vol vertrouwen de ware heilige tent van God binnengaan. Jezus heeft dat voor ons mogelijk gemaakt met zijn bloed. Door zijn dood maakte hij voor ons de weg vrij. Daardoor kunnen we nu bij God komen. Want Jezus is onze hogepriester in de

hemel. Laten we dus naar God toe gaan, vol vertrouwen in hem en met een groot geloof, want dankzij het offer dat Christus gebracht heeft is al het kwaad uit ons hart verdwenen."

Wij kunnen dus de weg van heiliging bewandelen, vertrouwend op de belofte van Gods acceptatie en zijn liefde voor ons. Als we dat doen, ontdekken we dat 'nee' zeggen tegen de zonden het volgende betekent: 'Ja' zeggen tegen het leven, tegen vreugde en alles waar we in ons hart zo naar verlangen.

DETAIL

VERBOND VAN EEN HEILSSOLDAAT

Heilssoldaten komen uit verschillende culturen, tradities en rassen en lagen van de bevolking. Toch zetten ze allemaal hun handtekening onder hetzelfde document, het Verbond van een Heilssoldaat.

Lees het Verbond nog eens door. Ben je al klaar om te tekenen. Waarom wel of waarom niet? Heb je nog vragen? Stel ze gerust.

In 1882 werden de Krijgsartikelen geïntroduceerd. Nieuwe rekruten ondertekenden dit document voordat zij werden ingezegend tot heilssoldaat. Sommigen aarzelden om zichzelf vast te leggen. Geleidelijk werd het ondertekenen van de Krijgsartikelen algemeen geaccepteerd. In 1890 werd vastgesteld dat elke heilssoldaat dit document moest overdenken, accepteren en ondertekenen. Deze regel geldt nog steeds om dezelfde redenen:

.....

1. **Zodat hij vooraf kennis heeft van de leerstellingen, principes en praktijken waar hij zich aan moet houden.**

.....

2. **Het overdenken van en gebed over de inhoud van deze artikelen zal hem helpen te ontdekken of hij werkelijk het geloof en de geest van een heilssoldaat heeft of niet.**

.....

3. **De belofte die gedaan wordt met het ondertekenen van deze artikelen zal hem helpen om in de toekomst trouw te zijn aan het Leger in de toekomst.**

.....

4. **Het weerhoudt mensen, die niet volledig op één lijn met het Leger des Heils zitten, om toe te treden. Zij zouden wellicht later ontevredenheid en verdeeldheid kunnen veroorzaken.**

De Krijgsartikelen werden in 1989 herzien en kregen toen de naam: Verbond van een Heilssoldaat. Ondanks enkele veranderingen in de taal en inhoud, is de geest van de originele artikelen en het belangrijkste doel behouden.

Bespreek je gedachten hierover met je mentor of je groepsleider.



DIEPER

- Maak een ‘Droedel’ naar keuze.
- Lees en doe minstens twee activiteiten van het onderdeel ‘Discipelschap’.
- Probeer op tenminste één manier deze week te laten zien wat ‘sociale heiliging’ is.
- Schrijf je eigen heiligingsbelofte of vul het ‘helemaal heilig’ diagram in



DISCIPELSCHAP

SABBAT

De Bijbel leert ons dat de sabbat een specifieke tijd is om te rusten, God te aanbidden en Gods trouw te overdenken. Traditiegetrouw is dit voor de Joden op zaterdag en voor ons op zondag. De schrijver van The Message-bijbelhertaling zegt daarover: *“Als er geen sabbat is – geen regelmatig opgelegd moment van niet werken, niet vergaderen – dan worden we helemaal opgeslokt door ons handelen en spreken en wordt het werk van God vergeten of gemarginaliseerd en verliezen we ons ‘bewustzijn van God’.”*

Eugene Petersen

Auteur Engelse Bijbelhertaling ‘The Message’.

Natuurlijk kiest niemand van ons ervoor om God bewust naar de zijlijn te schuiven, maar als we eerlijk zijn weten we dat dit maar al te snel gebeurt door alle drukte van werk of school of andere veeleisende zaken. De sabbat of rustdag verwordt dan tot een van onze alledaagse verplichtingen, iets waarover je je ook nog schuldig kunt voelen of wat er nu eenmaal bijhoort op zondag.

De Bijbel toont ons dat de sabbat iets is wat heel ons leven doortrekt. Het gaat om elk moment, elke dag, elke maand, elk jaar en elk gesprek en elke ontmoeting met anderen. Het is een daad van aanbidding en toewijding. Zo naar de sabbat kijken, vraagt een verandering in ons denken. We zien tijd

voor rust dan als een kans om overal God in te ontdekken: door meer attent te zijn, door te leven met meer verwondering en dankbaarheid over de wereld waarin we wonen. Iets minder haast, iets meer tijd ‘verkwist’ aan het goede, de stilte!

SABBAT ONTDEKKEN

- [] Zet je telefoon elke dag 5 minuten uit en lees een bijbeltekst.
- [] Maak op zondag geen huiswerk.
- [] Ga op zondag niet winkelen.
- [] Reserveer tijd voor familie en vrienden.
- [] Ga naar de dienst, ook als je niet zo’n zin hebt.
- [] Neem tijd om God te danken voor zijn zorg.
- [] Ga naar een kerk of legerzaal, wees daar stil voor God.
- [] Denk terug aan een moment dat je iets van Gods werk zag.
- [] Plan één schermvrije avond in, geen tv, mobiel etc.



DROEDEL

AAN DE SLAG

1

GA AAN DE SLAG MET DE LES, DENK EROVER NA EN ZET JE GEDACHTEN OP EEN RIJTJE. DEZE DROEDEL HELPT DAARBIJ MET DRIE OPDRACHTEN. KIES ER TENMINSTE ÉÉN UIT OM AAN TE WERKEN VOOR DE VOLGENDE LES.

Wat trof jou in de les vandaag? Schrijf in de praatwolken hieronder de kernwoorden op van Bijbelteksten, gedachten of uitdagingen die je opvielen.





BEOORDEEL

OP EEN SCHAAL VAN 1 TOT 4,
DE VOLGENDE UITSPRAKEN:

1 = helemaal niet **2** = een beetje **3** = veel **4** = heel veel

Ik heb iets nieuws ontdekt over:

1

2

3

4

God

Mijzelf

Discipelschap

Missie

Iets anders, namelijk:

.....
.....

Ik heb God tot mij horen spreken.

Ik voelde mij uitgedaagd om iets in
mijn leven te veranderen.

Het duizelt me een beetje, ik wil
graag met iemand praten.

Schrijf op wat je verder wilt bestuderen, vragen die je wilt stellen of stappen die je gaat zetten.

.....
.....
.....



Breng wat tijd door in gebed en leg al je gedachten bij de Heer neer.



DROEDEL

AAN DE SLAG

2

DENK NOG EENS TERUG AAN DEZE LES. WAT HOORDE, LAS EN BESPRAK JE MET ELKAAR? WAT SPRONG ER VOOR JOU UIT? WAT BEMOEDIGDE JOU DAARIN? WAT VOND JE MOEILIJK? NOTEER JE GEDACHTEN OP DEZE PAGINA.

Misschien wil je iets tekenen, een gedicht maken of een Bijbelgedeelte en persoonlijke uitdagingen noteren. Wees creatief. Als je iemand nog wat wilt vragen, schrijf die vragen dan op, zodat je het niet vergeet! Neem daarna de tijd om voor alles, waar je over hebt nagedacht, te bidden.



DROEDEL

AAN DE SLAG

3



(niet alle regels hoeven te worden ingevuld)

Welke dingen in jouw leven zorgden ervoor dat je niet meer aan Jezus dacht of dat je minder tijd vrijmaakte voor gebed?

.....

Heb je wel eens nagedacht dat het mogelijk is dat een christen zijn verlossing kan verliezen?

.....

Kan een Leger des Heils-korps, of een andere groep gelovigen, je helpen om gericht te blijven op Christus? Hoe?

.....

Zijn er specifieke dingen die God van je vraagt wanneer je om een heilig leven bidt? Kun je die benoemen?

.....

Is er een gevaar dat heilssoldaten denken dat ze heiliging kunnen verdienen door goede daden te doen? Hoe kunnen we daarvoor waken?

.....

Als wij groeien in heiliging wordt het beeld van God steeds meer zichtbaar in ons leven. Hoe wordt dit zichtbaar in onze houding en daden?

.....

Welke lesonderdelen vond je vandaag verrassend?

.....

Waar ben je het niet mee eens?

.....

Waar wil je nog dieper op ingaan?

.....

Bid nu voor de dingen waar je over hebt nagedacht.

