

7

NIEUW LEVEN



DIEN

LEERSTELLING ZEVEN

07 | 11

WIJ GELOVEN, DAT BEKERING TOT GOD, GELOOF IN DE HEER JEZUS CHRISTUS EN WEDERGEBOORTE DOOR DE HEILIGE GEEST NOODZAKELIJK ZIJN TOT ONS BEHOUD.

LEERSTELLING ACHT

08 | 11

WIJ GELOVEN, DAT WIJ UIT GENADE GERECHTVAARDIGD WORDEN DOOR HET GELOOF IN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS, EN DAT HIJ, DIE GELOOFT, DAARVAN HET GETUIGENIS IN ZICH DRAAGT.

Met andere woorden...

Om verlost te worden, moeten we echt spijt hebben van onze zonden en Jezus vertrouwen. Dan vernieuwt de Heilige Geest ons. Verlossing is Gods gratis geschenk. We ontvangen nieuw leven als we in Jezus geloven. Iedereen zal dat aan ons zien en verandering merken.



*“O zee van Gods liefde,
zo peilloos en wijd,
verlossing, zo grenz’loos,
voor mij hier bereid,*

*o vloed van genade,
zo rijk en zo vrij,
gij stroomt toch voor allen;
stroom ook over mij!”*

Generaal William Booth, 1893

LES 7 LEERDOELEN

- HOE REAGEREN WIJ OP JEZUS’ DOOD? BEKERING, GELOOF, NIET DOOR EIGEN GOEDE DADEN.
- WAT GEBEURT ER ALS WE JEZUS AANNEMEN ALS ONZE VERLOSSER? WEDERGEBOORTE, GERECHTVAARDIGD VOOR GOD STAAN, OPGENOMEN IN GODS FAMILIE, ZEKERHEID VAN NIEUW LEVEN.
- HOE VERANDEREN WE DAARDOOR? HET WERK VAN DE HEILIGE GEEST IN ONS, ONZE NIEUWE IDENTITEIT IN CHRISTUS, ONS AANDEEL IN GODS DOORWERKENDE VERLOSSINGSVERHAAL.



‘Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.’ 2 Korintiërs 5:17 (NBV)



DOE

DE KERN VAN DE LEGER DES HEILS-THEOLOGIE VORMT HET VERTROUWEN DAT IEDER-EEN DIE GELOOFT IN GOD GERED KAN WORDEN. LEERSTELLING 7 EN 8 VERTELLEN DAT WE GODS REDDING GRATIS ONTVANGEN ALS WE WERKELIJK SPIJT HEBBEN VAN WAT WE VERKEERD HEBBEN GEDAAN EN VERTROUWEN OP JEZUS.

De Bijbel vertelt ons dat als we ons zo volledig toewijden aan Jezus, de heilige Geest nieuw leven in ons schept. We worden van binnenuit veranderd; een tastbare verandering voor de wereld om ons heen. De kracht van Gods verlossing werkt dan door in ons leven. Dan weten we diep van binnen dat we bij Jezus horen en deel uitmaken van Gods familie. Dat doet ons leven met meer vreugde, vrede en liefde dan ooit tevoren. Iedereen kan daarin delen!

Nadenkend over Leerstelling 7 en 8 komen we vier woorden tegen die omschrijven hoe we Jezus' dood en opstanding kunnen accepteren in ons leven en hoe onze zonden zo vergeven zijn: bekering, geloof, rechtvaardiging en wedergeboorte.

Bekering betekent dat we ontdekken dat zonde fout is en we omdraaien vanuit de zonde naar God toe. Geloof betekent persoonlijk vertrouwen, geloven dat Jezus onze zonde kan en wil vergeven. En, zoals we ook natuurlijk geboren zijn, kunnen we ook geestelijk geboren worden als we christen worden. Dat noemen we, met leerstelling 7, wedergeboorte.

'Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.'

2 Korintiërs 5:17 (NBV)

Leerstelling 8 zegt dat we 'uit genade worden gerechtvaardigd door geloof'. Gerechtvaardigd betekent 'in rechte verhouding gebracht tot', dus 'niet schuldig verklaard', kortom: vrijgesproken. 'Rechtvaardiging' is Gods actie om de relatie tussen Hem en ons te veranderen. Het is zijn gave vanuit overvloedige genade dat als wij onze zonde belijden en geloven, Hij vergeeft en vergeet en beschouwt ons als heiligen. God accepteert ons, omdat we vertrouwen op onze redder Jezus! Een belangrijk punt is dat onze goede werken niet nodig zijn voor onze redding. Hoe goed we ook zijn, nooit verdienen we zelf onze verlossing of kunnen we vervangen wat Jezus voor ons deed. Als je gered zou kunnen worden door een goed mens te zijn, zou Jezus' dood overbodig zijn geweest. Bekering en vertrouwen is ons enige antwoord op zijn onvoorwaardelijke liefde.

"...God wil de mensen redden. Dat wordt al verteld in de heilige boeken. En nu mag het aan iedereen bekendgemaakt worden: Mensen worden gered, niet doordat ze zich aan de wet houden, maar doordat ze geloven. Want God redt iedereen die gelooft in Jezus Christus. God maakt geen verschil tussen Joden en niet-Joden. Want alle mensen doen verkeerde dingen. Daardoor leeft niemand dicht bij God. Maar God wil de mensen redden, zomaar, voor niets. Hij vergeeft de zonden van iedereen die gelooft in Jezus Christus. Zo goed wil God voor ons zijn. Tegelijk wil God dat de schuld van de mensen weer goedge maakt wordt. Hij heeft daarom zelf gezorgd voor een geschenk waarmee dat kan gebeuren. Dat Geschenk is Jezus Christus. Dankzij zijn dood worden de mensen die in hem geloven, gered.

Romeinen 3:22-25 (BGT)

BEKIJK OP WWW.LEGERDESHEILS.NL/REKRUTENLESSEN

HET FILMPJE BIJ DEZE LES EN SCHRIJF JE VRAGEN OF OPMERKINGEN
HIERONDER:



DENK DISCUSSIE



In Zuid-Afrika was aartsbisschop Desmond Tutu, na de afschaffing van de apartheid, voorzitter van de Waarheids- en verzoeningscommissie. Deze commissie kende de volgende, eenvoudige regel: Een schuldige politieagent of legerofficier die vrijwillig zijn slachtoffers onder ogen kwam, zijn misdaad opbiechtte en schuld erkende, werd niet gestraft. Sommige Zuid-Afrikanen klaagden dat hiermee criminelen vrijuit zouden gaan, maar president Nelson Mandela pleitte ervoor dat zijn land herstel nodig had in plaats van rechtspraak. Tutu vertelde het volgende verhaal uit deze waarheidscommissie:

De blanke oud-politieman Van de Broek vertelde hoe hij en een andere agent een achttienjarige zwarte jongen dood hadden geschoten en daarna zijn lichaam verbrand als een stuk bbq-vlees om daarmee het bewijs te verduisteren. Acht jaar later kwam hij terug om de vader van deze jongen te pakken. Deze keer werd zijn vrouw gedwongen om toe te kijken hoe haar man werd vastgebonden aan een stuk hout, met benzine werd overgoten en in brand gestoken.

De rechtszaal verkeerde in geschokte stilte, tot de oudere vrouw, die zowel haar man als zoon verloren had, de kans kreeg om de moordenaar hiermee te confronteren. “Wat wilt u van meneer Van de Broek?”, vroeg de rechter haar. Iedereen leek de adem in te houden toen de oude dame begon te spreken. Ze zei dat ze wilde dat Van de Broek de bewuste plek zou opzoeken waar hij haar zoons lichaam had achtergelaten en hem een fatsoenlijke begrafenis zou geven. Van den Broek staarde naar de tafel en knikte bevestigend.

Daarna had ze een volgend verzoek: “Meneer Van de Broek nam mijn familie van me af, terwijl ik nog zoveel liefde heb te geven. Ik wil dat hij twee keer per maand mijn buurt bezoekt en een dag met me doorbrengt, zodat ik als een moeder voor hem kan zorgen. En ik wil dat hij weet dat God hem heeft vergeven en dat ik hem ook vergeef. Tot slot wil ik hem omarmen, zodat hij weet dat mijn liefde werkelijk waar is.”

Op dat moment barstte de rechtszaal los in het lied: ‘*Amazing grace*’.

Van de Broek hoorde het al niet meer. Overweldigd door emoties gleed hij weg op de vloer van de rechtszaal.

Philip Yancey, *Rumors of Another World*

Hoe denk je dat dit verhaal de thema's van deze les illustreert?



DOORLEEF



Bekijk de 'Wie ik ben in Christus' teksten. Welke van deze bijbelteksten (één of twee) vind je het meest bemoedigend? Waarom?

Welke van deze teksten (één of twee) dagen je het meest uit? Waarom?

Welke van deze teksten (één of twee) vind je het moeilijkst te geloven? Waarom?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



WIE IK BEN IN CHRISTUS

Ik ben het zout van de aarde
Matteüs 5:13

Ik ben het licht in de wereld
Matteüs 5:14

Ik ben een kind van God
Johannes 1:12

Ik ben een rank aan de wijnstok en Christus' leven stroomt door mij heen
Johannes 15:5

Ik ben een vriend van Christus
Johannes 15:15

Ik ben door Christus uitgekozen om vrucht te dragen
Johannes 15:16

Ik ben een persoonlijke getuige van Christus, uitgezonden om iedereen over Hem te vertellen
Handelingen 1:8

Ik ben een dienaar van de gerechtigheid
Romeinen 6:18

Ik ben een dienaar van God, dit maakt me heilig en geeft me eeuwig leven
Romeinen 6:22

Ik ben een kind van God, ik noem Hem mijn Vader
Romeinen 8:14,15 en Galaten 3:26; 4:6

Samen met Christus ben ik een erfgenaam, ik deel in zijn glorie
Romeinen 8:17

Ik ben een tempel van God. Zijn Geest leeft in mij
1 Korintiërs 3:16; 6:19

Ik ben verenigd met de Heer en ik ben met Hem één geest
1 Korintiërs 6:17



LES 7 NIEUW LEVEN

Ik ben een deel van het lichaam van Christus

1 Korintiërs 12:27, Efeziërs 5:30

Ik ben een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen

2 Korintiërs 5:17

Ik ben verzoend met God en Hij heeft mij de opdracht gegeven om dat aan anderen te vertellen

2 Korintiërs 5:18-19

Ik ben een kind van God en ik ben één met de anderen in deze familie

Galaten 3:26-28

Ik ben een kind van God en ontvang de erfenis, zoals Hij heeft beloofd

Galaten 4:6-7

Ik ben een heilige

Efeziërs 1:1; 1 Korintiërs 1:2; Filippiëzen 1:1; Kolossenzen 1:2

Ik ben een burger van de hemel

Efeziërs 2:6; Filippiëzen 3:20

Ik ben gebouwd door God, gemaakt in Christus om zijn werk te doen

Efeziërs 2:10

Ik ben een burger van de hemel samen met Gods familie

Efeziërs 2:19

Ik zit gevangen omwille van de Heer zodat ik anderen kan helpen

Efeziërs 3:1; 4:1

Ik ben rechtvaardig en heilig

Efeziërs 4:24

Mijn leven ligt met Christus verborgen in God

Kolossenzen 3:3

Ik ben een uiting van het leven van Christus, want Hij is mijn leven

Kolossenzen 3:4

Ik ben uitgekozen door God, heilig en geliefd

Kolossenzen 3:12; 1 Tessalonicenzen 1:4

Ik ben een kind van het licht, niet van de duisternis

1 Tessalonicenzen 5:5

Ik ben uitgekozen om te delen in Gods hemelse roeping

Hebreeëen 3:1

Ik ben een deel van Christus, ik deel in zijn leven

Hebreeëen 3:14

Ik ben één van Gods levende stenen die gebruikt worden voor de bouw van een geestelijke tempel

1 Petrus 2:5

Ik ben deel van een uitverkoren geslacht, een heilige natie, een volk dat bij God hoort

1 Petrus 2:9-10

Ik ben maar een bezoeker van deze wereld waar ik tijdelijk leef

1 Petrus 2:11

Ik ben een vijand van de duivel

1 Petrus 5:8

Ik ben een kind van God en ik zal gelijk zijn aan Christus wanneer Hij zal verschijnen

1 Johannes 3:1-2

Ik ben wedergeboren in Christus en de duivel heeft geen vat op mij

1 Johannes 5:18

Neil T. Anderson en Dave Parks,
Stomping Out the Darkness



DEVOOT

Lees de tekst van het lied hiernaast en luister naar een opname via www.legerdesheils.nl/rekrutenlessen.

Commissioner Theodore Kitching kwam een keer om 6 uur 's ochtends aan bij het huis van de stichter en zag dat William Booth een lied aan het afronden was dat hij die nacht had geschreven. De titel was 'O zee van Gods liefde'. Het werd voor het eerst gezongen in november 1893 tijdens de 'Boundless Salvation' campagne in Exeter Hall, Londen.

Toen Booth voor het laatst in mei 1912 in het openbaar verscheen, introduceerde hij het lied als onderdeel van zijn 83e verjaardagsviering in de Royal Albert Hal.

Vanaf dat moment werd dit het **Stichterslied**.

Met betrekking tot genade gebruikte Booth het woord 'grenzeloos' om te laten zien dat de verlossing van God beschikbaar was voor iedereen. Hij was ervan overtuigd dat het goede nieuws van Christus goed nieuws was voor iedereen. Dat gelooft het Leger des Heils nog steeds. Het is de motor achter onze organisatie.

*O zee van Gods liefde,
zo peilloos en wijd,
verlossing zo grenz'loos,
voor mij hier bereid,
o vloed van genade,
zo rijk en zo vrij,
gij stroomt toch voor allen;
stroom ook over mij!*

*Mijn zonden zijn vele
en groot is mijn schuld,
't is bitter berouw,
dat mijn harte vervult;
mijn wenen het baat niet,
maar 'k werp me in die stroom,
opdat ook mijn ziele
gans rein daaruit koom'.*

*'k Ben slaaf van mijn zonden,
mijn hartstocht is sterk,
mijn ziel is gebonden
en krachteloos mijn werk;
maar 'k werp me in uw golven
o machtige vloed,
want daar is verlossing
voor 't snoodste gemoed.*

*Nu lokt de verzoeking,
Dan pijnigt de vrees;
mijn leven is vrucht'loos
en nut'loos geweest;
'k gevoel, dat het zekerlijk
beter zal zijn,
als eens, Heer, Uw waat'ren
mij wassen gans rein.*

*O zee van gena,
met verlangend gemoed
vlood 'k dikwijls vol hoop
tot uw rein'gende vloed!
Nog eens kom ik thans
tot die hemelse stroom
en ga niet weer heen
tot zijn kracht op mij koom'.*

*De vloed komt nu op
en reeds hoor 'k zijn geweld;
'k verneem reeds de stem
van de machtige Held.
't Vertrouwen wordt sterker:
bevrijd zal ik zijn!
Ik werp me in de vloed
en de glorie is mijn!*

*En nu, halleluja!
De rest van mijn tijd
zij gans aan de zaak
van mijn Koning gewijd,
aan Hem uit wiens boezem
ontsprong deze zee
van grenz'loze liefde,
genade en vree!*





DETAILS

In de tijd dat het Leger des Heils groeide in populariteit en het door de Londense straten trok met de boodschap van Jezus, werd het ook geconfronteerd met onrustig publiek.

MUZIEK EN AANBIDDING

De familie Fry uit Alderbury was een muzikale familie en trad soms op als de muzikale ‘bodyguards’ van het Leger des Heils. De menigte werd er in ieder geval door afgeleid. Muziek bleek de spanning te verminderen en overstemde het geschreeuw. Dit groeide uit tot een traditie van brassbands. Over de hele wereld ondersteunen deze muziekkorpsen de bediening van het Leger des Heils, herkenbaar voor iedereen. Een andere herkenbare traditie is het gebruik van tamboerijnen met linten in Legerkleuren.

Daarnaast zijn er de koren, de zogenoemde ‘songster brigades’. Eén van de eerste samenkomsten ooit in Amsterdam dreigde in geweld te ontaarden, maar voor de politie arriveerde zette mevrouw Schoch (toen nog geen officier) een solo in met: ‘Het was voor mij

dat Jezus stierf.’ Het werd stil en zes mensen kwamen tot bekering.

Eén van de geheimen van het muzikale succes van het Leger des Heils is het gebruik van muziek van populaire liederen voorzien van een nieuwe, christelijke tekst. De populaire muziekstijlen werden gebruikt om mensen te bereiken voor Jezus. Zo werd de ‘Army’s Joystings’ zelfs een hippe popgroep in de jaren ‘60 en ‘70 in Engeland en daarbuiten. Ze kwamen in de hitlijsten en stonden soms net boven of onder sterren als Cliff Richard, de Beatles en Rolling Stones. William Booth en zijn manschappen maakten zo aanbidding toegankelijk met een eigen, aansprekende stijl.

Zang en muziek veranderden vele levens. Er is geen Leger des Heils zonder muziek denkbaar. Het is belangrijk dat we ook vandaag de dag nieuwe muziekstijlen omarmen en gebruiken om vernieuwende aanbiddingsmuziek te maken die past bij ieders cultuur om zo *‘jongeren de mogelijkheid te bieden God te ontmoeten zonder religieuze pretenties of benauwd conformisme’*.

Kijk naar de korte film op de website over de lange traditie van muziek bij het Leger des Heils.

Hoe speelt muziek van het Leger des Heils een rol in jouw persoonlijke aanbidding?



.....

.....

.....

.....

Kun je voorbeelden noemen van hedendaagse, toegankelijke aanbiddingsliederen van het Leger des Heils?

.....

.....

.....

.....



DIEPER

- Maak een Droedel opdracht naar keuze.
- Lees en doe minstens twee activiteiten van het onderdeel 'Discipelschap'.
- Neem tijd om op te schrijven wanneer en hoe jij christen werd. Wat veranderde dat in je leven?
- Probeer aan iemand anders uit te leggen wat de volgende woorden betekenen: bekering, rechtvaardiging, wedergeboorte, verzoening, verzekering.
- Schrijf een aantal verzen uit de 'Wie ik ben in Christus' tekstenlijst op briefjes en hang die op in je huis op plekken waar je ze vaak zult zien. Lees ze hardop, elke keer dat je ze ziet. Probeer er ook twee uit je hoofd te leren.
- Bekijk de film over de muziekgeschiedenis van het Leger des Heils.

Het heeft te maken met wat we doen (ons gedrag) en wie we zijn (onze houding en waarden). Om eenvoudig te leven moeten we de juiste prioriteiten stellen. We moeten vastbesloten zijn om God op de eerste plaats te zetten.

“Je moet niet proberen om rijk te worden op aarde. Want aardse rijkdom zal verdwijnen. Die rot weg of wordt gestolen door dieven. Nee, zorg dat je rijk wordt in de hemel. Want hemelse rijkdom verdwijnt nooit. Die kan niet wegrotten of gestolen worden. Laat de hemelse rijkdom het allerbelangrijkste voor je zijn.” (Matteüs 6:19-21 BGT)

Drie basisprincipes helpen je met eenvoudig leven.

1. Onze gaven en bezit zien als geschenk van God
2. Beseffen dat het Gods zaak is om te beschermen wat we hebben, niet de onze.
3. Onze spullen beschikbaar stellen aan anderen.

DISCIPELSCHAP

EENVOUD

Leer eenvoudig leven, bijvoorbeeld door:

- iets niet aan te schaffen dat je normaal wel zou kopen. Gebruik het geld voor iets anders.
- Geef een vriend € 5,-; gewoon voor de lol!
- Overweeg je spullen te minimaliseren (ontspullen is trendy).
Geef dingen die je niet meer nodig hebt weg, via het Leger of de kringloop.
- Leg je meest kostbare spullen bij elkaar en vraag God hoe Hij wil dat je ze gebruikt.
- Zet een potje in je kamer waar je af en toe klein muntgeld in doet voor een goed doel. Doe dat bijvoorbeeld met de 'eenvoudgids' hiernaast in de hand.

Eenvoud is een discipline. Het gaat om het vinden van de bron in ons leven (God) en al onze beslissingen en bezittingen in relatie brengen met die bron.

GIDS

VOOR EENVOUD IN ZEVEN DAGEN

Dag 1: € 0,25 voor elke spijkerbroek die je hebt.

Dag 2: € 0,05 voor elk make up item dat je hebt (after shave telt ook).

Dag 3: € 0,10 voor elk paar schoenen in huis.

Dag 4: € 0,20 voor elk apparaat in huis waarop je tv kan kijken.

Dag 5: € 0,50 voor elke maaltijd met vlees afgelopen week.

Dag 6: € 0,10 voor elk glas drinken van gisteren (behalve water).

Dag 7: € 0,15 voor elk haarverzorgingsproduct in huis.

Het geld kun je doneren aan een goed doel.

Vrij naar: www.buynothingchristmas.org



DROEDEL

AAN DE SLAG

1

GA AAN DE SLAG MET DE LES, DENK EROVER NA EN ZET JE GEDACHTEN OP EEN RIJTJE. DEZE DROEDEL HELPT DAARBIJ MET DRIE OPDRACHTEN. KIES ER TENMINSTE ÉÉN UIT OM AAN TE WERKEN VOOR DE VOLGENDE LES.

Wat trof jou in de les vandaag? Schrijf in de praatwolken hieronder de kernwoorden op van Bijbelteksten, gedachten of uitdagingen die je opvielen.





BEOORDEEL

OP EEN SCHAAL VAN 1 TOT 4,
DE VOLGENDE UITSPRAKEN:

1 = helemaal niet **2** = een beetje **3** = veel **4** = heel veel

Ik heb iets nieuws ontdekt over:

1

2

3

4

God

Mijzelf

Discipelschap

Missie

Iets anders, namelijk:

.....
.....

Ik heb God tot mij horen spreken.

Ik voelde mij uitgedaagd om iets in
mijn leven te veranderen.

Het duizelt me een beetje, ik wil
graag met iemand praten.

Schrijf op wat je verder wilt bestuderen, vragen die je wilt stellen of stappen die je gaat zetten.

.....
.....
.....



Breng wat tijd door in gebed en leg al je gedachten bij de Heer neer.



DROEDEL

AAN DE SLAG

2

DENK NOG EENS TERUG AAN DEZE LES. WAT HOORDE, LAS EN BESPRAK JE MET ELKAAR? WAT SPRONG ER VOOR JOU UIT? WAT BEMOEDIGDE JOU DAARIN? WAT VOND JE MOEILIJK? NOTEER JE GEDACHTEN OP DEZE PAGINA.

Misschien wil je iets tekenen, een gedicht maken of een Bijbelgedeelte en persoonlijke uitdagingen noteren. Wees creatief. Als je iemand nog wat wilt vragen, schrijf die vragen dan op, zodat je het niet vergeet! Neem daarna de tijd om voor alles, waar je over hebt nagedacht, te bidden.



DROEDEL

AAN DE SLAG

3



(niet alle regels hoeven te worden ingevuld)

Vind jij het makkelijk om Gods gaven te accepteren op basis van zijn liefde voor jou of heb je het gevoel dat je iets moet doen om die te verdienen?

.....

.....

Hoe probeer jij je nieuwe identiteit in Christus uit te dragen?

.....

.....

Waarmee zijn de heilige Geest en jij in jouw leven samen aan het werk?

.....

.....

Welke lesonderdelen vond je vandaag verrassend?

.....

.....

Welke onderdelen zijn een uitdaging voor je?

.....

.....

Waar ben je het niet mee eens?

.....

.....

Waar wil je nog dieper op ingaan?

.....

.....

Bid nu voor de dingen waar je over hebt nagedacht.

