

5

DE ZONDEVAL



DIEN

LEERSTELLING VIJF

05 | 11

WIJ GELOVEN, DAT ONZE EERSTE OUDERS GESCHAPEN ZIJN IN EEN STAAT VAN ONSCHULD, MAAR DAT ZIJ DOOR HUN ONGEHOORZAAMHEID, HUN REINHEID EN GELUK VERLOREN HEBBEN EN DAT DOOR HUN VAL ALLE MENSEN ZONDAARS GEWORDEN ZIJN, GEHEEL EN AL VERDORVEN EN ALS ZODANIG RECHTMATIG AAN GODS TOORN BLOOTGESTELD.

Met andere woorden...

Wij geloven dat onze voorouders ongehoorzaam waren. Zij zagen daardoor niet meer wie God voor hen kon zijn en kwamen in de ban van de zonde. We hebben het allemaal in ons om het verkeerde te doen.

LES 5 LEERDOELEN

- WAT GEBEURDE ER IN HET BEGIN OF HOE KWAM DE ZONDE IN DEZE WERELD? (GENESIS 1-4)
- WAT IS ZONDE EN HOE BRENGT HET ONS IN DE PROBLEMEN?



“Niemand krijgt ooit een afkeer van de zonde als hij niet eerst gegrepen wordt door liefde voor de gerechtigheid.”

Johannes Calvijn (1509-1564)



Want alle mensen doen verkeerde dingen. Daardoor leeft niemand dicht bij God. Maar God wil de mensen redden, zomaar, voor niets. Hij vergeeft de zonden van iedereen die gelooft in Jezus Christus. Zo goed wil God voor ons zijn.

Romeinen 3:23 en 24 (BGT)



DOE

DE VIJFDE LEERSTELLING VERTELT OVER EEN ERFENIS, DE ZONDE. HET GAAT OVER WIE WE WERKELIJK ZIJN EN WAAR HET NU FOUT IS GEGAAN. HET GAAT OVER DE IMPACT DIE DE ZONDE OP ONZE LEVEN HEEFT. VOOR ONS GELOOFSLEVEN IS HET BELANGRIJK DAT WE ONSZELF GOED KENNEN; DAT WE WETEN WAAR WE STAAN TEGENOVER GOD EN ZIJN VOORTDURENDE AANBOD TOT REDDING.

Kijk om je heen in deze wereld, lees het nieuws of kijk naar onze geschiedenis. Wat zie je telkens weer? Misbruik, armoede, corruptie, hebzucht. Waarom gebeurt dit? Schiep God geen goede wereld? Waar ging het zo verkeerd en hoe verklaren we dit? De eerste hoofdstukken van Genesis geven ons wat antwoorden. De Bijbel maakt daar duidelijk dat wat in de tuin van Eden gebeurde niet alleen het verhaal van Adam en Eva is. Het is ook ons verhaal.

In het begin schiep God de eerste mens naar zijn eigen beeld. Hij wilde vriendschap sluiten met de mens en samenwerken in de door Hem geschapen wereld. Het eerste deel van leerstelling 5 stelt dat onze voorouders geschapen zijn in een staat van onschuld. Dat was Gods originele vorm voor ons mensen: onschuldig geschapen.

Jammer genoeg besloten Adam en Eva het allemaal op hun eigen manier te doen. Door hun ongehoorzaamheid zetten ze de deur open voor de zonde (dat noemen we ook wel de erfzonde).

Heel Gods schepping, inclusief de relaties tussen mensen en met God, raakte op die manier ontwricht. Dit bracht de schepping uit balans. Gods wereld is nog steeds goed, maar er ontstond wel een diepe kloof in ons bestaan.

“... door hun val werden alle mensen zondaren”, aldus leerstelling 5. De zonde is nu overal, het beïnvloedt alles. Het zit in heel ons wezen en bestaan. Dat betekent ‘geheel en al verdorven’, dat er niets meer is wat niet een beetje is aangetast door de erfzonde.

Zonde tast onze relatie met God aan. Hij is goed en heilig. Zonde verbreekt onze relatie met Hem. Het betekent dat we dingen doen die Hem verdriet doen en boos maken. Zonde vergt correctie. ‘Blootgesteld aan Gods toorn’, betekent dan ook dat God niet met onze zonde kan leven. Het betekent niet dat Hij afwacht tot we er een zootje van maken, zodat Hij kan straffen. Hij kan er gewoon niet mee leven. Zijn liefde botst met de haatdragende dingen die wij doen. Dat moet rechtgezet.

Hoewel we over de hele aarde de littekens zien van onze zonden tegen God, eindigt het bijbelverhaal daar niet. We hebben een liefhebbende God, Hij heeft al voor onze zonden geleden en rekende af met het kwaad. Daardoor kunnen wij weer een rechtvaardige relatie met Hem hebben en met de mensen om ons heen en de schepping.

LES 5 DE ZONDEVAL

BEKIJK OP WWW.LEGERDESHEILS.NL/REKRUTENLESSEN
HET FILMPJE VAN LES 5 EN SCHRIJF JE VRAGEN OF
OPMERKINGEN HIERONDER:



.....
.....
.....
.....
.....
.....

DOORLEEF

 *“Zonde is voor velen van ons iets op afstand. Iets dat geen invloed heeft op de wereld om ons heen. Het moeilijke is dat zonde niet slechts duizenden jaren terug in de wereld verscheen. Het manifesteert zich iedere dag in onze wereld als we kiezen om de ‘appels’ van hebzucht, lust, boosheid, trots, jaloesheid en eigenbelang te eten”.*

Vanwege de zondeval moeten we elke dag weer kiezen tussen goed en kwaad. Het zou onze wens moeten zijn om dagelijks het goede te kiezen.

Denk aan de keuzes waarmee je vandaag de dag wordt geconfronteerd. Hoe ben je ervan verzekerd dat je de juiste keuzes maakt?



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



DETAILS



‘De zondaarsbank (of heiligingstafel) is altijd beschikbaar in een Leger des Heils-samenkomst om zondaren de ervaring van vergeving te laten ontvangen.

De heiligingstafel is ook de plek waar de dienaren van God komen voor heiliging, vernieuwing en toewijding. Het is een plek waar God mensen voorbereidt en kracht geeft om te strijden voor Jezus Christus.’ Danielle Strickland, heilssoldaat in Canada

DE ZONDAARSBANK

De Booths riepen aan het einde van hun samenkomst de aanwezigen op om een beslissing te nemen hun leven aan Jezus toe te vertrouwen. “De uitnodiging om neer te knielen aan de zondaarsbank is gelijk aan het neerknielen aan de voeten van Jezus en komen tot een persoonlijke keuze van schuldbelijdenis en overgave”, aldus Catherine Booth.

De heiligingstafel of zondaarsbank is een plek om te knielen en te bidden. Het is een plek om vergeving van

zonden te vragen, voor heiliging of om je meer toe te wijden aan God en Zijn dienst. Het laat iets zien van Gods aanhoudende oproep om Hem te ontmoeten. Normaal gesproken staat de heiligingstafel voorin de Leger des Heils zaal. Die centrale plaats laat zien dat het Leger des Heils het samenkomen van God en Zijn kinderen belangrijk acht in de eredienst.

Heb jij wel eens gebeden aan de heiligingstafel? Bedenk rustig voor jezelf of je daar wat over wilt vertellen of niet, of schrijf het op:



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

DIEPER

- Werk één van de opdrachten uit onder het kopje ‘droedel’.
- Lees en werk twee activiteiten uit onder het kopje ‘discipelschap’.
- Denk aan de appel-activiteit. Noteer tijdens een gewone dag wat voor keuzes je maakt en hoe je in iedere situatie reageert. Is er een situatie waarin het niet goed ging? Als dat zo is, met wie zou je hierover kunnen praten? Ken je iemand die jou wil helpen om te ‘sparren’ en kan bemoedigen in zo’n situatie?

Wanneer dat niet zo makkelijk is, bespreek het dan met de begeleider van de lessen of iemand in het korps die je vertrouwt.

- Bemoedig iemand en vertel hoe speciaal en waardevol hij of zij is als schepsel van God.
- Zeg dat iedere dag ook tegen jezelf! Jij bent waardevol. Ongeacht wat anderen over je denken of zeggen of wat er in het verleden is gebeurd.



DISCIPELSCHAP

BIJBELLEZEN

 “De Bijbel is Gods levende Woord. Hierin staat wat God nu en in de toekomst tegen ons wil zeggen. Hierin staan geen ouderwetse zaken of gedateerde toepassingen. Het zijn juist levende woorden. De Bijbel is inspirerend, opwindend, uitdagend, informerend en bemoedigend. Door de woorden in de Bijbel vertelt God ons wie we zijn en hoe we kunnen worden. De Bijbel bevat zijn dromen voor deze wereld en zijn liefde voor ons mensen. Bijbellezen is niet alleen maar lezen, het is een samen-zijn met God.

Als christenen horen we de Bijbel te lezen, niet omdat het ons zo verteld is of uit schuldgevoel. Ook niet om goed mee te komen in de Bijbelquiz of om vragen te kunnen beantwoorden in de samenkomst.

De Bijbel is het verhaal van God, over verleden, heden en toekomst. We besteden tijd aan de Bijbel, omdat we de Schrijver van het boek persoonlijk willen leren kennen. Dan ontdekken we al snel dat God door de Bijbel helder en duidelijk tot ons spreekt. Niet omdat Hij meer van ons houdt omdat we Bijbellezen, of ons zal uitsluiten als we niet lezen. Maar door de Bijbel te bestuderen, groeien we geestelijk, krijgen we een dieper begrip van discipelschap en kunnen we meer op Jezus lijken!”

Shelf Life

- Maak regelmatig tijd om de Bijbel te lezen.
- Zoek een rustige plaats waar je op je gemak bent en je kunt concentreren.
- Neem je Bijbel, een pen en aantekenboekje of desnoods een tablet, laptop of telefoon (alleen kunnen die laatste wat meer afleiden dan een vel papier...).
- Vraag God om je te helpen bij het begrijpen van wat je leest.
- Lees het aangegeven bijbelgedeelte.
- Denk goed na over wat je leerde.
- Schrijf dat op en noteer ook gebedsonderwerpen en actiepunten.

MEER UIT DE BIJBEL

- Lees eens een schrijfdagboek, zoals: *Love to write, Start to write* van Wilma Poolen (voor vrouwen).
- Gebruik een creatief notitieboek voor bij de preek, zoals: *Pen de Preek* van Wilma Poolen
- Gebruik een Bijbellesrooster of -dagboek, zoals: *Dag in Dag uit*.
- Check eens een app zoals:
- *Bijbel Open* van de EO
- *Bijbels Dagboek App* van Isaac Perach
- *Bijbelapp Treinreflecties* van Stichting Ark Mission
- YouVersion
- Mosterd
- HSV-Jongerenbijbel
- Infinitum Life
- Ontvang dagelijks een Bijbeltekst via mail, twitter, facebook, app, zie: www.dagelijkswoord.nl



DROEDEL

AAN DE SLAG

1

DEZE RUBRIEK IS BEDOELD OM AAN DE SLAG TE GAAN. OM VERDER NA TE DENKEN EN JE GEDACHTEN OP EEN RIJTJE TE ZETTEN. ER ZIJN DRIE OPDRACHTEN. KIES ER TENMINSTE ÉÉN UIT OM AAN TE WERKEN VOOR DE VOLGENDE LES.

Wat trof jou in de les vandaag? Schrijf in de praatwolken hieronder de kernwoorden op van Bijbelteksten, gedachten of uitdagingen die je opvielen.





BEOORDEEL

OP EEN SCHAAL VAN 1 TOT 4,
DE VOLGENDE UITSPRAKEN:

1 = helemaal niet **2** = een beetje **3** = veel **4** = heel veel

Ik heb iets nieuws ontdekt over:

1 **2** **3** **4**

God

Mijzelf

Discipelschap

Missie

Iets anders, namelijk:

.....
.....

Ik heb God tot mij horen spreken.

Ik voelde mij uitgedaagd om iets in
mijn leven te veranderen.

Het duizelt me een beetje, ik wil
graag met iemand praten.

Schrijf op wat je verder wilt bestuderen, vragen die je wilt stellen of stappen die je gaat zetten.

.....
.....
.....



Breng wat tijd door in gebed en leg al je gedachten bij de Heer neer.



DROEDEL

AAN DE SLAG

2

DENK NOG EENS TERUG AAN DEZE LES. WAT HOORDE, LAS EN BESPRAK JE MET ELKAAR? WAT SPRONG ER VOOR JOU UIT? WAT BEMOEDIGDE JOU DAARIN? WAT VOND JE MOEILIJK? NOTEER JE GEDACHTEN OP DEZE PAGINA.

Misschien wil je iets tekenen, een gedicht maken of een Bijbelgedeelte en persoonlijke uitdagingen noteren. Wees creatief. Als je iemand nog wat wilt vragen, schrijf die vragen dan op, zodat je het niet vergeet! Neem daarna de tijd om voor alles, waar je over hebt nagedacht, te bidden.



DROEDEL

AAN DE SLAG

3



(niet alle regels hoeven te worden ingevuld)

Hoe is je relatie met God beïnvloed of kapot gegaan door de zonde?

.....

Op welke manier is je relatie met anderen beïnvloed door zonde?

.....

Heeft Gods Schepping te lijden onder je zonde? Hoe?

.....

We zijn geschapen naar Gods beeld. De zondeval greep daarop in, hoe?

.....

Wat verraste je in de les van vandaag?

.....

Wat vond je uitdagend in de les van vandaag?

.....

Waar ben je het niet mee eens in deze les?

.....

Waar zou je dieper in willen duiken?

.....

Bid nu voor de dingen waar je over nadacht.

