

4

HET WEZEN VAN GOD



DIEN

LEERSTELLING TWEE

02 | 11

WIJ GELOVEN, DAT ER SLECHTS ÉÉN GOD IS, GEHEEL VOLMAAKT, DE SCHEPPER, ONDERHOUDER EN BESTUURDER VAN ALLE DINGEN EN DAT UITSLUITEND AAN HEM GODDELIJKE VERERING TOEKOMT.

LEERSTELLING DRIE

03 | 11

WIJ GELOVEN, DAT ER DRIE PERSONEN IN DE GODHEID ZIJN: DE VADER, DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST, ONGEDEELD IN WEZEN EN GELIJK IN MACHT EN HEERLIJKHEID.

LEERSTELLING VIER

04 | 11

WIJ GELOVEN, DAT IN DE PERSOON VAN JEZUS CHRISTUS, DE GODDELIJKE EN MENSELIJKE NATUREN VERENIGD ZIJN, ZODAT HIJ WAARACHTIG GOD EN WAARACHTIG MENS IS.

Met andere woorden...

Er is maar één God en Hij is volmaakt op elk gebied. Hij is de Schepper, Bewaarder en Bestuurder van en over alle dingen. Niets of niemand anders moeten we aanbidden. Jezus is volledig God en volledig mens. Hij heeft zowel de natuur van God als de menselijke natuur. De Vader, de Zoon en de heilige Geest zijn één.

LES 4 LEERDOELEN

- WIJ AANBIDDEN ÉÉN GOD – WIE IS HIJ?
- ER ZIJN DRIE PERSONEN IN HET WEZEN VAN GOD – ‘DRIE-EENHEID’
- WIE IS GOD - DE VADER?
- WIE IS GOD - DE ZOON?
- WIE IS GOD - DE HEILIGE GEEST?



‘Ik wens jullie allemaal toe dat de Heer Jezus Christus goed voor jullie is, dat God jullie zijn liefde geeft, en dat de heilige Geest een eenheid van jullie maakt.’ God heeft zijn hart aan het papier toevertrouwd.’

2 Korintiërs 13:13 (BGT)

‘Hij is de enige ware God, die zichzelf openbaart in zijn Zoon Jezus Christus. Door de heilige Geest komt Hij in al zijn volheid onze levens binnen.’ (Battle Orders, Chick Yuill)



DOE

IN WELKE GOD GELOOF JIJ? EEN VREEMDE VRAAG IN EEN CHRISTELIJKE CURSUS, TOCH? MAAR JA, ER ZIJN NOGAL WAT VERSCHILLENDE MENINGEN OVER WIE GOD IS. VANDAAG DE DAG LEVEN WE IN EEN CULTUUR WAARIN WE GRAAG AL MIXEND TOT EEN KEUZE KOMEN: HET 'BUFFET' SYSTEEM. VAN HET ENE WAT MEER EN VAN HET ANDERE IETS MINDER, MAAR WEL VAN ALLES WAT.

De God die wij aanbidden is absoluut de spil van ons geloof. Daarom is het essentieel dat we begrijpen wie God is en waar het bij Hem om draait. De Leerstellingen 2, 3 en 4 leggen uit wie God is. Hij is de hoofdpersoon van de bijbelse geschiedenis, het verhaal van God en mensen.

In deze cursus kunnen we niet al te diep ingaan op de theologische kwesties rondom het wezen van God of de Drie-eenheid. Wel proberen we onze geloofsleer hierover uiteen te zetten. Het is belangrijk de waarheid te weten over wie God is, welke plaats Jezus Christus inneemt en de bescherming van de heilige Geest in de Drie-eenheid te kennen. Daardoor tonen we aan hoe deze waarheden ons christelijk geloof en leven vormgeven.

De tweede leerstelling stelt dat het Leger des Heils gelooft in één God. De enige ware God, Hij die de schepping tot stand bracht en - belangrijker nog - onderhoudt tot op de dag van vandaag. Hij is de enige die onze aanbidding waard is.

De Bijbel leert ons dat God een geestelijk wezen is, zonder fysiek lichaam zoals wij. Hij wordt niet beperkt door tijd of ruimte. Hij is onveranderlijk. God is heilig en liefdevol.

De derde leerstelling geeft aan dat we geloven in een God die bestaat en gekend wordt als drie personen. Dit betekent dat God in essentie één in wezen is. En in dit wezen zijn drie personen aanwezig: De Vader, de Zoon en de heilige Geest.

De Vader is volledig God, de Zoon is volledig God en de Geest is volledig God.

Ze worden onderscheiden van elkaar, maar zijn gelijk. De één bestaat niet zonder de ander.

Zij zijn 'ongedeeld in wezen' en 'gelijk in macht en heerlijkheid'.

Om de Drie-eenheid beter te begrijpen, beginnen we bij Jezus. Leerstelling 4 vertelt ons dat Jezus zowel volledig God als volledig mens is. Hij bezit zowel de goddelijke als de menselijke eigenschappen. Jezus is God in menselijke gedaante (Johannes 1:14).

God stuurde Jezus naar de wereld, zodat mensen God uit de 'eerste hand' leren kennen. De Bijbel spreekt over Jezus als God én mens. Bijvoorbeeld: Jezus werd moe en sliep (Matteus 8:24); hij had honger en dorst (Marcus 11:12, Johannes 19:28); hij at en dronk (Marcus 2:16), net als wij.

Door zijn goddelijke eigenschappen kon hij mensen genezen, hun zonden vergeven en uit de dood opwekken (Marcus 2:5, 10:52 en Lucas 10:54); iets wat alleen God kan. Jezus sprak over zichzelf als deel van de Vader en de enige weg tot God (Johannes 14:10).

De genoemde Leerstellingen 2, 3 en 4 geven geen compleet beeld van God. Maar ze helpen ons wel om het belang te zien van de verschillende kenmerken en dimensies van God in ons leven. Het is niet erg wanneer we niet alles begrijpen. We spreken immers over de immense God die de wereld schiep door zijn geweldige macht en deze aarde onderhoudt door zijn uitzonderlijke liefde! God is zo groot en geweldig; begrijpen kunnen we Hem nooit volledig. Ons beeld van God is maar een deel van wat er te ontdekken is over Hem, maar precies genoeg om Hem persoonlijk te leren kennen. Onze persoonlijke ervaring van God de Vader, God de Zoon en God de heilige Geest is voldoende bewijs om Hem te dienen, lief te hebben en te vertrouwen. Onze geweldige God... de grote IK BEN.



DENK

Beschrijf de leerstellingen in je eigen woorden:



LEERSTELLING TWEE

02 | 11

WIJ GELOVEN, DAT ER SLECHTS ÉÉN GOD IS, GEHEEL VOLMAAKT, DE SCHEPPER, ONDERHOUDER EN BESTUURDER VAN ALLE DINGEN EN DAT UITSLUITEND AAN HEM GODDELIJKE VERERING TOEKOMT.



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

LEERSTELLING DRIE

03 | 11

WIJ GELOVEN, DAT ER DRIE PERSO- NEN IN DE GODHEID ZIJN: DE VADER, DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST, ONGEDEELD IN WEZEN EN GELIJK IN MACHT EN HEERLIJKHEID.



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

LEERSTELLING VIER

04 | 11

WIJ GELOVEN, DAT IN DE PERSOON VAN JEZUS CHRISTUS, DE GODDELIJKE EN MENSELIJKE NATUREN VERENIGD ZIJN, ZODAT HIJ WAARACHTIG GOD EN WAARACHTIG MENS IS.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Leerstellingen in vereenvoudigde vorm:

Er is maar één God en Hij is volmaakt op elk gebied. Hij is de Schepper, Bewaarder en Bestuurder van en over alle dingen. Niets of niemand anders moeten we aanbidden. Jezus is volledig God en volledig mens. Hij heeft zowel de natuur van God als de menselijke natuur. De Vader, de Zoon en de heilige Geest zijn één.

LES 4 HET WEZEN VAN GOD



BEKIJK OP WWW.LEGERDESHEILS.NL/REKRUTENLESSEN
HET FILMPJE VAN LES 4 EN SCHRIJF JE VRAGEN OF
OPMERKINGEN HIERONDER:



.....

.....

.....

.....

.....

DENK DISCUSSIE

3-IN-1 ANALOGIEËN

De meesten van ons hebben wel eens vergelijkingen gehoord of plaatjes gezien die de Drie-eenheid weergeven. Je treft hier een paar voorbeelden. ¹

God is als een klaverblad - één plant, drie bladeren.

.....

God is als een persoon met een hoofd en twee handen - denk aan een jongleur, zowel zijn hoofd als beide handen zijn betrokken bij het jongleren.

.....

God is als water - soms is water hard wanneer het ijs is, soms vloeibaar, andere keren vormt het stoom of waterdamp.

.....

God is als Max - Max is een vader voor zijn kinderen en tegelijk een zoon voor zijn vader en een hulp voor zijn vrouw Ilse.

.....

God is als een ei - de drie-eenheid hoort bij elkaar als een eierschaal, eidooier en eiwit.

.....

God is als het zonlicht - de zon, haar warmte en haar licht.

.....

God is als een triangel - met weliswaar drie zijden, maar met één vorm.

.....

God is als de vlag van het Leger des Heils - de blauwe rand vertegenwoordigt Gods heiligheid, de gele ster vertegenwoordigt het vuur van de Geest, het rood vertegenwoordigt het bloed van Jezus.

Voeg je eigen vergelijking toe:

.....

Wat zijn de sterke en zwakke kanten van het gebruiken van vergelijkingen op deze manier?

.....

.....

.....

¹ Aantekeningen van Adrian Gosling, *The One, The Three & The Army Study Guide*. SA Roots Publication



DOORLEEF

MET WELKE PERSOON VAN DE DRIE-EENHEID VOEL JIJ JE HET MEEST VERBONDEN?

.....

.....

.....

.....

.....

MET WELKE PERSOON VAN DE DRIE-EENHEID VOEL JIJ JE HET MINST VERBONDEN?

.....

.....

.....

.....

.....

WAT KUN JIJ DEZE WEEK DOEN OM GOD DE VADER, GOD DE ZOON OF GOD DE HEILIGE GEEST BETER TE LEREN KENNEN?

.....

.....

.....

.....

.....

DEVOOT



LEES 2 KORINTIËRS 13:13 EN BID DEZE ZEGENBEDE MET EN VOOR ELKAAR:

'Ik wens jullie allemaal toe dat de Heer Jezus Christus goed voor jullie is, dat God jullie zijn liefde geeft en dat de heilige Geest een eenheid van jullie maakt'. 2 Korintiërs 13:13 (BGT)

DETAILS

DE LEGER DES HEILS-VLAG

Kun je je herinneren hoe de Leger des Heils-vlag er uit ziet? Zoek het niet op. Probeer hem te tekenen!



De eerste vlag werd in september 1878 door Catherine Booth aangeboden aan korps Coventry. De hoofdkleur van de vlag is rood en wijst naar het bloed van Jezus Christus. De blauwe rand symboliseert de reinheid van de gelovige en de gele ster in het midden is het symbool van het vuur van de heilige Geest.

Tot 1882 nam de zon in de vlag de voornaamste plaats in. Maar bij de start van het werk in India ontdekte men

dat de Parsi, een Indiase religieuze sekte, de zon als heilig beschouwde. De zon werd daarom vervangen door een ster. De vlag is niet heilig, maar symboliseert wat heilssoldaten geloven.

De Leger des Heils-vlag wappert over de hele wereld waar heilsoldaten zich inzetten voor de heilsstrijd. Hij wordt gebruikt bij tal van ceremoniën, gelegenheden en belangrijke Leger des Heils evenementen.

Hoe gebruikt jouw korps de Leger des Heils-vlag?

.....
.....
.....
.....

Waar dacht je voor deze les aan, als je de vlag zag?

.....
.....
.....
.....

Is een vlag nog steeds relevant voor een Leger des Heils in de 21e eeuw?

.....
.....
.....
.....



DIEPER

- Kies een 'Droedel' pagina om aan te werken.
- Lees en maak tenminste twee opdrachten van het onderdeel 'discipelschap'.
- Luister naar muziek waarbij je je kunt bezinnen en neem tijd om na te denken over Gods grootheid.
- Probeer één van de karaktereigenschappen van God de Vader, de Zoon en de heilige Geest deze week in praktijk te brengen. Wees bijvoorbeeld een bemoediger, een trouwe vriend, een liefdevolle broeder, trooster etc.

DISCIPELSCHAP

MEDITATIE

 *In meditatie scheppen we de emotionele en geestelijke ruimte waarbinnen Christus de ruimte krijgt om in ons hart een heiligdom te bouwen.'*

Richard Foster, *Het feest van de navolging*

Met christelijke meditatie staan we God toe onze geest te vullen en horen we God onder andere door de Bijbel tot ons spreken. Het heeft niets te maken met oosterse mystiek.

God ontmoeten door meditatie vraagt om discipline, omdat we makkelijk afgeleid worden.

In de Bijbel zijn veel verwijzingen naar meditatie te vinden; o.a. Genesis 24:63, Jozua 1:8, Psalm 48:10 en Psalm 119:148. Lees de volgende instructies om te weten hoe je bijbels verantwoord kunt mediteren.

- Relax, het is simpel! Maak je maar niet druk of zenuwachtig.
- Zoek het voorgestelde bijbelgedeelte op.
- Lees het langzaam door.
- Bid en vraag God om tot je te spreken.
- Wees een tijdje stil.
- Lees het nog een aantal keren opnieuw.
- Focus op een bepaalde zin of woorden die er nu voor jou uitspringen.

- Sta jezelf toe om het spoor van je gedachten te volgen, totdat je iets in het bijbelvers tegenkomt dat je niet eerder zag.
- Schrijf je gedachten op.
- Mochten je gedachten compleet afdwalen van het onderwerp, begin dan opnieuw.

Nancy Goudie, Spiritual Health Workout

Meditatie ontwikkelen kun je bijvoorbeeld zo:

- Mediteer over Psalm 23. Schrijf op wat je voelt, denkt, hoort wat God tegen je zegt.
- Mediteer over Psalm 139:13-16. Schrijf op wat je voelt, denkt, hoort wat God tegen je zegt.
- Ga naar buiten en breng wat tijd door op een bijzonder mooie locatie met een spectaculair uitzicht. Mediteer over Gods schepping en Zijn geschenken aan jou.



DROEDEL

AAN DE SLAG

1

DEZE RUBRIEK IS BEDOELD OM AAN DE SLAG TE GAAN. OM VERDER NA TE DENKEN EN JE GEDACHTEN OP EEN RIJTJE TE ZETTEN. ER ZIJN DRIE OPDRACHTEN. KIES ER TENMINSTE ÉÉN UIT OM AAN TE WERKEN VOOR DE VOLGENDE LES.

Wat trof jou in de les vandaag? Schrijf in de praatwolken hieronder de kernwoorden op van Bijbelteksten, gedachten of uitdagingen die je opvielen.





BEOORDEEL

OP EEN SCHAAL VAN 1 TOT 4, DE VOLGENDE UITSPRAKEN:

1 = helemaal niet **2** = een beetje **3** = veel **4** = heel veel

Ik heb iets nieuws ontdekt over:

1 **2** **3** **4**

God

Mijzelf

Discipelschap

Missie

Iets anders, namelijk:

.....
.....

Ik heb God tot mij horen spreken.

Ik voelde mij uitgedaagd om iets in mijn leven te veranderen.

Het duizelt me een beetje, ik wil graag met iemand praten.

Schrijf op wat je verder wilt bestuderen, vragen die je wilt stellen of stappen die je gaat zetten.

.....
.....
.....



Breng wat tijd door in gebed en leg al je gedachten bij de Heer neer.



DROEDEL

AAN DE SLAG

2

DENK NOG EENS TERUG AAN DEZE LES. WAT HOORDE, LAS EN BESPRAK JE MET ELKAAR? WAT SPRONG ER VOOR JOU UIT? WAT BEMOEDIGDE JOU DAARIN? WAT VOND JE MOEILIJK? NOTEER JE GEDACHTEN OP DEZE PAGINA.

Misschien wil je iets tekenen, een gedicht maken of een Bijbelgedeelte en persoonlijke uitdagingen noteren. Wees creatief. Als je iemand nog wat wilt vragen, schrijf die vragen dan op, zodat je het niet vergeet! Neem daarna de tijd om voor alles, waar je over hebt nagedacht, te bidden.



DROEDEL

AAN DE SLAG

3



(niet alle regels hoeven te worden ingevuld)

Welke omschrijving van God spreekt jou het meest aan? Waarom?

.....

Welke omschrijving van God vind je moeilijk te begrijpen? Waarom?

.....

Schrijf in je eigen woorden op wat de uitdrukking betekent: 'Wij geloven in één God'.

.....

Welke nieuwe dingen leerde je vandaag over God? Noteer deze hier.

.....

Als iemand je nu vraagt: 'Wat geloof jij over God?', wat is dan je antwoord?

.....

Wat verraste je in de les van vandaag?

.....

Wat vond je uitdagend in de les van vandaag?

.....

Waar ben je het niet mee eens in deze les?

.....

Waar zou je dieper in willen duiken?

.....

Bid nu voor de dingen waar je over nadacht.

