

# 3

## DE BIJBEL



# DIEN

## LEERSTELLING ÉÉN

01 | 11

WIJ GELOVEN, DAT DE HEILIGE SCHRIFT, DE BOEKEN VAN HET OUDE EN HET NIEUWE TESTAMENT, DOOR GODDELIJKE INGEVING GESCHREVEN IS EN DAT ALLEEN HIERIN DE GODDELIJKE RICHTLIJNEN VOOR HET CHRIS- TELIJK GELOOF EN LEVEN TE VINDEN ZIJN.

### **Met andere woorden...**

Wij geloven dat God mensen hielp en begeleidde om te vertellen en te schrijven wat in de Bijbel staat, zodat wij daardoor weten wat we geloven en hoe God wil dat we leven.



*'Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugdzzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.'*

2 TIMOTEÛS 3:16,17 (NBV)

## LES 3 ONDERWERPEN

- HET VERHAAL VAN GOD WAARIN DE MENS EEN ROL SPEELT - OPENBARING EN RELATIE
- DE AUTHENTICITEIT VAN DE BIJBELTEKSTEN - IS HET WAAR OF NIET?
- DE BIJBEL: GEÏNSPIREERD DOOR GOD EN GEZAG- HEBBEND DOOR ZIJN AUTORITEIT
- HET LEVENDE WOORD VAN GOD DAT ONS ONDER- WIJST EN LEIDT ALS LEER- LINGEN VAN JEZUS
- DE BIJBEL ALS BASIS VOOR ALLE LEGER DES HEILS-LEERSTELLINGEN.



*'God heeft zijn hart aan het papier toevertrouwd.'*

Generaal William Booth



# DOE

DE ALLEREERSTE LEERSTELLING VAN HET LEGER DES HEILS STELT DAT DE BIJBEL HET KRACHTIGE WOORD VAN GOD IS. DAARIN STAAT WAT GOD ONS WIL ZEGGEN, NU EN VOOR DE TOEKOMST. HET STAAT NIET VOL MET VEROUDERDE TEKSTEN, DIE MENSEN VAN DE 21E EEUW NIET MEER KUNNEN BEGRIJPEN. WANNEER JE GAAT LEZEN, MERK JE DAT HET NOG STEEDS WOORDEN ZIJN DIE INSPIREREN, PRIKKELEN, UITDAGEN, INFORMEREN EN TROOSTEN. HET GELOOF DAT DE BIJBEL - GODS WOORD WAAR EN RELEVANT IS, IS OOK DE BASIS VOOR DE VOLGENDE LEERSTELLINGEN.

De Bijbel is een meeslepend verhaal. Wij leren God kennen die de aarde heeft gemaakt. Hij is niet alleen Schepper, maar ook degene die een goddelijk reddingsplan bedacht om de mensheid te redden uit hun geschapen puinhoop. Hoe Hij dat precies deed, is het thema van de komende lessen. Heilssoldaten geloven dat, in de zending van zijn zoon Jezus Christus, Gods zorg voor de wereld en zijn liefde voor de mensheid zichtbaar is geworden. De Bijbel is het grootste liefdesverhaal ooit. Het toont ons hoe graag God met ons een relatie wil aangaan. Daardoor kunnen wij ontdekken wie wij werkelijk zijn, maar ook wat de bedoeling van onze Schepper met ons is. Door tijd te nemen voor Bijbellezen, leren we de auteur kennen - God zelf. Spoedig ontdekken we dan dat God duidelijk en persoonlijk tot ons spreekt via de Bijbel.

***Je weet wie je leraren waren en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.***

2 Timoteüs 3:15-17 (NBV)

Paulus maakt daarmee twee belangrijke dingen duidelijk. Ten eerste vertelt hij ons hoe de Bijbel is ontstaan, namelijk 'door God geïnspireerd'. Ten tweede vertelt hij ons over het doel: onderwijs, voorbereiding en toerusting van de discipelen van Christus en weerleggen van verkeerde uitleg. Het woord 'inspiratie' kan ook vertaald worden als 'inademing'. Hetzelfde Woord

dat God uitademde toen Hij de wereld schiep, blaast nog steeds door zijn boek heen. Het wekt ook vandaag mensen tot Leven. De Bijbel is daardoor uniek onder alle boeken.

De eerste Leger des Heils-leerstelling stelt dat de Bijbel gezaghebbend is. Het Leger des Heils gelooft in het volledige gezag van de Bijbel. Daarin zet God de leefregels voor de mensheid uiteen. Zijn regels zijn de basis voor ons leven en het fundament om ons geloof te ontwikkelen. Gods verhaal roept ons op om meer te zijn dan toeschouwers, om actief betrokken te zijn bij zijn werk in de wereld. Zo'n verhaal zouden we zelf niet kunnen verzinnen. Maar wanneer we Gods Woord lezen en Hem vragen om ons leven te vormen, staan we toe dat zijn gezag ons verhaal zo verandert, dat het past in zijn verhaal. Zo stelt Hij ook onze kijk op onszelf en de wereld bij.

Een heilssoldaat neemt bijbellezen serieus. Niet uit schuldgevoel, of omdat het moet, maar omdat je al lezend leert wie God is en hoe Hij met jou wil omgaan. Hij wil je zelfs door de verhalen en de geschiedenissen heen persoonlijk aanspreken. Toch laat Hij je niet vallen als je minder of zelfs niet meer de Bijbel leest. Maar je weet dan ook minder van Hem en van Jezus. Als je doelbewust kiest voor het heilssoldaatschap, dan gaat dat niet zonder verdieping in de Bijbel. Waarmee moet je je anders voeden om een goed discipel te zijn. En hoe blijf je tijdens je levensreis op koers? Lees in de Bijbel hoe Jezus dat deed.

We raden je aan om ook na deze cursus door te gaan met het bestuderen van de Bijbel. Zoek een bijbelstudiegroepje op waar je je bij kunt aansluiten, of begin er zelf één. Er is genoeg materiaal te vinden!



# DENK

## LEERSTELLING EEN

WIJ GELOVEN, DAT DE HEILIGE SCHRIFT, DE BOEKEN VAN HET OUDE EN HET NIEUWE TESTAMENT, DOOR GODDELIJKE INGEVING GESCHREVEN IS EN DAT ALLEEN HIERIN DE GODDELIJKE RICHTLIJNEN VOOR HET CHRISTELIJK GELOOF EN LEVEN TE VINDEN ZIJN.

### *Met andere woorden...*

Wij geloven dat God mensen hielp en begeleidde om te vertellen en te schrijven wat in de Bijbel staat, zodat wij daardoor weten wat we geloven en hoe God wil dat we leven.

DE LEERSTELLING IN JE EIGEN WOORDEN



.....

.....

.....

.....

BEKIJK OP [WWW.LEGERDESHEILS.NL/REKRUTENLESSEN](http://WWW.LEGERDESHEILS.NL/REKRUTENLESSEN) HET FILMPJE VAN LES 3 EN SCHRIJF JE VRAGEN OF OPMERKINGEN HIERONDER OP



.....

.....

.....

.....



# BIJBELS DEBAT

OMCIRKEL IN WELKE MATE DE VOLGENDE UITSPRAKEN BIJ JOU PASSEN:

① = helemaal niet, ② = enigszins, ③ = ja, ④ = helemaal

Ik geloof dat God de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is. 1 2 3 4

De Bijbel heeft volledig gezag over mijn leven. 1 2 3 4

Ik lees vaak in de Bijbel als ik van slag ben of het moeilijk heb. 1 2 3 4

Ik besteed regelmatig tijd aan Bijbellezen. 1 2 3 4

Het meeste dat ik lees in de Bijbel begrijp ik. 1 2 3 4

Ik vind Gods woord belangrijk voor mijn dagelijks leven. 1 2 3 4

Ik probeer altijd te leven volgens Bijbelse waarden, normen en opdrachten. 1 2 3 4

Ik vind dat Gods Woord mij duidelijke richtlijnen voor mijn leven geeft. 1 2 3 4

Ik begrijp welke rol ik in Gods missie heb. 1 2 3 4

Ik vind in de Bijbel goed advies om al mijn problemen aan te kunnen. 1 2 3 4



# SCHRIJF AAN DE KRANT

LEES HET VOLGENDE VERZONNEN KRANTENBERICHT WAARIN GESTELD WORDT DAT DE BIJBEL GEEN AUTHENTIEK DOCUMENT IS EN ZEKER NIET HET DOOR GOD GEÏNSPIREERDE WOORD. STEL EEN BRIEF OP AAN DE REDACTEUR EN TOON DE AUTHENTICITEIT VAN DE BIJBEL AAN.

## INGEZONDEN STUK

### De Bijbel, feit of fictie?

Ik schrijf een reactie op de brief van Mevrouw D.R. de Groot, getiteld: "De Bijbel redde mijn leven." Ik reageer om te voorkomen dat die brief andere lezers misleidt.

Ik respecteer het gevoel van Mevrouw De Groot over haar reële ervaringen. Maar ik moet benadrukken dat de Bijbel op geen enkele manier 'door God geïnspireerd is' zoals zij stelt. Het is belachelijk om te veronderstellen dat God (als er al zo'n wezen is) ervoor kiest zijn meest wezenlijke gevoelens en richtlijnen door mensenhanden te laten beschrijven. De woorden zijn niet betrouwbaar, omdat mensen nu eenmaal de neiging hebben fouten te maken.

Evenmin kunnen we de authenticiteit van een dergelijk boek geloofwaardig controleren. Er zijn geen oude manuscripten om te bewijzen wanneer en door wie het geschreven is.

Iedereen die de Bijbel een beetje kent, kan de problemen ervan onderkennen: alle dieren ter wereld verzameld in één grote boot?

De hele schepping in zeven dagen? En zou een man als Jezus, zogenaamd gekomen om de wereld te redden, zo'n stelletje onopgeleide en slecht functionerende mensen kiezen om zijn boodschap te verspreiden?

Dit alles nog afgezien van de ernstige tegenstrijdigheden in de tekst zelf.

Ik blijf er vast van overtuigd, dat men behoorlijk gestoord moet zijn om zijn hele leven te baseren op zulke woorden.

Met vriendelijke groet,  
Dhr. D. J. Smit

## JOUW REACTIE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....







# DEVOOT

Bid enkele dankpunten. Dank God voor zijn Woord, voor de mensen die naar Hem luisterden en zijn woorden citeerden. Dank voor Bijbelvertalers. Dank voor de woorden in de Bijbel die troost, wijsheid, bescherming en liefde brengen.

Bid voor dingen waar je hulp bij kunt gebruiken. Vraag God om de Bijbel meer tot je te laten spreken en om een dieper verlangen naar het begrijpen van wat je leest. Vraag Hem om je te helpen de bijbelteksten dagelijks in je leven toe te passen. Vraag Hem om hulp bij de actiepunten over het geloof die je eerder hebt opgesteld.

# DETAILS

## STRUCTUREN EN SYSTEMEN

De militaire stijl van het Leger des Heils was in het begin niet de opzet. William Booth had geen militaire opbouw van zijn beweging voor ogen. Eigenlijk is dat vanzelf zo gegroeid. In het begin noemden zijn aanhangers hem onder elkaar al de 'Kapitein' of de 'Generaal'. Op één van de aanplakbiljetten uit de begintijd (1877 in Whitby) werd onder de kreet 'Oorlog! Oorlog! de suggestie van een Leger gewekt. 2000 Mannen en vrouwen werden opgeroepen om de 'gelederen van het Halleluja Leger' te versterken. Toen de naam van al die aanhangers van Booth, de Generaal van een Leger van Vrijwilligers, werd vervangen door 'Salvation Army' kwamen er als vanzelf o.a. Orders en Reglementen, rangen en uniformen en was de militaire geest waarin het Leger zich zou profileren geboren<sup>1</sup>. Deze stijl bleek effectief om een uiterst gedisciplineerde en flexibele organisatie te bouwen, die snel en efficiënt kon reageren op menselijke nood, waar of wanneer die zich ook voordeed. Het Leger des Heils opereert internationaal onder

één leider, de Generaal. De Generaal leidt de organisatie. Hij wordt bijgestaan door een adviesraad. Het Internationaal Hoofdkwartier bevindt zich in Londen. De Chef van de Staf is de tweede in bevel naast de Generaal en verantwoordelijk voor de toepassing van het beleid van de Generaal.

Wereldwijd is het Leger des Heils verdeeld in vijf zones, elk geleid door een Internationaal Secretaris met de rang van Commissioner. Binnen de vijf zones zijn zestig territories en 'commands', elk onder leiding van een 'territoriaal commandant', met de rang van commissioner of kolonel. De territories zijn weer ingedeeld in divisies onder verantwoordelijkheid van een divisie-officier. Sociale instellingen en korpsen (en buitenposten) vallen onder de verantwoordelijkheid van instellings- en korpsofficieren. De soldaten die de strijdmacht vormen staan onder leiding van de korpsofficieren. Alle officieren zijn ook gewoon heilssoldaat.

### Vraag:

Vind jij dat de militaire structuur van het Leger des Heils zou moeten veranderen? Waar ligt de uitdaging in deze tijd? En waar de kansen?

### Weet je de naam van: (eerst proberen, dan opzoeken)

- de huidige Generaal .....
- de huidige Commandant .....
- de huidige Chef van de Staf .....
- je Divisie Officier .....

<sup>1</sup> Veldtocht der Liefde, Harold Begbie



# DIEPER

- Kies een 'Droedel' pagina om aan te werken.
- Zoek op internet wat 'vasten' is.
- Kijk hieronder naar het hoofdstuk over vasten en probeer dat eens uit.
- Leer 2 Timoteüs 3:16-17 uit je hoofd.
- Denk aan iemand die je kent die het moeilijk heeft. Zoek in de Bijbel een bemoedigend vers voor hem of haar uit. Laat die persoon weten dat je aan hem/haar denkt en of bidt. Dat kan met een sms of een appje, maar een kaartje is ook leuk om te krijgen.



# DISCIPELSCHAP

## VASTEN

Vast gedurende één maaltijd en besteed de uitgespaarde tijd aan gebed. Je kunt ook vasten door iets anders niet te doen, bijvoorbeeld een tijd geen tv kijken, je lievelingseten of drinken vermijden of social media en games tijdelijk verbannen.

Probeer eens om 24 uur te vasten, bijvoorbeeld net na de avondmaaltijd tot de avondmaaltijd van de volgende dag. Gebruik de tijd, die je anders kwijt bent aan eten bereiden en nuttigen, om te bidden. Drink wel voldoende water!

Vasten betekent doorgaans een bepaalde periode geen voedsel eten. Christelijk vasten heeft een geestelijk doel. Bijvoorbeeld om dichterbij God te komen of om Hem te vragen naar een doorbraak in een bepaalde situatie. Het kan ook zijn dat je Gods leiding in je leven wil ervaren. Eis niets, aanbidt alleen.

Je kunt op diverse manieren vasten:

**Normaal vasten:** niet eten, maar wel regelmatig wat drinken, zoals kruidenthee of bouillon. Dit lijkt op het vasten van Jezus in de woestijn.

**Gedeeltelijk vasten:** minder voedsel eten, heet ook wel 'vasten volgens Daniël', omdat Daniël dit deed toen hij groente at en water dronk maar geen 'lekker stukje smakelijk vlees'. Deze vorm is geschikt voor mensen die voor het eerst vasten en voor mensen waarbij vasten op medische gronden onverstandig is.



*“Vasten is één van de manieren om mijn relatie met God in mijn alledaagse leven te ervaren. Zo zie ik meer van zijn macht in de dingen waar ik om geef en kom ik dichterbij zijn hart. Ik houd ervan, omdat het radicaal is en het heel wezenlijk is in een wereld waar de meeste dingen zo makkelijk mogelijk worden gemaakt.”*

**Kapitein Vanessa Coleman-Stringer**

*I worship at the Salvation Army*



# DROEDEL

AAN DE SLAG

1

DEZE RUBRIEK IS BEDOELD OM AAN DE SLAG TE GAAN. OM VERDER NA TE DENKEN EN JE GEDACHTEN OP EEN RIJTJE TE ZETTEN. ER ZIJN DRIE OPDRACHTEN. KIES ER TENMINSTE ÉÉN UIT OM AAN TE WERKEN VOOR DE VOLGENDE LES.

Wat trof jou in de les vandaag? Schrijf in de praatwolken hieronder de kernwoorden op van Bijbelteksten, gedachten of uitdagingen die je opvielen.





# BEOORDEEL

OP EEN SCHAAL VAN 1 TOT 4,  
DE VOLGENDE UITSPRAKEN:

**1** = helemaal niet    **2** = een beetje    **3** = veel    **4** = heel veel

**Ik heb iets nieuws ontdekt over:**

**1**

**2**

**3**

**4**

**God**

**Mijzelf**

**Discipelschap**

**Missie**

**Iets anders, namelijk:**

.....  
.....

Ik heb God tot mij horen spreken.

Ik voelde mij uitgedaagd om iets in  
mijn leven te veranderen.

Het duizelt me een beetje, ik wil  
graag met iemand praten.

Schrijf op wat je verder wilt bestuderen, vragen die je wilt stellen of stappen die je gaat zetten.

.....  
.....  
.....



Breng wat tijd door in gebed en leg al je gedachten bij de Heer neer.



# DROEDEL

AAN DE SLAG

2

DENK NOG EENS TERUG AAN DEZE LES. WAT HOORDE, LAS EN BESPRAK JE MET ELKAAR? WAT SPRONG ER VOOR JOU UIT? WAT BEMOEDIGDE JOU DAARIN? WAT VOND JE MOEILIJK? NOTEER JE GEDACHTEN OP DEZE PAGINA.

Misschien wil je iets tekenen, een gedicht maken of een Bijbelgedeelte en persoonlijke uitdagingen noteren. Wees creatief. Als je iemand nog wat wilt vragen, schrijf die vragen dan op, zodat je het niet vergeet! Neem daarna de tijd om voor alles, waar je over hebt nagedacht, te bidden.



# DROEDEL

AAN DE SLAG

## 3



*(niet alle regels hoeven te worden ingevuld)*

Schrijf in eigen woorden wat wordt bedoeld met het gezag van de Bijbel.

.....

Hoeveel tijd trek je meestal uit om de Bijbel te lezen? Maakt het verschil of je alleen leest of met een groep?

.....

Hoe geef je de Bijbel een meer centrale plek in je eigen discipelschap? Wie kan jou daarbij helpen?

.....

Heeft het lezen uit de Bijbel iets in je denkbeelden over God, jezelf of anderen veranderd?

.....

Heb je een lievelingsgedeelte in de Bijbel? Waarom is juist dat bijzonder voor jou?

.....

Wat verraste je in de les van vandaag?

.....

Wat vond je uitdagend in de les van vandaag?

.....

Waar ben je het niet mee eens in deze les?

.....

Waar zou je je in willen verdiepen?

.....

**Bid nu voor de dingen waar je over nadacht.**



