

15

TOT SLOT



DIEN

EÉN LEGER, EÉN MISSIE, EÉN BOODSCHAP

“IK ZIE EEN LEGER IN DE 21E EEUW, DOOR GOD GEROEPEN EN VERVULD MET DE HEILIGE GEEST. OVERTUIGD VAN ZIJN ROEPING, GAAT HET DE WERELD IN OM GEKWETSTE MENSEN, GEBROKENEN, EENZAMEN, THUISLOZEN EN VERLORENEN TE BEREIKEN. OM HEN, DOOR ALLES HEEN, LIEF TE HEBBEN MET DE HERSCHEPPENDE BOODSCHAP VAN JEZUS, DIE VRIJHEID, HOOP EN LIEFDE BRENGT.”

Generaal Linda Bond

gekozen als 19e Generaal van het Leger des Heils in januari 2011



“Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooiër van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet Hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.”

Hebreeën 12:1-2 (NBV)

“Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.”

2 Timoteüs 4:7-8 (NBV)



OP MIJN REIS



Op mijn reis door de rekrutenlessen heb ik het volgende geleerd:

• • • • **God is...**

.....
.....
.....

• • • • **De Bijbel is...**

.....
.....
.....

• • • • **Het Leger des Heils is...**

.....
.....
.....

• • • • **Soldaat zijn betekent...**

.....
.....
.....

• • • • **Discipelschap betekent...**

.....
.....
.....

• • • • **Ik ben...**

.....
.....
.....

LES 15 TOT SLOT

- Misschien is het goed om de cursus af te sluiten met liederen die je in les 1 en 2 van DIEN ook hebt gebruikt. Die liederen spreken over overgave aan een leven met Jezus. Ze bemoedigen je en bereiden je voor op de strijd! (Zie hiervoor ook: www.legerdesheils.nl/rekrutenlessen)

SOLDIERS (SOLDATEN)

We are your Salvation Army
Laying down our weapons
Marching into battle
Scarred and broken
We are your kingdom
not an empire
Burning with your fire
We were born to love and to war
*Onward Christian soldiers
We're laying down our lives
We're lifting Jesus high
Together we are stronger
We're giving up our lives
So let the Church arise*

On our shoulders we will carry
The wounded from the wreckage
Crowns and thrones will perish
But you remain
We live for justice not for honour
Your Church will stand forever
We were born to love and to war

*Onward Christian soldiers
We're laying down our lives
We're lifting Jesus high
Together we are stronger
We're giving up our lives
So let the Church arise*

We're crying out
For peace on earth
We're on our knees
For peace on earth
Let every nation sing
Of Jesus Christ our king
The saints go marching in
We're singing let God arise

*Onward Christian soldiers
Onward Christian soldiers*

*Onward Christian soldiers
We're laying down our lives
We're lifting Jesus high
Together we are stronger
We're giving up our lives
So let the Church arise*

The saints go marching in
The saints go marching in



TO SERVE (DIENEN)

We are the Army of the God who made us
We are the servants of the King above all kings
We are the Army of the God who made us
We are the servants of the King of kings

Live to serve you, our God
Live to serve you, our God

