

14

IK VERKLAAR...



**DIEN**

## IK VERKLAAR...

# “IK ROEP NU ALLEN HIER AANWEZIG OP ALS GETUIGE...

...DAT IK DIT VERBOND SLUIT EN UIT VRIJE WIL ONDERTEKEN, IN DE OVERTUIGING DAT CHRISTUS, DIE UIT LIEFDE VOOR MIJ DOOR ZIJN DOOD EN OPSTANDING MIJN REDDING HEEFT BEWERKT, DEZE TOEWIJDING VAN MIJN LEVEN AAN ZIJN DIENST VAN MIJ VRAAGT VOOR HET HEIL VAN DE GEHELE WERELD. DAAROM VERKLAAR IK DAT IK VASTBESLOTEN BEN OM MET GODS HULP EEN TROUW SOLDAAT VAN HET LEGER DES HEILS TE ZIJN.”

## HET VERBOND VAN EEN HEILSSOLDAAT

*“Timoteüs, jij bent een christen, en je moet geen slechte dingen doen. Doe je best om het goede te doen, om te leven als gelovige, en om op God te vertrouwen. Houd van de mensen, en wees geduldig en vriendelijk. Blijf strijden voor het geloof! Zorg dat je het eeuwige leven krijgt, waarvoor God je uitgekozen heeft. Denk aan wat je beloofd hebt: dat je alles over hebt voor het geloof. Alle christenen waren erbij toen je dat hardop beloofde.”*  
**1 Timoteüs 6:11-13 (BGT)**



*Besluit gewoon om te worden waarvoor je geroepen bent, een ‘bloed en vuur’ heilssoldaat en leef het leven, ongeneerd, intens, gepassioneerd en moedig.’*

**Kapitein Geoff Ryan**





# DOE

## HEILSSOLDAAT WORDEN - LID VAN HET LEGER DES HEILS - IS EEN VRIJWILLIGE KEUZE DIE VOORTKOMT UIT EEN DIEPE, GEESTELIJKE OVERTUIGING.

Een heilssoldaat is bereid om zich levenslang in te zetten om God te dienen en anderen te helpen om Christus te vinden.

Daarnaast is hij of zij ervan overtuigd Gods familie het beste te kunnen dienen binnen een korps van het Leger des Heils.

Bij je inschrijving als heilssoldaat hoort een speciale ceremonie binnen je korps als bevestiging van je belofte aan God en aan het Leger. De ceremonie vindt plaats in een bijzondere samenkomst waarin je aan iedereen vertelt over je geloof en een verbond met God sluit in aanwezigheid van familie, vrienden en geloofsgenoten. Je belooft dan om te leven als discipel van Jezus in het Leger des Heils.

Heilssoldaten komen uit verschillende culturen en tradities en uit alle lagen van de bevolking. Toch zetten

ze allemaal hun naam onder hetzelfde document: het Verbond van een Heilssoldaat. Dit Verbond werd in 1882 geïntroduceerd onder de naam 'Krijgsartikelen'. Nieuwe rekruten ondertekenden dit voor hun inzegening als heilssoldaat.

Als onderdeel van de inzegening tekent iedere heilssoldaat het Verbond. Dat markeert een serieuze toewijding aan God en het verbindt de heilssoldaat aan de christelijke geloofsbeginselen en de bijbehorende levensstijl van het Leger. Tijdens de ceremonie leest de heilssoldaat ook de elf leerstellingen voor, gevolgd door tien beloften. Deze onderdelen gaan over het geloof van de heilssoldaat en hoe hij of zij dat in de dagelijkse praktijk uitleeft.





# DENK

## HET VERBOND VAN EEN HEILSSOLDAAT

**Daar ik Jezus Christus als mijn Heer en Heiland aanvaard en het mijn verlangen is als soldaat van het Leger des Heils te behoren tot de heilige algemene christelijke Kerk, sluit ik nu door Gods genade een heilig verbond.**

Ik geloof in en zal leven naar de waarheden van het Woord van God, zoals samengevat in de elf leerstellingen van het Leger des Heils:

- 1. Wij geloven**, dat de heilige Schrift, de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament, door goddelijke ingeving geschreven is en dat alleen hierin de goddelijke richtlijnen voor het christelijk geloof en leven te vinden zijn.
- 2. Wij geloven**, dat er slechts één God is, geheel volmaakt, de Schepper, Onderhouder en Bestuurder van alle dingen en dat uitsluitend aan Hem goddelijke verering toekomt.
- 3. Wij geloven**, dat er drie Personen in de Godheid zijn: de Vader, de Zoon en de heilige Geest, ongedeeld in wezen en gelijk in macht en heerlijkheid.
- 4. Wij geloven**, dat in de Persoon van Jezus Christus de goddelijke en menselijke naturen verenigd zijn, zodat Hij waarachtig God en waarachtig mens is.
- 5. Wij geloven**, dat onze eerste ouders geschapen zijn in een staat van onschuld, maar dat zij door hun ongehoorzaamheid hun reinheid en geluk verloren hebben en dat door hun val alle mensen zondaars geworden zijn, geheel en al verdorven en als zodanig rechtmatig aan Gods toorn blootgesteld.
- 6. Wij geloven**, dat de Heer Jezus Christus door zijn lijden en dood verzoening bewerkt heeft voor de gehele wereld, zodat elk die wil gered kan worden.

**7. Wij geloven**, dat bekering tot God, geloof in de Heer Jezus Christus en wedergeboorte door de heilige Geest noodzakelijk zijn tot ons behoud.

**8. Wij geloven**, dat wij uit genade gerechtvaardigd worden door het geloof in onze Heer Jezus Christus, en dat hij die gelooft daarvan het getuigenis in zich draagt.

**9. Wij geloven**, dat voortdurend gehoorzaam geloof in Christus nodig is om gered te blijven.

**10. Wij geloven**, dat alle gelovigen het voorrecht hebben geheel en al geheiligd te kunnen worden en dat geheel hun geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard kunnen worden tot de komst van onze Heer Jezus Christus.

**11. Wij geloven** in de onsterfelijkheid van de ziel, in de wederopstanding van het lichaam, in het algemeen oordeel aan het einde van de wereld, in de eeuwige gelukzaligheid van de rechtvaardigen en in de eindeloze straf van de goddelozen.



### **Ik verklaar dat ik vastbesloten ben om met Gods hulp:**

- ▶ open te staan voor het werk van de heilige Geest, gehoorzaam te zijn aan zijn leiding in mijn leven, te groeien in genade door God te eren, te bidden, de Bijbel te lezen en onze naaste te dienen;
- ▶ mij in mijn levensstijl te richten naar de waarden van het Koninkrijk van God en niet naar die van de wereld;

## LES 14 IK VERKLAAR

- ▶ mijn integriteit als christen op elk terrein van mijn leven te bewaren en mij in gedachten, woorden en daden niets te veroorloven dat immoreel, oneerlijk, onwaardig of profaan is;
- ▶ de christelijke idealen te handhaven in al mijn relaties met anderen, dus allen aan wie ik verantwoording schuldig ben, allen voor wie ik verantwoordelijk ben en met de hele samenleving;
- ▶ Gods instelling van het huwelijk en het gezin te respecteren;
- ▶ een betrouwbaar rentmeester te zijn van mijn tijd en talenten, mijn bezittingen, lichaam en geest, want ik weet dat ik God verantwoording schuldig ben;
- ▶ mij te onthouden van alcoholische dranken, tabak en het niet-medisch voorgeschreven gebruik van drugs in welke vorm dan ook en mij niet in te laten met gokken, pornografie, occultisme en al wat verder nog verslavend kan werken op mijn lichaam of geest;
- ▶ trouw te zijn aan het doel waartoe God het Leger des Heils in het leven riep, door anderen te laten delen in het goede nieuws van Jezus Christus en te proberen hen voor Hem te winnen. Ik ben vastbesloten om met Gods hulp in zijn naam te zorgen voor mensen in nood en kansarmen;
- ▶ voorzover ik daartoe in staat ben, betrokken te zijn bij het korpsleven, zowel bij de eredienssten als andere activiteiten en een zo groot mogelijk deel van mijn inkomsten te geven om dit werk en dat van het Leger wereldwijd te steunen;
- ▶ trouw te zijn aan de beginselen en werkwijze van het Leger des Heils, loyaal te zijn aan zijn leiders en zowel in tijden van populariteit als van vervolging blijf te geven van de geest van heilssoldatisme.

**Ik roep nu allen hier aanwezig op als getuige dat ik dit verbond sluit en uit vrije wil onderteken, in de overtuiging dat Christus, die uit liefde voor mij door zijn dood en opstanding mijn redding heeft bewerkt, deze toewijding van mijn leven aan zijn dienst van mij vraagt voor het heil van de hele wereld.**

**Daarom verklaar ik dat ik vastbesloten ben om met Gods hulp een trouw soldaat van het Leger des Heils te zijn.**







# DOORLEEF

Lees het volgende gedeelte uit *'The Vision and the Vow'* van Pete Greig

Op een dag gaf ik een vriend van mij een lift met de auto. We kwamen aan de praat over het leven. Hij biechtte op: "Ik weet niet waar God mij toe roept." En hij vroeg me om hiervoor te bidden.

"Waarom?", vroeg ik. "Ik weet allang wat Jezus wil dat je doet!"

"Echt waar?", zei hij vol verwachting. "Wat dan? Wat is mijn roeping?"

Ik wachtte even, genietend van de spanning. Tromgeroffel, de violen zwollen aan, mijn vriend hield zijn adem in..."

"Jouw roeping", antwoordde ik langzaam, "is het om aanbiddingsleider te zijn."

Hij zag er blij uit, echt blij, dus ik ging door: "...maar misschien niet met een gitaar in je hand."

"Oke...", mompelde hij.

"Jouw roeping is om vrienden te worden met dat vreemde kleine vrouwtje op de hoek van je straat...", Met dat vooruitzicht zag hij er niet zo blij uit.

"Jouw roeping is om hongerigen te voeden en jezelf helemaal aan de armen te geven."

Op dat moment zag hij er echt ongerust uit.

"... en gastvrij te zijn voor vreemden die plots langskomen en een plek nodig hebben om te crashen." Verbijstering!

"En je moet vasten."

Hij begon aardig woedend te worden.

"En je moet net zolang bidden, totdat je geen woorden of tranen meer over hebt."

Ik kon nu niet meer terug:

"Jouw roeping", ging ik door, "is om het goede nieuws van Jezus te vertellen aan iedereen die het maar wil horen en ook aan een paar die het niet willen horen. Het is jouw roeping om ergens, waar en wanneer dan ook, naar toe te gaan voor Jezus; en nooit te stoppen. Het is jouw roeping om van mensen te houden waar niemand van houdt en hen te vergeven, ook al behandelen ze je als een stuk vuil – of nog erger. Doe je werk zo goed als je kan, zonder te mopperen over je baas of te zeu-

ren over je collega's. Jij bent geroepen om voor zieken te bidden en om de hele nacht te dansen als ze weer beter zijn. En als ze niet beter worden met hen mee te huilen en nog meer van hen te houden."

Ik keek even naar hem en ik was blij te zien dat zijn gezicht wat ontdooidde.

"Jij bent geroepen om je ouders te eren, om te bidden voor je leiders, om de Bijbel te bestuderen en naar veel feestjes te gaan. Wees in elke situatie een vrede-stichter; als er in de laatste bus een gevecht uitbreekt of als er geroddeld is in de kerk. Jij bent geroepen om rommel op te pakken van de straat als er niemand kijkt, om de toiletbril schoon te maken en kauwgom te verwijderen onder je stoel en om eerder voor een bijeenkomst te komen, zodat je de stoelen kunt neerzetten."

Nu begon hij te glimlachen.

"Jij bent geroepen om discipelen te maken en om hun te leren hoe ze Jezus kunnen gehoorzamen. En vergeet niet om genadig te zijn als ze de mist in gaan. Want dat doen ze. Jouw missie is om te dopen en om boze geesten uit te bannen, om gebroken harten te helen waar je ze maar kunt vinden. En waar je zoekt, zal je ze vinden. Jij bent geroepen om gevangenen te bezoeken en ziekenhuizen en..."

"Ja, ja", zei hij met een glimlach, terwijl hij mij probeerde te stoppen. Maar ik was op dreef – en ik wist dat hij niet weg kon, want ik zat achter het stuur.

"Jouw roeping", zei ik resoluut, "is om meer te luisteren dan te praten en om zowel met je ogen als met je oren te luisteren."

Hij rolde met zijn ogen in gespeelde wanhoop.

Ik ging door: "Jouw roeping is om zonder mopperen klusjes te doen, om ethisch verantwoorde koffie te kopen en je flessen te recyclen. En als je dan toch bezig bent, vergeet niet om anonieme giften op de stoep achter te laten bij diverse mensen."

Op dat moment lachten we allebei volop en was ik uitgeraasd: "En als je dat allemaal hebt gedaan", grinnikte ik, terwijl ik hem bij elke lettergreep tussen de ribben prikte, "kom dan bij mij terug, zodat we de tijd kunnen nemen om voor fase twee te bidden!"







# DETAILS

“Zo komt het dat een man niet bij zijn vader en moeder blijft. Hij gaat met zijn vrouw leven en ze worden samen helemaal één.” Genesis 2:24 (BGT)

## HEILIGHEID VAN HET HUWELIJK

De Bijbel leert ons dat het huwelijk onderdeel is van Gods plan om mensen te zegenen en tot bloei te laten komen. Doel van het huwelijk is om te zorgen voor liefdevolle ondersteuning en samenzijn. Daarnaast biedt het huwelijk meerwaarde op emotioneel, intellectueel, geestelijk en seksueel gebied. Ook is het huwelijk bedoeld als basis voor het gezinsleven. Verder schetst het huwelijk een uniek beeld van Gods liefde voor de mensheid. De relatie tussen man en vrouw toont al iets van Gods karakter en van de zelfopofferende liefde tussen Christus en zijn kerk (Efeziërs 5:21-33). Het huwelijk is een verbond, een heilige belofte, van twee mensen die van God en van elkaar houden. Ze beloven hiermee wederzijdse trouw “tot de dood hen scheidt”.

“Ik verklaar Gods instelling van het huwelijk en het gezin te respecteren”, is een belofte uit het Verbond van een Heilssoldaat. Het Leger des Heils vindt het huwelijk heel belangrijk, dat ligt in lijn met de Bijbel en de opinie van vele andere kerken. Het Britse Leger stelde daarom een verklaring op over het huwelijk en het gezin.

### Een aantal alinea's daaruit lees je hieronder:

.....  
*Het Leger des Heils gelooft dat God het huwelijk instelde als een exclusieve en levenslange relatie tussen één man en één vrouw. Het huwelijk wordt gekarakteriseerd door wederzijdse dienstbaarheid, respect, zelfopofferende liefde, trouw en eerlijkheid. Het is een heilige relatie, ingesteld en gezegend door Christus. Het is een fundamentele relatievorm die zorgt voor gezelschap en het gezinsleven veilig stelt (Genesis 2:18).*

.....  
*Het exclusieve karakter van het huwelijk laat geen ruimte voor seksuele ontrouw. De seksuele gemeenschap daarbinnen, geeft uiting aan diepe gevoelens van liefde, wederzijds respect, afhankelijkheid van elkaar en het gevoel bij elkaar te horen.*

.....  
*Het huwelijk wordt, evenals iedere relatie, beïnvloed door menselijk falen. Het kan misgaan. Daarom: koester het huwelijk, ondersteun het en moedig het aan. Het Leger des Heils veroordeelt niemand die niet voldoet aan het ideaal van het huwelijk. Het zal zich in Gods naam juist inzetten voor ondersteuning, verzoening, raad, genade en vergeving. Als een huwelijk onherstelbaar gebroken is en scheiding volgt, is het inzegenen van een nieuw huwelijk door een officier toegestaan, mits voorafgegaan door zorgvuldige, pastorale zorg.*

.....  
*Het Leger des Heils acht het huwelijk hoog en wil laten zien dat het een onderdeel is van hoe God de maatschappij bedoelde. De overheid heeft als taak om te zorgen voor een wettelijk raamwerk, om zo het huwelijk te ondersteunen en een veilig en gelukkig gezinsleven te bevorderen. Het Leger des Heils ziet hier voor zichzelf ook een taak in, door het huwelijk te koesteren door middel van Bijbels onderwijs, cursussen voor en tijdens het huwelijk en deskundige, bewogen pastorale zorg.*



## HEILIGHEID VAN HET HUWELIJK

**Deze punten kun je thuis overdenken of met een vertrouwd persoon (indien je dat wilt) bespreken.**

.....  
.....  
.....  
.....

**Ken je mensen wier relatie een voorbeeld vormt van een liefdevol en bijbels huwelijk? Wat bewonder jij in hun relatie?**

.....  
.....  
.....  
.....

**Heb jij het gevoel dat de moderne samenleving het huwelijk waardeert?**

.....  
.....  
.....  
.....

**Welke dingen in de samenleving ondermijnen volgens jou het huwelijk en werken misschien wel mee aan het stuklopen ervan?**

.....  
.....  
.....  
.....

**Heb jij een scheiding meegemaakt in je eigen familie? Hoe voelde dat?**

.....  
.....  
.....  
.....

## DIEPER

- Maak een 'Droedel' naar keuze.
- Bestudeer de verklaring over het huwelijk van het Leger des Heils. Deze tref je in het Engels aan op de website.
- Bekijk eens de eerdere lessen van DIEN. Waar beleefde je het meest plezier aan? Is er nog iets dat je niet helemaal begrijpt?
- Zoek een voorwerp dat symbool staat voor een ervaring tijdens de afgelopen lessen. Neem het mee naar de volgende les.
- Kijk eens naar de vragenlijst van les 16 over jouw eventuele heilssoldateninzegening. Probeer wat vragen te beantwoorden en denk er over na met wie je dit moet bespreken.





# DROEDEL

AAN DE SLAG

1

GA AAN DE SLAG MET DE LES, DENK EROVER NA EN ZET JE GEDACHTEN OP EEN RIJTJE. DEZE DROEDEL HELPT DAARBIJ MET DRIE OPDRACHTEN. KIES ER TENMINSTE ÉÉN UIT OM AAN TE WERKEN VOOR DE VOLGENDE LES.

Wat trof jou in de les vandaag? Schrijf in de praatwolken hieronder de kernwoorden op van Bijbelteksten, gedachten of uitdagingen die je opvielen.





# BEOORDEEL

OP EEN SCHAAL VAN 1 TOT 4,  
DE VOLGENDE UITSPRAKEN:

**1** = helemaal niet    **2** = een beetje    **3** = veel    **4** = heel veel

Ik heb iets nieuws ontdekt over:

**1**                      **2**                      **3**                      **4**

**God**

**Mijzelf**

**Discipelschap**

**Missie**

**Iets anders, namelijk:**

.....  
.....

Ik heb God tot mij horen spreken.

Ik voelde mij uitgedaagd om iets in  
mijn leven te veranderen.

Het duizelt me een beetje, ik wil  
graag met iemand praten.

Schrijf op wat je verder wilt bestuderen, vragen die je wilt stellen of stappen die je gaat zetten.

.....  
.....  
.....



Breng wat tijd door in gebed en leg al je gedachten bij de Heer neer.



# DROEDEL

AAN DE SLAG

## 2

DENK NOG EENS TERUG AAN DEZE LES. WAT HOORDE, LAS EN BESPRAK JE MET ELKAAR? WAT SPRONG ER VOOR JOU UIT? WAT BEMOEDIGDE JOU DAARIN? WAT VOND JE MOEILIJK? NOTEER JE GEDACHTEN OP DEZE PAGINA.

Misschien wil je iets tekenen, een gedicht maken of een Bijbelgedeelte en persoonlijke uitdagingen noteren. Wees creatief. Als je iemand nog wat wilt vragen, schrijf die vragen dan op, zodat je het niet vergeet! Neem daarna de tijd om voor alles, waar je over hebt nagedacht, te bidden.



# DROEDEL

## AAN DE SLAG

### 3



*(niet alle regels hoeven te worden ingevuld)*

Ik heb besloten dat het heilssoldaatschap voor mij de juiste keuze is.  JA  NEE

.....  
.....

Als ik de keuze maak om heilssoldaat te worden, verandert mijn leven op de volgende manieren:

.....  
.....

Naar de volgende dingen kijk ik uit.

.....  
.....

De volgende zaken vind ik spannend.

.....  
.....

Welke lesonderdelen vond je vandaag verrassend?

.....  
.....

Welke onderdelen zijn een uitdaging voor je?

.....  
.....

Waar ben je het niet mee eens?

.....  
.....

Waar wil je nog dieper op ingaan?

.....  
.....

**Bid nu voor alles waar je over hebt nagedacht.**



## Extra aantekeningen

Gebruik deze bladzijde om verdere gedachten, vragen of leerpunten op te schrijven, die je hebt opgedaan tijdens de activiteiten en gesprekken van deze les.

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

