

13

SOCIALE ACTIE



DIEN



SOCIALE ACTIE

EEN STEM GEVEN AAN DE STEMLOZEN



Tijdens zijn aardse bediening bracht Jezus veel tijd door met allerlei mensen, van machtigen tot machtelozen. Hij luisterde naar mensen die geen recht van spreken kregen en daardoor raakte de elite van slag. De sociale actie van het Leger des Heils richt zich op mensen die door de samenleving genegeerd of met de nek aangekeken worden. Het Leger des Heils zorgt ervoor dat hun stem wordt gehoord en er in hun behoeften wordt voorzien. Het voert campagne voor belangrijke onderwerpen en ontwikkelt sociale programma's die gemeenschappen voeden, levens opbouwen en relaties laten herstellen.



LEERSTELLING NEGEN

09 | 11

WIJ GELOVEN, DAT VOORTDUREND GEHOORZAAM GELOOF IN CHRISTUS NODIG IS OM GERED TE BLIJVEN.

LEERSTELLING TIEN

10 | 11

WIJ GELOVEN, DAT ALLE GELOVIGEN HET VOORRECHT HEBBEN GEHEEL EN AL GEHEILIGD TE KUNNEN WORDEN EN DAT GEHEEL HUN GEEST, ZIEL EN LICHAAM ONBERISPELIJK BEWAARD KUNNEN WORDEN TOT DE KOMST VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS.

1 TESSALONICENZEN 5:23 (NBG)

Met andere woorden...

Wij geloven dat we op Jezus moeten vertrouwen om gered te blijven. Hij helpt ons om te doen wat we moeten doen. Geredde mensen krijgen de kans om God te helpen. Als zij zich volledig aan Hem wijden, ontvangen ze kracht om Hem te dienen en de zonde te weerstaan.

LES 13 LEERDOELEN

- GODS HART VOOR DE ARMEN.
- HOE DEED JEZUS SOCIALE ACTIE?
- SOCIALE ACTIE ALS ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN DISCIPELSCHAP.
- SOCIALE ACTIE: HET HART VAN HET LEGER DES HEILS.
- VOORBEELDEN UIT HET VERLEDEN EN HET HEDEN VAN HET LEGER DES HEILS.
- JIJ EN DE PRAKTIJK.



“Je moet zwakke mensen verdedigen, je moet mensen die machteloos zijn, beschermen. Blijf niet zwijgen, geef een rechtvaardig oordeel, help arme mensen, help mensen die het moeilijk hebben.” Spreuken 31:8-9 (BGT)

DOE

 *Zolang er nog vrouwen huilen, zal ik strijden; zolang er nog kinderen honger lijden, zal ik strijden; zolang er nog mannen naar de gevangenis gaan, erin en eruit, erin en eruit, zal ik strijden; zolang er nog één verslaafde is, zolang er nog één meisje verloren op straat loopt, zal ik strijden; zolang er nog één mens het licht van God niet heeft gezien, zal ik strijden, strijden tot het bittere eind!”*

Citaat toegeschreven aan Generaal William Booth 1912

Eén van de belangrijkste oorzaken voor het ontstaan van het Leger des Heils was de enorme armoede, de honger en het onrecht dat de stichters van dichtbij meemaakten. William en Catherine waren geraakt door het verval om hen heen en realiseerden zich dat het vertellen van het Goede Nieuws onder de armen alleen maar mogelijk zou zijn als het ook zichtbaar werd door daden. Hun missie kreeg daarom gestalte met de drie S'en: eerst soep (soup), dan zeep (soap) en dan redding (salvation).

In de visie van William en Catherine stond sociale actie centraal - die visie zou een gebroken maatschappij helpen om te herstellen en te genezen.

“Een diepgaande empathie voor de benarde situatie van de verschoppelingen in deze samenleving ging gepaard met krachtige initiatieven om hen op hun eigen terrein te helpen. Dat was niet zomaar een kenmerk van het Leger des Heils, maar de essentie ervan.”

Munn & Collinson Insane

Sociale gerechtigheid is een enorm, complex vraagstuk. Het gaat er eenvoudigweg om dat iedereen op deze aarde een gelijkwaardig, veilig en waardig leven kan leiden. Het is onaanvaardbaar dat er mensen in deze wereld leven zonder fundamentele mensenrechten, zoals toegang tot voedsel, schoon water, onderdak, onderwijs, gezondheidszorg en de mogelijkheid om te werken. Elke dag worden we geconfronteerd met vragen rondom sociale gerechtigheid. De armste mensen in deze wereld, dat zijn er zo'n 1,4 miljard, moeten rondkomen van minder dan 1,25 dollar per dag.

Met ons verweer tegen dit onrecht tonen we de liefde en de gerechtigheid van God. We streven ernaar om de nood te zien en onze medemens te helpen. Zo laten we hun zien dat ze belangrijk zijn, voor ons en voor onze Schepper. Wat heeft het anders voor zin om te vertellen dat God hen liefheeft als ze de omstandigheden ontberen om die liefde ook maar enigszins te ervaren?

“Wat heeft het voor zin om het Evangelie te verkondigen aan mensen wier volledige aandacht is geconcentreerd op een krankzinnige, wanhopige strijd om te overleven? Niemand voelt zich gezegend als hij koude voeten heeft en niemand werd ooit gered terwijl hij kiespijn had.”

Generaal William Booth, toespraak uit 1869

Telkens weer toont God zijn bewogenheid met en liefde voor de armen en de minima in de maatschappij. Recht doen hoort bij de kern van Gods werk. Als we iets van Hem willen tonen, moeten we actief bewogen zijn met mensen en voor hen zorgen.

DENK

LEERSTELLING NEGEN

09 | 11

WIJ GELOVEN, DAT VOORTDUREND GEHOORZAAM GELOOF IN CHRISTUS NODIG IS OM GERED TE BLIJVEN.



Bekijk op www.legerdesheils.nl/rekrutenlessen het filmpje bij deze les en schrijf je vragen of opmerkingen hieronder.

LEERSTELLING TIEN

10 | 11

WIJ GELOVEN, DAT ALLE GELOVIGEN HET VOORRECHT HEBBEN GEHEEL EN AL GEHEILIGD TE KUNNEN WORDEN EN DAT GEHEEL HUN GEEST, ZIEL EN LICHAAM ONBERISPELIJK BEWAARD KUNNEN WORDEN TOT DE KOMST VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS.
1 TESSALONICENZEN 5:23 (NBG)

Met andere woorden...

Wij geloven dat we op Jezus moeten vertrouwen om gered te blijven. Hij helpt ons om te doen wat we moeten doen. Geredde mensen krijgen de kans om God te helpen. Als zij zich volledig aan Hem wijden, ontvangen ze kracht om Hem te dienen en de zonde te weerstaan.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

LES 13 SOCIALE ACTIE

Lees het volgende, bekende citaat van William Booth dat meer dan honderd jaar oud is.

 *Zolang er nog vrouwen huilen, zal ik strijden; zolang er nog kinderen honger lijden, zal ik strijden; zolang er nog mannen naar de gevangenis gaan, erin en eruit, erin en eruit, zal ik strijden; zolang er nog één verslaafde is, zolang er nog één meisje verloren op straat loopt, zal ik strijden; zolang er nog één mens het licht van God niet heeft gezien, zal ik strijden, strijden tot het bittere eind!”* **Generaal William Booth 1912**

- Zijn deze woorden vandaag de dag nog relevant voor ons?



.....

.....

.....

.....

.....

- Voor wie of wat zou jij willen strijden?

.....

.....

.....

.....

.....



KIJK NAAR 'I'LL FIGHT' VIA ONZE WEBSITE. PROBEER NU OM JE EIGEN SCRIPT TE SCHRIJVEN VOOR EEN FILM MET WOORDEN VAN DEZE STREKKING. BESCHRIJF IN EENVOUDIGE ZINNEN WAAR WIJ VOOR ZOULDEN VECHTEN. FILM EVENTUEEL JE EIGEN VERSIE EN ZET DEZE OP YOUTUBE.





SOUP, SOAP EN SALVATION

William en Catherine waren geraakt door het verval om hen heen en realiseerden zich dat het vertellen van het Goede Nieuws onder de armen alleen maar mogelijk zou zijn als het ook zichtbaar werd door daden. Hun missie kreeg daarom gestalte met de drie S'en: eerst soep (soup), dan zeep (soap) en dan redding (salvation).

- Hoe zie jij deze missie uitgewerkt in het hedendaagse Leger?



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Hoe kan jij jouw eigen aanpak van missie ombuigen naar 'eerst soep, dan zeep en uiteindelijk redding'?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





DENNIS IS DAKLOOS

Een van de belangrijkste zaken waarbij het Leger des Heils is betrokken, is hulpverlening aan daklozen. Bekijk een korte film over dakloosheid, bijvoorbeeld over Dennis of over Piet die de soepbus bezoekt via www.legerdesheils/rekrutenlessen. Denk daarna na over de volgende vragen

- Ontdek een aantal redenen waarom deze persoon dakloos werd.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Hoe hielp het Leger des Heils deze persoon?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Hoe overwinnen mensen een verslaving?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



- Waarom is waardigheid en zelfrespect zo belangrijk? Hoe neemt dak- en thuisloos zijn dit weg?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Hoe helpt het Leger mensen hun waardigheid en zelfrespect te hervinden?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Waarin kun je de beroemde woorden uit William Booths beroemde 'I'll Fight' toespraak terugzien in dit filmpje?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



DOORLEEF

Twee vertalingen één opdracht. Je kunt er niet omheen. Dit zijn duidelijke richtlijnen voor het leven.

“DIT WORDT VAN ONS VERWACHT!
SPREEK VOOR HEN DIE WEERLOOS
ZIJN, BESCHERM HET RECHT VAN
DE VERTRAPTEN.

SPREEK, OORDEEL RECHTVAAR-
DIG, GEEF DE ARMEN EN BEHOEF-
TIGEN HUN RECHT.”

Spreuken 31:8–9 (NBV)

- Welk onrecht of menselijke nood raakt jou het meest?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

“JIJ MOET ZWAKKE MENSEN VER-
DEDIGEN, JE MOET MENSEN DIE
MACHTELOOS ZIJN, BESCHERMEN.
BLIJF NIET ZWIJGEN, GEEF EEN
RECHTVAARDIG OORDEEL, HELP
ARME MENSEN, HELP MENSEN DIE
HET MOEILIJK HEBBEN.”

Spreuken 31:8–9 (BGT)

- Denk na of je iets praktisch kunt doen de komende weken of ergens bij betrokken raken rondom ‘recht doen’. Maak daarmee een verschil de komende weken.

.....
.....
.....
.....
.....
.....



DEVOOT

Kies een lied dat je oproept om betrokken te raken in de strijd tegen onrecht. Gebruik dit lied in een moment van gebed en aanbidding. Vraag God om jou te gebruiken om verschil te maken. Neem hiervoor een nummer als: ‘Licht aan’ of ‘Met Open armen’ of ‘Heer, vergeef ons’ van Schrijvers voor gerechtigheid of ‘To break chains’ van The Chaos Curb; ‘History Maker’ of ‘Rain Down’ van Delirious; ‘God of Justice’ van Tim Hughes; ‘You Have Shown Us’ van de Micah Challenge of ‘Nederig van hart’, Opwekking 561.



DETAIL

Kijk eens naar de volgende internationale statistieken, overgenomen uit het Salvation Army Yearbook van 2016.

Welke rol zal jij hierin gaan spelen?

.....

.....

.....

.....

In heel deze les zagen we dat sociale gerechtigheid, en de actie die daaruit volgt, de kern raakt van het Leger des Heils. Het commitment hieraan, de gemeenschap dienen en tegelijk de strijd voeren tegen onrecht, tekent het Leger des Heils: meer dan 150 jaar geleden, maar ook nu nog.

“De strijd tegen armoede en onrecht is het waard om gestreden te worden. Het is een worsteling waarvoor ieders betrokkenheid nodig is. Alleen wanneer de meerderheid van de mensheid bereid is vanuit deze visie te leven, zullen we onze wereld in positieve zin zien veranderen.”

Leger des Heils, afdeling Internationale ontwikkeling UK

Landen en territories waar het Leger des Heils werkt	131
Kinderhuizen (capaciteit 7.752)	234
Tehuizen voor moeders en kinderen (capaciteit 1.094)	38
Nood- en opvanglocaties voor o.a. dak- en thuislozen (capaciteit 49.178)	911
Mensen die geholpen zijn door noodhulp	458.568
Ziekenhuizen, gespecialiseerde ziekenhuizen en klinieken	394
Deelnemers aan onderwijsprogramma's over gezondheid	549.361
Gevangenen die bezoek hebben ontvangen	153.784
Gevangenen die geholpen zijn na het beëindigen van hun detentie	54.696
Gevonden vermiste personen	2.091
Verslavingszorgprogramma's	2277
Onderwijsprogramma's; waaronder crèches, basis- en middelbare scholen, hogescholen en universiteiten	2.051



DIEPER

- Maak een 'Droedel' naar keuze.
- Lees en doe ten minste twee activiteiten van het onderdeel 'Discipelschap.'
- Kijk op de rekrutenwebsite en zie waar het Leger des Heils wereldwijd bij betrokken is.
- Bekijk de website van Internationale Ontwikkeling & Samenwerking (www.legerdesheils.nl/ios). Kies een project dat jou raakt. Zoek daar meer informatie bij en bedenk of jij hierin iets kan betekenen, nu of later?
- Bekijk een actuele uitgave van het jaarverslag, zie www.legerdesheils.nl/jaarverslagen. Ontdek de vele projecten. Laat je inspireren door mensen die vandaag de dag nog het verschil willen maken in sociale gerechtigheid.
- Check een kort filmpje dat de wereldwijde missie van het Leger des Heils uitbeeldt, zoals 'What Do We Do?' via www.legerdesheils.nl/rekrutenlessen
- Neem even tijd voor de vragenlijst in les 16 die gaat over de inzegeningssceremonie. Denk vast na over sommige vragen.

DISCIPELSCHAP

"VIEREN IS...

- ▶ genieten van ons leven, van onze wereld, overeenkomstig ons geloof met vertrouwen in Gods grootheid, schoonheid en goedheid;
- ▶ ons leven en onze wereld zien als Gods werk en geschenk aan ons;
- ▶ samenkomen met anderen die God kennen;
- ▶ samen met hen eten, drinken, zingen en dansen;
- ▶ verhalen vertellen over wat God doet in onze levens."

Dallas Willard in
The Spirit of the Disciplines

ORGANISEER EEN FEEST

- Organiseer met de andere deelnemers van jouw cursus een leuk evenement om te vieren dat jullie D!EN samen succesvol afronden.
- Denk vast na over je inzegeningssceremonie. Wat kun je toevoegen om te vieren dat je heilssoldaat wordt en waarin voeg je aanbidding toe tot God? (Onthoud deze datum, zodat je het elk jaar opnieuw kunt vieren!)
- Trek je terug om even alleen Gods goedheid en trouw voor jou te vieren (dat kan met zang en dans).
- Heb je een gedenkwaardig moment gekend in je familie waarin God zich duidelijk manifesteerde? Als dat zo is, onthoud deze datum en plan een jaarlijks feest. Vertel dit verhaal aan de jongere familieleden, zodat jullie de herinnering levend houden aan wat God voor jullie deed.



"Vieren staat centraal bij alle spirituele disciplines. Zonder de vreugde van het vieren zouden alle disciplines saai, levenloze hulpmiddelen zijn in de handen van moderne farizeeën."

Richard Foster in 'Het feest van de navolging'



DROEDEL

AAN DE SLAG

1

GA AAN DE SLAG MET DE LES, DENK EROVER NA EN ZET JE GEDACHTEN OP EEN RIJTJE. DEZE DROEDEL HELPT DAARBIJ MET DRIE OPDRACHTEN. KIES ER TENMINSTE ÉÉN UIT OM AAN TE WERKEN VOOR DE VOLGENDE LES.

Wat trof jou in de les vandaag? Schrijf in de praatwolken hieronder de kernwoorden op van Bijbelteksten, gedachten of uitdagingen die je opvielen.





BEOORDEEL

OP EEN SCHAAL VAN 1 TOT 4,
DE VOLGENDE UITSPRAKEN:

1 = helemaal niet **2** = een beetje **3** = veel **4** = heel veel

Ik heb iets nieuws ontdekt over:

1 **2** **3** **4**

God

Mijzelf

Discipelschap

Missie

Iets anders, namelijk:

.....
.....

Ik heb God tot mij horen spreken.

Ik voelde mij uitgedaagd om iets in
mijn leven te veranderen.

Het duizelt me een beetje, ik wil
graag met iemand praten.

Schrijf op wat je verder wilt bestuderen, vragen die je wilt stellen of stappen die je gaat zetten.

.....
.....
.....



Breng wat tijd door in gebed en leg al je gedachten bij de Heer neer.



DROEDEL

AAN DE SLAG

2

DENK NOG EENS TERUG AAN DEZE LES. WAT HOORDE, LAS EN BESPRAK JE MET ELKAAR? WAT SPRONG ER VOOR JOU UIT? WAT BEMOEDIGDE JOU DAARIN? WAT VOND JE MOEILIJK? NOTEER JE GEDACHTEN OP DEZE PAGINA.

Misschien wil je iets tekenen, een gedicht maken of een Bijbelgedeelte en persoonlijke uitdagingen noteren. Wees creatief. Als je iemand nog wat wilt vragen, schrijf die vragen dan op, zodat je het niet vergeet! Neem daarna de tijd om voor alles, waar je over hebt nagedacht, te bidden.



DROEDEL

AAN DE SLAG

3



(niet alle regels hoeven te worden ingevuld)

Geloof je dat God jou op het oog heeft om te vechten tegen onrecht

.....
.....

Hoe denk je aan die roeping gehoor te geven?

.....
.....

Wie zijn de armen en onderdrukten in jouw omgeving?

.....
.....

Wat kunnen jij en je korps doen om een vuist te maken tegen armoede en onderdrukking in jullie buurt?

.....
.....

Welke lesonderdelen vond je vandaag verrassend?

.....
.....

Welke onderdelen zijn een uitdaging voor je?

.....
.....

Waar ben je het niet mee eens?

.....
.....

Waar wil je nog dieper op ingaan?

.....
.....

Bid nu voor alles waar je over hebt nagedacht.



Extra aantekeningen

Gebruik deze bladzijde om verdere gedachten, vragen of leerpunten op te schrijven, die je hebt opgedaan tijdens de activiteiten en gesprekken van deze les.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

