

# 1

## INTRODUCTIE



# DIEN



*Dit is een strijd waarin je hemelse eer zult winnen.*

*Eeuwige eer. Meld jij je aan? Iedere rekrut is welkom in dit Leger.*

*Heb jij een liefhebbend hart? Doe mee!*

*We zoeken mannen en vrouwen die nergens anders mee bezig willen zijn dan de uitbreiding van Jezus' Koninkrijk.'*

**Generaal William Booth**



### Wat wil D!EN bereiken?

- Mensen *inspireren* met het verleden, heden en toekomst van het Leger des Heils en hun eigen rol daarin.
- Mensen *vertellen* wat het leven als heilssoldaat inhoudt; de leerstellingen en kenmerken van het Leger des Heils ontdekken en erachter komen wat het inhoudt om actief heilssoldaat te zijn.
- Mensen *uitnodigen* heilssoldaat te worden en het begeleiden bij deze keuze; om dit te vieren en ze zo te verwelkomen als actieve leden van het Leger des Heils.



*Timoteüs, jij bent een christen, en je moet geen slechte dingen doen. Doe je best om het goede te doen, om te leven als gelovige, en om op God te vertrouwen. Houd van de mensen, en wees geduldig en vriendelijk. Blijf strijden voor het geloof! Zorg dat je het eeuwige leven krijgt, waarvoor God je uitgekozen heeft. Denk aan wat je beloofd hebt: dat je alles overhebt voor het geloof. Alle christenen waren erbij toen je dat hardop beloofde. Timoteüs, doe alles wat ik je geschreven heb, en doe dat op een volmaakte manier. God, die aan iedereen het leven geeft, weet dat ik dat van je vraag. En Christus, die open en eerlijk de waarheid vertelde aan Pontius Pilatus, weet dat ook. Blijf alles doen wat ik je geschreven heb, totdat onze Heer Jezus Christus komt.*

1 Timoteüs 6:11-14 BGT

## LES 1 LEERDOELEN

- WAT BETEKENT HET HEILSSOLDAATSCHAP?
- WAAROM LID WORDEN? HET BELANG VAN LIDMAATSCHAP.
- WAT ZIJN DE LEERSTELLINGEN EN WAAROM ZIJN ZE BELANGRIJK?
- HEILSSOLDAATSCHAP ALS DISCIPELSCHAP. EEN OVERZICHT VAN HET 'VERBOND VAN EEN HEILSSOLDAAT'
- IS HET IETS VOOR MIJ?
- OVERZICHT EN TOEWIJDING



# INSTRUCTIES

## HET GROTE GEHEEL

Meer dan ooit beseft het Leger des Heils dat wanneer het zijn roeping wil blijven volgen, een enthousiast en energiek discipelschap de weg is. Een nieuwe generatie die als motivatie heeft, opstaan om in hun leven lief te hebben, echt te leven, te leren en zichzelf te durven verliezen, zoals Jezus deed!

### **Dat is waar D!EN allemaal om draait!**

D!EN is een cursus van zestien lessen met als doel het trainen van mensen binnen het Leger des Heils in het 'zijn als Jezus, met het DNA van William en Catherine Booth'.<sup>1</sup>

De cursus daagt een nieuwe generatie uit om de missie en boodschap van het Leger des Heils uit te dragen. De cursus begeleidt mensen in hun zoektocht naar het christelijk geloof; geïnspireerd door het verleden en toegewijd om de wereld van vandaag te veranderen. Dit alles met grenzeloze liefde en een vernieuwende en grensverleggende inzet voor God en mensen.

Jezus volgen is een kostbare zaak. De orders en reglementen van het Leger des Heils 'bieden geen kortere weg op het pad naar heiligheid'.<sup>2</sup>

Wanneer je het heilssoldaatenschap serieus overweegt, of als je er eerst meer over wilt weten, dan is deze cursus iets voor jou.

De cursus helpt je om de geloofswaarden en leerstellingen van het Leger des Heils te begrijpen en toe te passen. Het geeft je ook duidelijkheid over de verplichtingen die er van een heilssoldaat worden gevraagd en bereidt je voor op je eventuele volgende stap in je discipelschapsreis: heilssoldaat worden.

D!EN is verweven met onze Legergeschiedenis. Het zit vastgepind op ons uniform. Kijk maar naar de 'S'-en op ons uniform jasje 'Saved to Serve'. Gered om te dienen.

Onze passie is om mensen tot geloof te brengen in Jezus Christus, mensen te laten groeien in een heilige levensstijl en mensen die hulp nodig hebben te dienen'. Het Leger des Heils is een beweging die gehoor geeft aan Gods roeping om te dienen.

Het Leger kent een lange geschiedenis van gepassioneerde mensen die in de vuurlinie van onze beweging streeden, toegewijd aan hun missie.

Wij hopen dat je onderdeel wordt van een nieuwe generatie soldaten en leiders 'met het DNA van William en Catherine Booth', die ons Leger aanvoert de 21e eeuw in en daar voorbij!

### **D!EN... inspireert je te zijn zoals God je heeft bedoeld!**

## ESSENTIËLE INGREDIËNTEN

### **Wat is het doel van de kerk?**

Uit de Bijbel leren we wat de kerk is en wat ze hoort te doen. De kerk is het lichaam van Christus. Iedereen die Jezus volgt, behoort tot dat ene lichaam met Jezus als het hoofd.

De kerk heeft meerdere doelen, zoals:

**Gemeenschap:** Als christenen maken we onze geestelijke reis in familieverband. Christen-zijn werkt niet in je eentje. Geloven en samenleven doe je in gemeenschap met anderen. (Efeziërs 2:19-22; Hebreeënen 10:24-25).

**Onderwijs:** In de kerk laat de heilige Geest ons samen leren - door de bijbel en van elkaar - over wie God is en wat ons doel is als christenen op aarde. (Efeziërs 4:15-16).

**Zorg:** In de kerk helpt de heilige Geest ons om elkaar op te bouwen in het geloof, elkaars lasten te dragen en elkaar te bemoeiden, om samen te vieren en te delen, om elkaar te troosten en uit te dagen. Daardoor zien we hoe levens veranderen en mensen genezen. Dan weten we dat God leeft en aan het werk is, in en door ons. (Galaten 6:1-3; Efeziërs 4:2-5; Hebreeënen 10:24-25).

**Bediening en Missie:** Ieder lid van de gemeente van Jezus Christus heeft eigen gaven en is door God geroepen om deze gaven te ontwikkelen, zodat iedereen er door gezegend wordt.

<sup>1</sup> | Danielle Strickland & Stephen Court, *Salvationism 101*

<sup>2</sup> | Mark Gadsden, *A New Model Army*

# LES 1 INTRODUCTIE

In de eerste brief die Paulus aan de gemeente in Korinte schreef, herinnert hij ons eraan dat wij, de Kerk van vandaag, de zichtbare aanwezigheid van Jezus in de wereld zijn. Een gemeenschap, geroepen om te groeien naar het evenbeeld van Jezus. (1 Korintiërs 12:4-30).

De kerkelijke gemeenschap is dus geen vrijblijvend extraatje voor mensen die Jezus volgen. Vanaf het moment dat we Gods vergeving ontvangen zijn we onmiddellijk verbonden met God en alle andere christenen. Het is een hechte, samenbindende vriendschap met verschillende uitingen, maar met één doel: Jezus bekend maken bij iedereen.

Het Leger des Heils is onderdeel van de wereldwijde kerk, maar met eigen accenten. Onze korpsen en buitenposten symboliseren de kerk als leger. We hebben onze eigen manier van opleiden, dienen en aanbidden. Het onderwijs is gebaseerd op de Bijbel, de leiding van de heilige Geest en onze, door God gegeven, opdracht. Daarom is de internationale missie van het Leger des Heils als volgt omschreven:

***‘Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.’***

## **Wat is heilssoldaatschap?**

Misschien heb je veel nagedacht over wat het heilssoldaatschap inhoudt, waar het voor staat, wat je ervoor moet doen, etc. Misschien ben je gewoon nieuwsgierig; op zoek naar antwoorden op vragen. Of misschien heb je een sterk gevoel dat God je hier naar toe leidt. Hoe het ook zit, laten we eerst wat mythes de wereld uit helpen.

Heilssoldaat worden draait niet om het mee mogen doen in een muzikale groep of om het dragen van het uniform. Je krijgt er geen superieur gevoel, geestelijke kick of status door. Het betekent ook niet dat je een super discipel bent die meer toegewijd is dan alle niet-heilssoldaten of volgelingen van Jezus.

## **Waar gaat het om?**

Een heilssoldaat wil lid van het Leger des Heils worden vanuit een vrijwillige, persoonlijke toewijding aan Jezus Christus. Het verlangen ontstaat vanuit een diep persoonlijke besef en geestelijke overtuiging. Het is de intentie van elke heilssoldaat om een levenslang verbond met God aan te gaan, Hem te dienen en anderen te helpen om ook Jezus te vinden vanuit de diepe overtuiging dat het Leger des Heils voor hem de beste plek is binnen Gods familie om geestelijk te groeien en trouw te blijven.

Wanneer je heilssoldaat wordt, volgt een speciale ceremonie in jouw korps als een bevestiging van jouw belofte aan God en het Leger. Meestal gebeurt dat in een dienst op zondag. Je doet openlijk belijdenis van je geloof temidden van andere geloofsgenoten. Op die dag sluit je een verbond om te leven als discipel van Jezus Christus. Het ondertekenen van dit verbond is onderdeel van je inschrijving. Het markeert je toewijding aan God. Je verbindt je aan de geloofswaarden en levensstijl die hoort bij een christen. Dit noemen we het ‘Verbond van een Heilssoldaat’. Tijdens de ceremonie worden de 11 leerstellingen van het Leger des Heils gelezen. Het spreekt over het geloof van de heilssoldaat en hoe je dat in praktijk kan brengen in het dagelijkse leven.

Commissioner André Cox:

***‘I dream...’***

uit: *Innovating for the Future* (Zijn visie voor het Leger des Heils uitgesproken voor de High Council bij zijn aanstelling tot Generaal in 2013).

***Deel jij die droom?***

***‘Een goed soldaat maakt van strijden zijn prioriteit. Hij kan meer verantwoordelijkheden hebben. Hij kan accountant of leraar zijn, loodgieter, verpleegkundige, student of wat dan ook. Maar als puntje bij paaltje komt, is strijden zijn handelswijze. Daar kiest hij voor. Zijn werk, zijn relaties, alle leuke dingen in het leven: het zijn uiteindelijk bijzaken.’***

**Generaal William Booth**

# HET VERBOND VAN EEN HEILSSOLDAAT

**Daar ik Jezus Christus als mijn Heer en Heiland aanvaard en het mijn verlangen is als soldaat van het Leger des Heils te behoren tot de heilige algemene christelijke Kerk, sluit ik nu door Gods genade een heilig verbond.**

Ik geloof en zal leven naar de waarheden van het Woord van God, zoals samengevat in de 11 leerstellingen van het Leger des Heils:

- 1** Wij geloven, dat de heilige Schrift, de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament, door goddelijke ingeving geschreven is en dat alleen hierin de goddelijke richtlijnen voor het christelijk geloof en leven te vinden zijn.
- 2** Wij geloven, dat er slechts één God is, geheel volmaakt. De Schepper, Onderhouder en Bestuurder van alle dingen en dat uitsluitend aan Hem goddelijke verering toekomt.
- 3** Wij geloven, dat er drie Personen in de Godheid zijn: de Vader, de Zoon en de heilige Geest, ongedeeld in wezen en gelijk in macht en heerlijkheid.
- 4** Wij geloven, dat in de Persoon van Jezus Christus de goddelijke en menselijke naturen verenigd zijn, zodat Hij waarachtig God en waarachtig mens is.
- 5** Wij geloven, dat onze eerste ouders geschapen zijn in een staat van onschuld, maar dat zij door hun ongehoorzaamheid hun reinheid en geluk verloren hebben en dat door hun val alle mensen zondaars geworden zijn, geheel en al verdorven en dus als zodanig rechtmatig aan Gods toorn blootgesteld.
- 6** Wij geloven, dat de Heer Jezus Christus, door zijn lijden en dood, verzoening bewerkte voor de gehele wereld, zodat elk die wil gered kan worden.
- 7** Wij geloven, dat bekering tot God, geloof in de Heer Jezus Christus

en wedergeboorte door de heilige Geest nodig zijn tot ons behoud.

- 8** Wij geloven, dat wij uit genade gerechtvaardigd worden door het geloof in onze Heer Jezus Christus, en dat hij die gelooft, daarvan het getuigenis in zich heeft.
- 9** Wij geloven, dat voortdurend gehoorzaam geloof in Christus nodig is om gered te blijven.
- 10** Wij geloven, dat alle gelovigen het voorrecht hebben geheel en al geheiligd te kunnen worden en dat geheel hun geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard kunnen worden tot de komst van onze Heer Jezus Christus (1 Tessalonicenzen 5:23).
- 11** Wij geloven, in de onsterfelijkheid van de ziel, in de wederopstanding van het lichaam, in het algemeen oordeel aan het einde van de wereld, in de eeuwige gelukzaligheid van de rechtvaardigen en in de eindeloze straf voor de goddelozen.

## **Ik verklaar dat ik vastbesloten ben om met Gods hulp:**

- open te staan voor het werk van de heilige Geest, gehoorzaam te zijn aan zijn leiding in mijn leven, te groeien in genade door God te eren, te bidden, de Bijbel te lezen en onze naaste te dienen;
- mij in mijn levensstijl te richten naar de waarden van het Koninkrijk van God en niet naar die van de wereld;
- mijn integriteit als christen op elk terrein van mijn leven te bewaren en mij in gedachten, woorden en daden niets te veroorloven dat immoreel, oneerlijk, onwaardig of profaan is;
- de christelijke idealen te handhaven in al mijn relaties met anderen, dus allen aan wie ik verantwoording schuldig ben, allen voor wie ik verantwoordelijk ben en met de hele samenleving;
- Gods instelling van het huwelijk en

het gezin te respecteren;

- een betrouwbaar rentmeester te zijn van mijn tijd en talenten, mijn bezittingen, lichaam en geest, want ik weet dat ik God verantwoording schuldig ben;
- mij te onthouden van alcoholische dranken, tabak en het niet-medisch voorgeschreven gebruik van drugs in welke vorm dan ook en mij niet in te laten met gokken, pornografie, occultisme en al wat verder nog verslavend kan werken op mijn lichaam of geest;
- trouw te zijn aan het doel waartoe God het Leger des Heils in het leven riep, door anderen te laten delen in het goede nieuws van Jezus Christus en te proberen hen voor Hem te winnen. Ik ben vastbesloten om met Gods hulp in zijn naam te zorgen voor mensen in nood en kansarmen;
- voor zover ik daartoe in staat ben, betrokken te zijn bij het korpsleven, zowel bij de eredienssten als andere activiteiten en een zo groot mogelijk deel van mijn inkomsten te geven om dit werk en dat van het Leger wereldwijd te steunen;
- trouw te zijn aan de beginselen en werkwijze van het Leger des Heils, loyaal te zijn aan zijn leiders en zowel in tijden van populariteit als van vervolging blijf te geven van de geest van heilssoldatisme.

**Ik roep nu allen hier aanwezig op als getuige dat ik dit verbond sluit en uit vrije wil onderteken, in de overtuiging dat Christus, die uit liefde voor mij door zijn dood en opstanding mijn redding bewerkte, deze toewijding van mijn leven aan zijn dienst van mij vraagt voor het heil van de hele wereld. Daarom verklaar ik dat ik vastbesloten ben om met Gods hulp een trouw soldaat van het Leger des Heils te zijn.**

In les veertien van deze cursus kijken we uitgebreid naar het Verbond van een Heilssoldaat. We praten dan ook over wat het van ons vraagt in het dagelijks leven.

## WAAROM LID WORDEN?

### Het belang van lidmaatschap

Je hebt misschien het gevoel dat je al toegewijd bent aan het Leger des Heils. Misschien vraag je je ook af wat het nut is van deze cursus en waarom je heilssoldaat zou moeten worden.

Dat lijkt een beetje op de vraag die veel mensen stellen bij het huwelijk - wat is het nut van een stukje papier? Statistieken wijzen uit dat getrouwde mensen langer trouw blijven. Misschien is dat ook zo bij het sluiten van het 'Verbond van een Heilssoldaat'. Het kan je helpen om ook op de lange termijn sterk in het geloof te staan. Anderen zijn getuige van je toewijding aan God.

Aan elkaar heb je steun om sterk te blijven staan en om je aan je beloftes te houden als je de neiging voelt om op te geven. Want je sluit je aan bij een gigantische, wereldwijde familie van mensen die hetzelfde verbond willen waarmaken.

Het 'Soldaat-zijn' maakt je niet belangrijker dan niet-soldaten. In Gods ogen is elke gelovige van gelijke waarde. Soldaat worden maakt niemand speciaal. Het geeft je wel verantwoordelijkheid in je geloofsgemeenschap.

Voor een aantal taken binnen het Leger des Heils komen alleen heilssoldaten in aanmerking. Bijvoorbeeld mensen die een leiderschapsrol op zich nemen binnen het korps - plaatselijk officieren genoemd - moeten bijvoorbeeld soldaat zijn. Dat is logisch, omdat zij achter de visie en missie van het Leger des Heils moeten staan.

## ZIJN ER ANDERE MANIEREN OM BETROKKEN TE ZIJN BIJ HET LEGER DES HEILS?

### Ja, je kan ook adherent worden

Als Adherent van het Leger des Heils maak je ook een vrijwillige, persoonlijke keuze vanuit een geestelijke overtuiging. Adherenten zijn gastleden van het Kerkgenootschap Leger des Heils, die (nog) geen heilssoldaat willen of kunnen worden. Zij dragen geen uniform en ondertekenen ook geen verbond. Het woord adherent komt uit het Engels en duidt op iemand die zich verbonden voelt met een organisatie. Adherenten mogen, net als andere leden, rekenen op pastorale zorg vanuit het korps. Bovendien kan een adherent een beroep doen op de officieren van het Leger

des Heils bij bijzondere gelegenheden zoals huwelijksinzegeningen, het opdragen van kinderen en uitvaarten. Eveneens kan aan adherenten gevraagd worden een ondersteunende taak in het korps op zich te nemen.

Als adherent vul je een bewijs van inschrijving in en word je ook op een zondag in de samenkomst welkom geheten.

## HEILSSOLDAAT... IETS VOOR MIJ?

God roept iedereen om een volgeling van Jezus te zijn. Maar Hij roept niet iedereen voor exact dezelfde rol. Niet iedereen is geroepen om loodgieter, leraar of verpleegkundige te worden. Dit is omdat God ons allemaal anders heeft gemaakt. Iedereen is uniek en speciaal. Hij verbond ons op verschillende manieren aan elkaar. We hebben de vrijheid om te zijn of te doen wat we willen. Maar we geloven ook dat God ons specifieke gaven en talenten heeft gegeven, die we mogen ontdekken, ontwikkelen en inzetten om als mens, zijn mens, tot ons recht te komen.

Niet iedereen is geroepen om heilssoldaat te worden

Maar jij misschien wel. Als dat zo is, dan is het niet alleen van invloed op wat je 'doet' op zondag. Het is 24/7/365 van invloed op je doen en laten. Het doel van een militair is niet om zomaar te trainen of parades te lopen, maar om zijn of haar land te dienen op het strijdtoneel. Hetzelfde geldt voor een heilssoldaat. De samenkomst op zondag is niet het doel. Zondag is de noodzakelijke training voorafgaand aan het 'strijdtoneel' van ons maandag-tot-zaterdag leven.



*'Het trainen en voorbereiden van soldaten is altijd essentieel geweest!*

*Dat moet het ook blijven. We hebben een leger nodig van krijgers, geen parade soldaatjes'.* Phil Wall



# LES 1 INTRODUCTIE

Hieronder vind je vier goede redenen om je aan te sluiten bij het Leger des Heils; misschien heb je er zelf nog wel meer.

1. Je gelooft dat God het Leger des Heils liet ontstaan - het was zijn idee!

Toen het Leger begon, was het voor William en Catherine Booth nog lang niet duidelijk hoe dat initiatief zou uitgroeien. Voor God wel. Het Leger was zijn idee! Vandaag de dag kunnen we niet anders dan geloven dat zijn zegen op het werk van het Leger rust. Ondanks vallen en opstaan! Daarom is het voor heilsoldaten en duizenden die er aan verbonden zijn helder; blijven werken en streven naar het doel: Christus voor de wereld, de wereld voor Christus.

2. Je gelooft dat wat het Leger gelooft en onderwijst de waarheid is.

Het vervolg van deze cursus helpt je om de leerstellingen van het Leger des Heils te onderzoeken en die waarheid te testen.

3. Je gelooft in het werk en de missie van het Leger des Heils - Wat het Leger is en doet.

De belangrijkste taak van het Leger is om discipelen te werven: mensen aansporen om Jezus te accepteren in hun leven en Hem te volgen. Dit betekent ook dat het Leger des Heils mensen wil helpen om te leven en te groeien in de eigenschappen die Jezus heeft. Hij is het voorbeeld. William Booth liet al weten dat het zinloos is om een hongerige man alleen over Gods liefde te vertellen zonder dat je hem te eten geeft.

4. Je gelooft dat God wil dat je heilssoldaat wordt.

Je neemt zo'n serieuze en toegewijde stap, omdat de overtuiging groeit dat God wil dat je die stap neemt. Je legt de belofte, verwoord in het 'Verbond van een Heilsoldaat', weldoordacht en met toewijding af. Mis je die overtuiging? Doe het dan niet! Heb je die overtuiging wel? Zet die stap dan in volle overgave!

## WAT ZIJN LEERSTELLINGEN EN WAAROM ZIJN ZE BELANGRIJK?

Iedereen leeft volgens bepaalde doctrines/leerstellingen, een verzameling van zaken waarin je gelooft en waarden die eraan bijdragen hoe jij je leven vorm geeft.

Het woord 'doctrine' komt van het Latijnse woord doctrina, wat 'leren' of 'onderwijzen' betekent. In 'doctrines' of leerregels wordt uitgelegd wat een bepaalde groep gelooft of belangrijk vindt. De leerstellingen van het Leger des Heils zijn in 11 punten samengevat het fundament van wat wij geloven. Ze helpen ons om te begrijpen wat het betekent om een volgeling van Jezus te zijn. Ze geven houvast om te kunnen bepalen waar we staan in onze relatie met God.

Geschreven standpunten, zoals deze leerstellingen, helpen ons om de identiteit helder voor ogen te hebben en te houden. Ook omdat het Leger des Heils wereldwijd werkzaam is, zijn de leer-

stellingen een geestelijk baken in zee. Ze voeden ons geloof en geestelijke leven en helpen voorkomen dat we verkeerde interpretaties aanleren.

Kijk eens naar het doel van de leerstellingen als de veren in een trampoline. Pas wanneer je gaat springen, zie je het nut van de veren<sup>3</sup>. Zo is het ook met ons geloof. Als we ons verbinden aan een leven zoals Jezus dat leidde, realiseren we ons dat we veren - oftewel leerstellingen - nodig hebben die ons helpen om te groeien in persoonlijk geloof. Ze wijzen ons de goede richting. De leerstellingen zijn niet de hoofdzaak. De focus en prioriteit zijn het geloof en onze relatie met Jezus.

Wellicht is het een verrassing, maar de tekst van de leerstellingen ligt niet voor altijd vast.

De eerste formulering vindt zijn oorsprong in de Wesleyaanse theologie rond 1846. In de jaren die volgden zochten de toenmalige leiders naar woorden waarmee ze een fundering konden leggen onder het geloof en de missie van de kersverse beweging. In 1876 was deze versie afgerond. Een enkel woord is in de loop der jaren nog aangepast.

De leerstellingen leggen de nadruk op een aantal fundamenten van het geloof, zoals de status van de Bijbel, het verzoenende werk van Jezus Christus aan het kruis en een persoonlijke verandering van de gelovige op weg naar heiligheid. De leerstellingen zijn bedoeld om toe te passen in de praktijk. Niet elk onderwerp van het geloof wordt beschreven. De eerste legerleiders maakten een lijst met essentiële aspecten van het geloof. Ze bleven flexibel over de secundaire geloofszaken. Zo is er maar één manier om gered te worden, maar is er ruimte voor verschillende meningen over de hemel en de hel.

### Nooit meer nadenken?

Wanneer we nadenken over ons geloof, is het belangrijk dat we altijd vragen blijven stellen, bijvoorbeeld: Waarom geloven we in wat we doen? Wat is de basis van ons geloof? Wat zijn de fundamenten van onze leerstellingen? Zijn we ons bewust vanuit welk gezag we handelen?

De eerste leerstelling zegt dat alleen in de Bijbel Gods richtlijnen voor het christelijk geloof en leven te vinden zijn. Dat is waar, maar door de eeuwen heen zijn er meer bronnen waardevol geweest voor de ontwikkeling van het christelijk geloof. Denk daarbij aan:

- De lessen en tradities van de kerk
- Geschreven geloofsbelijdenissen, leerstellingen en getuigenissen
- Menselijke redeneringen
- Persoonlijke christelijke ervaringen

De komende tijd reizen we door de verschillende onderdelen van onze leerstellingen. Onze hoofdbron daarbij is de Bijbel. Niettemin is het goed om je ogen open te houden voor andere bronnen die van invloed zijn geweest op ons denken over geloof binnen het Leger des Heils.

Jezus gaf zijn discipelen alle ruimte om vragen te stellen en zelfs om te twijfelen. Het leven van Jezus was één en al richtlijn, maar Hij begreep heel goed dat dat voor zijn volgelingen in opleiding niet altijd even helder was. In de Joodse traditie is het nog steeds zo dat vragen en debatten wijsheid opleveren. Het was zelfs essentieel voor hen om zich te kunnen richten op hun toekomstige taak als leiders van de kerk.

Willen wij begrijpen wat geloven inhoudt, dan is het ook nodig om ons te verdiepen in de leerstof die aangeboden wordt. Deze cursus kent genoeg momenten om vragen te stellen en te debatteren, zelfs te twijfelen en nieuwe of andere keuzes te maken.

Je zult merken, net als de discipelen van Jezus, dat je daarbij anderen nodig hebt om tot een eigen keuze te komen en te groeien. Weten wat we geloven is één, maar niet genoeg. Theorie en praktijk kun je niet loskoppelen. Geloof en levensstijl moeten kloppen. Wanneer de Geest van God ons helpt inzicht te krijgen in Gods Woord, zal Hij ons ook helpen vanuit die waarheid ons geloof uit te leven.

### **Dichterbij**

Jezus gaf ons een model voor de uitbreiding van zijn Koninkrijk. Hij koos twaalf, onervaren, ongeleerde, jonge mannen uit om Hem te volgen en zijn manier van leven te leren en om de missie van zijn Koninkrijk uit te dragen. Toen God het Leger des Heils liet ontstaan, was het de blauwdruk van Jezus' visie op de mens en hun redding. Gewone, maar gepassioneerde mensen wilden hun leven daaraan wijden. De missie van Jezus werd de missie van William en Catherine Booth. Ze riepen toekomstige soldaten op om te gehoorzamen aan de leiding van Jezus en om sleutelfiguren te worden in het Leger. Deze mensen werden getraind en onderwezen in de handelingen van Jezus. Ze gaven zich volledig om te leven, leren, alle ballast los te laten en eenvoudig lief te hebben zoals Jezus dat deed.

De uitdaging staat! De basis van 'hoe-te-zijn-als-soldaat' is geschetst. Ben jij klaar om te onderzoeken of heilssoldaat zijn iets voor jou is?

We nodigen je uit om je vragen te stellen, te twijfelen, met een open houding te leren en je te laten inspireren door hen die de stap al gezet hebben in geloof en vertrouwen.



*Wie komt er (vandaag) in actie? Jij!*

*Jij die dit leest; wie zal er anders gaan?*

*Jij bent gered. Jij zegt dat je zonden zijn vergeven.*

*Jij zegt dat je nu tot Gods familie behoort.*

*Jij zegt dat de beloften op jou van toepassing zijn.*

*Ik zeg waarom dan niet de opdrachten? Je kunt het ene nemen, maar kun je dan het andere verzuimen?*

*Nooit, nooit, nooit!*

*Want ze zijn niet los van elkaar verkrijgbaar.*

*Zeg niet dat je een kind bent, maar geen dienaar.*

*Je moet in actie komen. Jij. Dit is een persoonlijke oproep, door alle eeuwen heen, ook aan jou!*

**Generaal William Booth**





# DOE

- a. Verwelkom je groep en leg het thema van deze sessie uit.
- b. Geef de tijd om elkaar te leren kennen. Vertel ook dat we vertrouwelijk omgaan met wat we in de groep delen. Gebruik één van de ijsbrekers op de website of gebruik een eigen idee om kennis te maken.

# DENK

- a. Vraag hoe ze met het Leger in aanraking zijn gekomen en hoe ze nu betrokken zijn. Zorg ervoor dat iedereen aan de beurt komt.
- b. Vraag waarom ze deze cursus volgen en wat de verwachtingen zijn.
- c. Bekijk het filmpje dat bij deze les hoort. Deze kan je vinden op de website. Een samenvatting van de inhoud vind je aan het begin van deze les.
- d. Kies één of meer van de volgende activiteiten om de inhoud van het filmpje te behandelen:

### i) Overzicht en toewijding

Deel het werkblad van de eerste les uit. Eventueel kun je ook alle lessen in één keer uitdelen.

Bespreek het overzicht van de cursus en hoe de lessen verlopen. Verzeker jezelf ervan dat de structuur en inhoud is begrepen. Geef ook een lijst met alle lesdata. Herhaal de eerder genoemde verwachtingen. Licht toe welke er worden behandeld. Moedig de leden aan om de komende week goed na te denken over wat de cursus kost aan tijd, maar ook wat het oplevert. Hebben ze het er voor over?

### ii) Beeld uit

Kijk naar de afbeelding van de heilsoldaat op het werkblad. Welke associatie roept dat op? Zet dat in steekwoorden rondom de figuur. Moedig ook de eigen creativiteit aan om bijbelteksten te gebruiken, iets te plakken of te knippen. Of verwijst naar de tekstballonnen. Bekijk na afloop elkaars creativiteit en neem tijd elkaar hierover te bevragen. Dat levert vaak een goed gesprek, kennis en begrip op. Check voor jezelf of iedereen voldoende op de hoogte is wat een heilsoldaat is en doet. Vul indien nodig aan.

### iii) Verbond van een Heilsoldaat.

Bekijk met elkaar het Verbond van een Heilsoldaat op het werkblad of maak hier een grote (A3) poster van. Zie de printbare versie op de website.

### Bespreek:

- welk deel van het verbond over geloven gaat en welke over de praktijk daarvan;
- waarom dit belangrijk is;
- hoe deze geloofszaken een positief effect kunnen krijgen op onze manier van leven.

### iv) Zeg het!

Gebruik een aantal of alle quotes op de volgende pagina. Je kunt ze aanvullen met eigen Legerquotes. Bespreek met elkaar de visie en missie van een heilsoldaat. Je kunt dit op twee manieren doen. Printversies zijn te vinden op de website.

1. Print elke quote op het midden van een apart vel papier en verspreid ze door de lesruimte.

Geef ieder groepslid een kleurstift. Vraag bij elke quote te schrijven wat er bij hen opkomt of te onderstrepen wat er al staat. Verzamel na afloop alle papieren en bespreek de opmerkingen met elkaar.

2. Print elke quote op een apart klein papiertje vouw deze dicht. Doe ze in een glazen pot met Celebrations. Eén voor één pakt iemand een quote en een snoepje uit de pot en leest de tekst voor. Wanneer ze niet verlegen zijn, kun je ze op een zeepkist (of stoel) laten staan, zodat ze net William Booth lijken in de begindagen. Geef ruimte voor ieders mening en bediscussieer de quote. Daarna pakt de volgende persoon de volgende quote etc. Zorg dat ieder aan bod komt!

### v) Ik geloof dat...

Schrijf in vijf korte zinnen wat je geloof inhoudt. Deel met de groep, zorg ervoor dat iedereen kan uitpraten. Geen discussie, want het is persoonlijk geloof. Wel mogen de anderen een vraag stellen. Bijvoorbeeld:

- Waar en van wie leerde je wat je nu gelooft?
- Hoe leerde je dit?
- Waarom is dit je geleerd?

**Brainstorm:** Wat is de basis van ons geloof?

Hopelijk komen ze met antwoorden als: de Bijbel, lessen vanuit het korps, kerkgeschiedenis en tradities, familie-invloeden, of persoonlijke christelijke ervaringen. Let op dat niet dezelfde deelnemers steeds antwoorden. Bespreek met elkaar waar de leerstellingen vandaan komen. Refereer hierbij aan de eerdere lesstof. Kijk dan of je deze bronnen kunt rangschikken naar belangrijkheid. Discussieer hoe deze bronnen van invloed waren op de vorming van de leerstellingen waar we vandaag de dag nog zoveel waarde aan hechten.

*“Als we weten wie we zijn - heilssoldaten - en we hebben het ons volledig eigen gemaakt, dan zullen onze gepassioneerde toewijding, ons enthousiasme en onze heldhaftigheid altijd blijven proberen om discipelen te vinden. Denk niet alleen aan evangelisatie en ga niet alleen maar naar lezingen of lees er alleen maar boeken over. Maak simpelweg de keuze om te zijn, waarvoor je geroepen bent; een ‘bloed en vuur heilssoldaat’. En beleef dat intens: gepassioneerd en heldhaftig, zonder je te verontschuldigen!”*

**Kapitein Geoff Ryan | Sowing Dragons**

*“Zolang er nog vrouwen huilen, zal ik strijden.  
Zolang er nog kinderen honger lijden, zal ik strijden.  
Zolang er nog mannen naar de gevangenis gaan,  
erin en eruit, erin en eruit, zal ik strijden.  
Zolang er nog één verslaafde is, zolang er nog één  
meisje verloren op straat loopt, zal ik strijden.  
Zolang er nog één mens het licht van God  
niet heeft gezien, zal ik strijden,  
strijden tot het bittere eind.”*

**Generaal William Booth**

Tijdens zijn laatste openbare toespraak; 9 mei 1912

*‘Een goed soldaat maakt van strijden zijn prioriteit. Hij kan meer verantwoordelijkheden hebben. Hij kan accountant of leraar zijn, loodgieter, verpleegkundige, student of wat dan ook. Maar als puntje bij paaltje komt, is strijden zijn handelswijze. Daar kiest hij voor. Zijn werk, zijn relaties, alle leuke dingen in het leven: het zijn uiteindelijk bijzaken.’*

**Generaal William Booth | Salvation Soldiery**

*“Wij zijn een leger. We groeiden en vonden onze weg daarin. Elke soldaat van dit Leger, waar ook ter wereld, belooft zich zoveel mogelijk in te zetten en de waarheid van het Evangelie naar ieder deel van de wereld uit te dragen. Zover als mogelijk is. Ons motto is: ‘De wereld voor Christus’.*

**Catherine Booth**

*“Zonder smoesjes, zonder in te zitten over z’n gezondheid of leven, zal een echte soldaat strijden. Hij leeft om te strijden, houdt ervan, zelfs op de zwaarste momenten. En sterft middenin de strijd.”*

**Generaal William Booth**

*We staan voor een strijd waarin je hemelse eer kunt winnen, eeuwige eer. Meld jij je aan? Wij nemen iedere rekrut aan in dit Leger! Als je een hart hebt dat kan liefhebben, kom dan. We willen mannen en vrouwen die als enig doel hebben: de uitbreiding van het Koninkrijk van Jezus.”*

**Generaal William Booth**

*“Het is je lot om verloren mensen te zoeken, te vinden en thuis te brengen. Degenen die vergeten zijn, geef je aandacht. Aan hen die de richting in hun leven kwijt zijn, geef je leiding. Ik wil tegen iedereen zeggen: ‘Vriend, waar denk je aan en waar droom je van? Wat gaat je aan het hart? Wat zijn je ambities? Waar hoop je op? Hoor je bij de gevonden schapen of is je hart buiten, bij degenen zonder levensrichting? Ze zijn overal om je heen, complete kuddes, overal ter wereld.’”*

**Generaal Bramwell Booth | Another Harvest**



# DOORLEEF

Gebruik de volgende vragen om de groepsleden te laten nadenken over hun toewijding aan deze cursus. Neem voldoende tijd om de vragen te beantwoorden. Bespreek vervolgens de eventuele vragen of problemen. Desgewenst kan men antwoorden met elkaar delen. Moedig ook aan om de antwoorden te delen met hun 'mentor'.

Er zullen uiteenlopende reacties en emoties loskomen in de groep. Sommigen zijn misschien heel enthousiast, willen er helemaal voor gaan. Anderen weten misschien niet zeker of ze er wel bij (willen) horen.

Weer anderen zullen bezorgd zijn over de intensiteit van de cursus of twijfelen of ze er genoeg tijd voor kunnen vrijmaken. Een enkeling wil misschien helemaal niet meer terug komen!

Geef de groepsleden een veilige plek en de tijd om zich te uiten. Het is heel belangrijk dat je weet wat er onder hen leeft. Stel hen gerust en sta open voor een gesprek.

Als je hierna overgaat naar het onderdeel 'Devoot', neem dan eerst de tijd om voor elkaar te bidden.

---

## Vragen t.b.v. bezinning op de cursus

Deze cursus duurt een aantal maanden. Welke andere dingen zullen er in mijn leven plaatsvinden in deze periode?

.....  
.....  
.....

Ik geloof dat dit het juiste moment is voor mij om deze cursus te doen:  ja  nee

Ik ben toegewijd aan deze cursus en heb de mogelijkheid om iedere keer aanwezig te zijn:  ja  nee

Mijn familie en vrienden ondersteunen me bij het volgen van deze cursus en begrijpen dat het tijd en inzet van me vraagt:  ja  nee

Op welke manier ga ik tijd vrij maken, tussen de lessen door, voor de opdrachten? (zoals lezen, verdieping zoeken over bepaalde onderwerpen, bidden etc.)

.....  
.....

Op dit moment (vink één mogelijkheid aan):

- Weet ik zeker dat ik heilsoldaat wil worden van het Leger des Heils; het is de juiste keuze is voor mij.
- Weet ik het nog niet zeker. Ik wil eerst meer weten over het heilssoldaatschap.
- Ben ik er helemaal niet zeker van of ik heilssoldaat wil worden. Ik weet niet of deze cursus iets voor mij is.
- Verdere opmerkingen, vragen of zorgen:

.....  
.....

# DEVOOT

## GEBED EN AANBIDDING

Dit lied spreekt over wat het is om een soldaat van Jezus te zijn en wat dat in ons leven betekent. Laat het lied horen aan de groep en geef de gelegenheid om te bidden.

Daarmee wordt de gelegenheid geboden hun toewijding aan God en het Leger uit te spreken.

### **SOLDIERS** (SOLDATEN)

We are your Salvation Army  
Laying down our weapons  
Marching into battle  
Scarred and broken  
We are your kingdom  
not an empire  
Burning with your fire  
We were born to love and to war

*Onward Christian soldiers  
We're laying down our lives  
We're lifting Jesus high  
Together we are stronger  
We're giving up our lives  
So let the Church arise*

On our shoulders we will carry  
The wounded from the wreckage  
Crowns and thrones will perish  
But you remain  
We live for justice not for honour  
Your Church will stand forever  
We were born to love and to war

*Onward Christian soldiers  
We're laying down our lives  
We're lifting Jesus high*

*Together we are stronger  
We're giving up our lives  
So let the Church arise*

We're crying out  
For peace on earth  
We're on our knees  
For peace on earth  
Let every nation sing  
Of Jesus Christ our king  
The saints go marching in  
We're singing let God arise

*Onward Christian soldiers  
Onward Christian soldiers*

*Onward Christian soldiers  
We're laying down our lives  
We're lifting Jesus high  
Together we are stronger  
We're giving up our lives  
So let the Church arise*

*The saints go marching in  
The saints go marching in*

Je kunt er ook voor kiezen om een ander lied samen te beluisteren, zoals:

- 'Wees blij, de Heer woont nu in ons'
- 'Wie kiest als zijn Koning' of andere liederen over 'heilsstrijd'
- 'O kerk, sta op' (Opwekking 704)
- 'Maak ons een leger, o Heer' (Opwekking 376).

### **Details**

Onder dit kopje bekijken we wat unieke is aan het Leger des Heils. Vertel dit alvast, maar leg ook uit dat we er in deze introductieles nog niet mee aan de slag gaan.



# DIEPER

THUIS GAAT HET VERDER

De volgende opdrachten zijn voor de groepsleden om te doen in de periode vóór de volgende les. Dit zorgt voor enige continuïteit en moedigt hen aan om over het onderwerp na te blijven denken en het dieper te laten inwerken in hun levens. Je kunt de groep vragen alle activiteiten te doen, of je kunt er een aantal uitkiezen waarvan je denkt dat ze goed zijn voor je groepsleden. Vergeet niet om hierop terug te komen aan het begin van de volgende les.

- Ga met één van de opdrachten uit de rubriek 'droedel' aan de slag.
- Lees en doe tenminste twee activiteiten uit de rubriek discipelschap hieronder.
- Praat met iemand in je korps die recent heilssoldaat werd. Vraag hoe hij of zij zo zeker was van de keuze voor het heilssoldaat. Wat hij of zij er leuk aan vindt en wat uitdagingen zijn.
- Denk na over de toewijding die nodig is voor deze cursus. Ben jij er klaar voor?

# DISCIPELSCHAP

## GEBED 1

Gebed is essentieel. Het maakt onze relatie met God sterker. Het verandert ons en de wereld om ons heen. Bidden is veel meer dan God een lijst geven met dingen die Hij moet doen. Het gaat veel meer om genieten van de tijd die je doorbrengt met God, net zoals je zou doen met een goede vriend. Gebed is een constante in het dagelijks leven van een christen. Daarom spreken we ook over ons 'gebedsleven'.

1 Thessalonicenzen 5:17 vertelt ons onophoudelijk te bidden. Je kunt niet zonder. Sommigen zeggen wel eens: 'Bidden is geestelijk ademhalen'. Het ene is nodig om fysiek te leven en het andere onontbeerlijk voor ons geestelijk leven.

God kent je beter dan jij jezelf kent. Praat met Hem over je verlangens en bedenk dat God weet wat het beste is. Wees eerlijk en open naar Hem. Hij verhoort geen wensen die niet in overeenstemming zijn met zijn wil voor jouw leven en de taak die Hij je gaat toevertrouwen.

Uit je liefde voor, dankbaarheid aan en aanbidding tot God in gebed. Dat mag allemaal in je eigen woorden. Je hoeft daarin niet te streven naar perfectie. God is veel meer geïnteresseerd in de inhoud van je hart, dan de kwaliteit of stijl van je woorden.

### Ontwikkel je gebedsleven

- [ ] Ga naar buiten voor een gebedswandeling, vraag van te voren of God je onderweg dingen wil laten zien, waarvoor je kunt bidden.
- [ ] Herschrijf in een stil moment Psalm 23 of 25 in je eigen woorden als een gebed... En neem de tijd om het aandachtig te lezen of te bidden.
- [ ] Spreek af met een vriend en bid samen en voor elkaar.
- [ ] Koop een lokale krant en bid voor de mensen of dingen die je aanspreken.
- [ ] Lees Lucas 11:1-4 en bid het 'Onze Vader' in je eigen woorden.



## DATA

WIL JE MEER WETEN OVER HET THEMA VAN DEZE LES? LEES DAN:

- Johan Ringelberg, *Met de vlag in top*

### Voor de echte liefhebber in het Engels

- Munn and Collinson, *Insane*
- *The Salvation Army Year Book*
- Roy Hattersley, *Blood and Fire*
- Trevor Yaxley, *William and Catherine: The Life and Legacy of the Booths*
- Commissioner Robert Street, *Called to be God's People*
- Majoor Stephen Grinsted, *A short history of the Salvation Army*
- Gordon Taylor, *The Life and Legacy of William Booth (two volumes)*
- *Our People: The Story of William and Catherine Booth and The Salvation Army*. DVD beschikbaar via SP&S, Londen.

### Sites om eens te bekijken:

- <https://www.legerdesheils.nl/christelijke-identiteit>
- <https://ikzoekgod.nl/naar-het-gebed/>

### Aanbevolen literatuur over gebed:

- Richard Foster, *Gebed, waar het hart zijn thuis vindt en Het feest van de navolging* (hoofdstuk 3 over gebed)
- Henri Nouwen, *Met open handen en In gesprek met de stilte en Gebeden uit de stilte*
- Youth for Christ, *Geloof, gebed & tieners*

### Voor de echte liefhebber in het Engels:

- Pete Greig, *God On Mute*
- Janet Munn and Stephen Court, *An Army on its Knees*
- Rob Bell, *Nooma No 19 'Open'*: <http://nooma.com/films/019-open>





# DROEDEL

AAN DE SLAG

1

DEZE RUBRIEK IS BEDOELD OM AAN DE SLAG TE GAAN. OM VERDER NA TE DENKEN EN JE GEDACHTEN OP EEN RIJTJE TE ZETTEN. ER ZIJN DRIE OPDRACHTEN. KIES ER TENMINSTE ÉÉN UIT OM AAN TE WERKEN VOOR DE VOLGENDE LES.

Wat trof jou in de les vandaag? Schrijf in de praatwolken hieronder de kernwoorden op van Bijbelteksten, gedachten of uitdagingen die je opvielen.





# BEOORDEEL

OP EEN SCHAAL VAN 1 TOT 4,  
DE VOLGENDE UITSPRAKEN:

**1** = helemaal niet    **2** = een beetje    **3** = veel    **4** = heel veel

**Ik heb iets nieuws ontdekt over:**

**1**

**2**

**3**

**4**

**God**

**Mijzelf**

**Discipelschap**

**Missie**

**Iets anders, namelijk:**

.....  
.....

Ik heb God tot mij horen spreken.

Ik voelde mij uitgedaagd om iets in  
mijn leven te veranderen.

Het duizelt me een beetje, ik wil  
graag met iemand praten.

Schrijf op wat je verder wilt bestuderen, vragen die je wilt stellen of stappen die je gaat zetten.

.....  
.....  
.....

Breng wat tijd door in gebed en leg al je gedachten bij de Heer neer.





# DROEDEL

AAN DE SLAG

## 2

DENK NOG EENS TERUG AAN DEZE LES. WAT HOORDE, LAS EN BESPRAK JE MET ELKAAR? WAT SPRONG ER VOOR JOU UIT? WAT BEMOEDIGENDE JOU DAARIN? WAT VOND JE MOEILIJK? NOTEER JE GEDACHTEN OP DEZE PAGINA.

Misschien wil je iets tekenen, een gedicht maken of een Bijbelgedeelte en persoonlijke uitdagingen noteren. Wees creatief. Als je iemand nog wat wilt vragen, schrijf die vragen dan op, zodat je het niet vergeet! Neem daarna de tijd om voor alles, waar je over hebt nagedacht, te bidden.



# DROEDEL

AAN DE SLAG

3



*(niet alle regels hoeven te worden ingevuld)*

Waar kijk je naar uit in de komende cursusweken?

.....

Wat denk je dat moeilijk zal zijn?

.....

Zie je het zitten om je serieus toe te wijden aan deze cursus? Waarom wel/ niet?

.....

Voel je nu al dat God je roept om heilssoldaat te worden?

.....

Weet je bij wie je terecht kunt om door te praten over zaken uit deze cursus?

.....

Wat vond je verrassend aan de les van vandaag?

.....

Wat vond je een uitdaging in de les van vandaag?

.....

Met welke onderdelen uit deze les ben je het niet eens?

.....

Welke onderdelen van deze les wil je nog wel verder onderzoeken?

.....

**Voel je vrij om te bidden voor wat je hebt opgeschreven.**