

12

MISSIE



DIEN

MISSIE

GA DE WERELD IN OM JEZUS TE VINDEN EN VERKONDIGEN

God wacht op en verlangt naar mensen die thuiskomen. Hij zal al het mogelijke doen om zich met hen te verzoenen. Missie betekent: “Anderen helpen om Gods verlangen te zien door onze gedachten, woorden en daden.” Het toont mensen hoeveel God gewoon al om hen geeft en dat Hij alleen nog wacht op hereniging met hen. Missie helpt anderen om te ontdekken wat God al doet in deze wereld en om Hem in hun levens te ontmoeten.”



LEERSTELLING **NEGEN**

09 | 11

WIJ GELOVEN, DAT VOORTDUREND GEHOORZAAM GELOOF IN CHRISTUS NODIG IS OM GERED TE BLIJVEN.

LEERSTELLING **TIEN**

10 | 11

WIJ GELOVEN, DAT ALLE GELOVIGEN HET VOORRECHT HEBBEN GEHEEL EN AL GEHEILIGD TE KUNNEN WORDEN EN DAT GEHEEL HUN GEEST, ZIEL EN LICHAAM ONBERISPELIJK BEWAARD KUNNEN WORDEN TOT DE KOMST VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS.

1 TESSALONICENZEN 5:23 (NBG)

Met andere woorden...

Wij geloven dat we op Jezus moeten vertrouwen om gered te blijven. Hij helpt ons om te doen wat we moeten doen. Geredde mensen krijgen de kans om God te helpen. Als zij zich volledig aan Hem wijden, ontvangen ze kracht om Hem te dienen en de zonde te weerstaan.

LES 12

LEERDOELEN

- GODS MISSIE, ZIJN PLAN.
- EVANGELISEREN, MEER DAN HET EVANGELIE VERKONDIGEN BIJ EVENEMENTEN OF OP STRAATHOEKEN (HOEWEL DIT OOK ERBIJ HOORT)
- WAT HOUDT HET IN OM DE WERELD IN TE GAAN OM MENSEN OP JEZUS TE WIJZEN, ZODAT ZIJ HEM ZULLEN VINDEN? WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ?
- MISSIE DOOR WIE WE ZIJN. HOE TONEN WIJ DE SAMENLEVING EEN ANDERE LEVENSSTIJL EN LATEN WIJ EEN LIEFDEVOL GOD ZIEN, GEWOON DOOR WIE WE ZIJN?
- MISSIE DOOR PARTICIPATIE. HOE VERANDEREN WE IETS IN DE SAMENLEVING, OOK AL IS HET MAAR KLEIN? (MEER HIEROVER IN LES 13.)



“Jezus kwam dichterbij en zei tegen de leerlingen: ‘God heeft mij alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde. Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden. Jullie moeten de mensen dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest. Leer de mensen om zich te houden aan alles wat ik jullie verteld heb. En vergeet nooit: ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt.’” **Mattëus 28:18-20 (BGT)**

HET GROTE PLAATJE

“Het is niet de kerk van God die een missie heeft in de wereld - het is de God van de missie die een kerk heeft in de wereld.” Howard Snyder ¹

Op een zondagavond wandelde William Booth door Londen met zijn tienerzoon Bramwell. Vader William verraste zijn zoon door hem mee te nemen naar een bar. Het café zat overvol met mannen en vrouwen, velen getekend door immoreel gedrag en misdaad, sommigen waren dronken. De alcohol- en rookwolken sloegen op de longen. “Bramwell”, zei Booth tegen zijn zoon, “dit zijn onze mensen, ik wil dat jij leeft voor hen en hen bij Christus brengt”. Vele jaren later schreef Bramwell Booth: “Deze ervaring is mij altijd bijgebleven.” ² Hoe het Leger des Heils aankijkt tegen

evangelisatie vloeit logisch voort uit onze ontstaansgeschiedenis. William Booth was gedreven om het goede nieuws te vertellen. Hij had een vurig verlangen om zielen te redden. De volgende uitspraak van Booth toont die passie:

“Wij zijn mensen die zich bezighouden met redding - dat is onze specialiteit - gered worden, gered blijven en vervolgens een ander redden.”

Dat is waar het allemaal om draait. Wat een uitdaging voor soldaten om hieraan te voldoen!

HOOFDBESTANDELEN

GODS MISSIE

“Missie is heel eenvoudig wat de Christelijke gemeenschap moet doen.” J. Andrew Kirk *‘What is Mission?’*

De Bijbel vertelt van Gods missie voor deze wereld en zijn redingsoperatie om deze wereld te redden van de puinhoop die de mens ervan gemaakt heeft. In het Evangelie volgens Marcus staat dat Jezus langs de oever van het Meer van Galilea wandelde. Hij zag daar twee vissers, Simon en zijn broer Andreas. Zij waren bezig met het werpen van hun netten in het meer. Jezus sprak hen aan: “Kom ga met mij mee, ik zal jullie leren om mensen te vangen in plaats van vissen.” (Marcus 1:17). Bij de start van hun roeping is er al de verwachting dat ze betrokken worden bij het brengen van anderen bij Jezus. Ze zijn geroepen voor meer dan alleen hun eigen discipelschap. Leven als discipel van Jezus betekent missionair zijn. Missie moet een van de voorname drijfveren zijn in ons christelijk leven.

Het grote zendingsbevel draagt ons op: “Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden” (Matteüs 28:19 BGT). Onze missie is als discipelen van Jezus Christus de wereld in te gaan, God te laten zien en zo te leven dat anderen in ons de levende God herkennen. We worden uitgezonden om het goede nieuws van Jezus te vertellen aan iedereen die we ontmoeten. Wij zijn geroepen om in onze omgeving onze gaven en talenten te gebruiken op de plek waar God een taak voor ons heeft. Het is Gods Geest die ons de kracht geeft om door onze woorden en daden deze levensveranderende boodschap te tonen.

“Niets prijst het evangelie beter aan dan een veranderd leven, en niets brengt het meer in diskrediet dan een inconsistentie in de persoon. Wij hebben de opdracht om ons te gedragen in overeenstemming met het evangelie van Christus en het zelfs ‘te sieren’ door onze geheiligde levens. Want de wereld die ons observeert zoekt terecht bewijs om de beweringen, die Jezus’ discipelen namens hem maken, te staven. Onze integriteit vormt een duidelijk bewijs.”

Manila 1989: *De Lausanneverbintenis* ³

Goed nieuws!

Het Griekse woord voor evangelie, euaggelion, betekent ‘goed nieuws’. Evangeliseren is het aankondigen van goed nieuws. Het Nieuwe Testament gebruikt 52 keer het werkwoord euaggelizesthai, 25 keer door Lucas en 25 keer door Paulus. Daarnaast schrijft Paulus 54 maal het zelfstandig naamwoord euaggelion in zijn brieven. Evangeliseren betekent het Goede Nieuws verkondigen dat Jezus Christus voor onze zonden gestorven is en opgestaan uit de dood. Het laat zien dat Hij als regerend Heer nu vergeving van zonden aanbiedt en de bevrijdende gave van de heilige Geest aan een ieder die schuld belijdt en gelooft... Evangelisatie is de verkondiging van de historische Bijbelse Christus als redder en Heer, met als doel om mensen persoonlijk bij Hem te brengen en hen met God te verzoenen.”

Salvation Story: *Salvationist Handbook Of Doctrine* 1998

Missie door er te zijn en mee te doen

Onderzoek laat zien dat meer dan 70% van de christenen teleurstellende ervaringen heeft met evangelisatie. Op nummer één stond de reden dat ze niemand troffen die gered leek of een keuze voor Christus maakte ⁴. Teleurgestelde mensen zijn gedomotiveerde mensen en het zal je niet verbazen dat hun energie om te evangeliseren is weggelekt.

¹ Quote uit www.christianweek.org ² Warren Wiersbe, *The Wycliffe Handbook of Preaching and Preachers*

³ De Lausanneverbintenis is bijgewerkt om te reageren op de kwesties en uitdagingen van het postmodernisme. ⁴ Laurence Singlehurst, *Sowing reaping keeping*

Als onze kijk op evangelisatie is beperkt tot 'bekering', dan telt alleen dat eindresultaat voor ons gevoel van succes of mislukking. Het kan ons een gezond gevoel van urgentie geven en gedrevenheid voor de verlorenen, maar het kan ook anders uitpakken met een gevoel van druk, schuldgevoel en mislukking als we het gewenste resultaat niet zien.

Natuurlijk zijn er mensen die op een helder aanwijsbaar moment plots tot geloof komen, maar vaak vergt bekering een langer proces. Als we Christus centraal stellen in onze missie, zien we dat alles wat we doen al evangelisatie is. Het goede nieuws delen van Gods reddingsplan met de wereld kan op heel veel manieren, bijvoorbeeld:

- **Preken**
- **De armen dienen**
- **Een muziekinstrument spelen**
- **Meewerken aan sociale gerechtigheid**
- **In het dagelijks leven een visitekaartje van Jezus zijn**
- **Gastvrij zijn**
- **Onze vijanden liefhebben**
- **Hen vergeven die ons pijn deden**
- **Vrijgevig zijn met ons geld en onze tijd**
- **Barmhartigheid en genade tonen**

Dat en meer, gedaan in liefde en nederigheid, toont iets van de liefde van God in ons leven.

Een mooi voorbeeld van het delen van Jezus' liefde, gewoon door er te zijn, toont officier Estelle Blake in de straten van Londen. Haar verhaal:

"Faith House is een missie centrum in King's Cross in Londen, dat werkt onder kwetsbare mensen, in het bijzonder onder sekswerkers.

Jarenlang zorgde ik voor eten en drinken voor deze mensen. De laatste jaren ontdekte ik dat het vooral gaat om er gewoon te ZIJN, zoals Jezus, voor mensen die geen kerk bezoeken. Dus het uitgangspunt van Faith House is om de mens te ontmoeten waar hij is. Of zoals Paulus schrijft om 'als onberispelijke kinderen van God temidden van... een ontaarde generatie' te zijn, 'waartussen u schittert als sterren aan de hemel.

Een bezoeker van Faith House vertelde me ooit dat wij ons onderscheiden, omdat we hun wereld in stappen zonder te verwachten dat zij eerst onze wereld binnengaan.

Jezus had geen gebouw waar Hij mensen kon uitnodigen. Hij ging op zoek naar de ander. Dat doen wij elke dag bij Faith House. Wij verlaten ons gebouw en lopen door de straten rond King's Cross en Camden.

Elke activiteit ondersteunen we met een gebedswandeling waarin we God vragen ons te leiden in de ontmoetingen

met mensen die op ons pad komen. Dit kan de thuisloze zijn die buiten slaapt en vlucht voor zijn angsten en zorgen. Of de portier van de plaatselijke seksclub wiens taak het is om klanten welkom te heten, maar die bezorgd is dat zijn tienerdochters in de wereld verstrikt raken die hij bewaakt. Of de vrouwen die voor hun gevoel geen andere keuze hebben dan hun lichaam te verkopen om zo hun gezin te onderhouden. Deze mensen moeten allemaal weten dat Jezus van hen houdt, wat zij ook doen. Het is een voorrecht dat wij voor hen en hun gezinnen mogen bidden. Dit zijn allemaal mensen die niet naar de kerk gaan. Daarom brengen wij Jezus naar hen toe door ons gebouw te verlaten en op zoek te gaan naar hen die te vaak onzichtbaar zijn."

Mensen zullen niet eenvoudig het Evangelie aannemen, wanneer zij niet de ervaring hebben dat het relevant is voor hun leven. Misschien "moet het volume van onze evangelisatie omlaag. Zachte kalmerende, zorgvuldige woorden vinden meer weerklink dan luide schreeuwerige taal. Een leven dat geleefd wordt in rustig vertrouwen op God heeft een grotere kans om gezien te worden dan woorden die uitgeschreeuwd worden door een rood aangelopen vreemdeling die met een Bijbel zwaait".

Will McRaney J., *The Art of Personal Evangelism*

De wereld ingaan en op Jezus wijzen

"Eigenlijk hebben we allemaal wel iets gemeen met andere mensen, niet omdat we anders zijn, maar juist omdat we zo weinig verschillen. Dat vergeten we vaak zo snel en dan wordt evangeliseren een soort theologisch statement met leerstellige beweringen.

De Bijbel toont, zonder twijfel, dat God constant aan het werk is in deze wereld op vele manieren, plaatsen en tijden. Effectieve zending start met het herkennen waar God al aan het werk is en daarin mee te gaan. Gods verhaal, dus niet dat van ons, is het enige echte vertrekpunt."

John Drane, *Faith in a Changing culture*

Missie wordt ondermeer gedefinieerd als 'de wereld ingaan om Jezus te vinden en aan te wijzen'. Een prachtige zin die wellicht ingaat tegen onze oorspronkelijke ideeën over missie. Het herinnert ons eraan dat het niet gaat om mij of om wat ik doe. Missie begint of eindigt niet met mij en is niet van mij afhankelijk. God is aan het werk in de wereld en Hij nodigt mij wel uit om mee te helpen en anderen op Hem te wijzen. Hij is er namelijk al. Hij is 'Ik ben'. Geen zorgen over misleidende discussies of de juiste woorden, Hij bevrijdt ons van het gevoel dat zijn werk pas start als we zijn naam uitspreken. Natuurlijk komen er momenten waarop we open en helder van ons geloof, onze passie en liefde voor God mogen getuigen. Dat is ook geweldig. Maar soms komen die gelegenheden niet voor en dan is dat ook goed. Soms is een goede raad, een luisterend oor, een daad van naastenliefde of gewoon er zijn, alles wat wij kunnen doen en alles wat nodig is.

LES 12 MISSIE

Er is een verhaal over een verkoper die teleurgesteld was over een mislukte grote deal. Hij klaagde: "Het bewijst alleen maar weer dat je een paard naar het water kan leiden maar hem niet kan dwingen om te drinken." De verkoopleider antwoordde: "Jongen, neem mijn advies ter harte, jouw taak is niet om hem te dwingen te drinken. Jouw taak is om hem dorstig te maken." Missie is anderen helpen om God te zien, door onze gedachten, woorden en daden. Als ons leven vervuld is van Jezus, maakt het anderen misschien wel hongerig naar meer van Hem. Laat anderen gewoon zien dat God al heel veel om hen geeft en op hun thuiskomst wacht. Help hen door te tonen wat Hij al doet in deze wereld en help hen om Hem in hun leven te ontdekken.

Wij geloven dat Jezus, door de heilige Geest, actief aan het werk is in de wereld en in onze gemeenschappen met zijn redding. Onze zendingsoproep komt als een uitnodiging van God zelf. Kom langszij om Jezus te vinden.

Dichterbij

Gods ultieme verlangen is dat alle mensen een levensveranderende relatie met Hem aangaan. Hij gebruikt anderen om zijn

bevrijdende boodschap te brengen. Jezus zegt dat onze missie is: "als zout dat smaak brengt en licht dat God zichtbaar maakt" (Matteüs 5:13-16 NBV).

Waar wachten we nog op? Jezus werkt in en bij koffiehuizen, scholen, straten, huizen, supermarkten, slagerijen, parken, theaters, cafés, clubs, zwembaden, voetbalwedstrijden, universiteiten, fabrieken, ziekenhuizen en overal waar we ons bevinden. Hij werkt daar al en Hij roept ons om Hem daarin te volgen.

Booths woorden echoën na bij het Leger des Heils: "Wij zijn mensen die zich bezighouden met redding - dat is onze specialiteit - gered worden, gered blijven en vervolgens een ander redden." Soldaten zijn geroepen om deze boodschap uit te leven in woord en daad. Als we willen dat mensen Jezus zelf ontdekken, dienen we zijn tijdloze principes te omarmen. Dan herontdekken we wat het betekent om het goede nieuws te delen en daaraan gestalte te geven onder vrienden, collega's en in onze leefomgeving.

VERWERKING

DOE

a. Verwelkom je groep en leg het thema van de les uit.

b. Ijsbreker

Neem een aantal vreemde voorwerpen mee die je groepsleden niet direct herkennen. Heb je dat niet in huis, zoek dan op internet afbeeldingen van bizarre objecten. Eventueel staan er ook wat voorbeelden op de website. Laat de deelnemers raden wat het voorstelt en waar het voor dient.

c. Samenvatting en feedback

Herhaal de belangrijkste punten van de vorige les en geef aandacht aan het thuiswerk.

DENK

a. Herinner de groep aan de al besproken leerstellingen 9 en 10.

"God wacht op en verlangt naar mensen die thuiskomen. Hij zal al het mogelijke doen om zich met hen te verzoenen. Missie

betekent: "Anderen helpen om Gods verlangen te zien door onze gedachten, woorden en daden." Het toont mensen hoeveel God gewoon al om hen geeft en dat Hij alleen nog wacht op hereniging met hen. Missie helpt anderen om te ontdekken wat God al doet in deze wereld en om Hem in hun levens te ontmoeten."

b. Kleuren

Leg een groot stuk papier van de 'flap-over' of behang en veel verschillende kleuren markeer- of viltstiften in het midden. Vraag iedereen om over de kleuren na te denken en die kleur te kiezen waarvan zij voelen dat het iets zegt over henzelf. Vraag of ze hun naam in grote letters op het papier schrijven met de markeerstift in de gekozen kleur. Vraag iedereen na het schrijven om uit te leggen waarom zij die specifieke kleur kozen. Zorg ervoor dat dit papier de hele les zichtbaar is en verwijst ernaar op het moment als je met elkaar praat over 'Gods kleuren zichtbaar maken' in de wereld, bijvoorbeeld tijdens het gebedsmoment.

c. Bekijk op www.legerdesheils.nl/rekrutenlessen het filmpje dat bij deze les hoort.

d. Kies een of meer van de volgende activiteiten:



1. Waar is God?

Op www.legerdesheils/rekrutenlessen staan afbeeldingen bij les 12, onder de titel 'Waar is God'. Print deze en verspreid ze in de kamer.

Vraag de deelnemers om deze afbeeldingen goed te bekijken. Ontdek zo samen of er een gemeenschappelijk thema is. Bespreek dit en praat erover door dat als je God zoekt, Hij in heel veel dingen te vinden is.

Vraag nu of iedereen het van thuis meegenomen plaatje toont en er iets over vertelt. (Zie les 11 pagina 11 bij 'Dieper') Deze activiteit kan de deelnemers bemoedigen om God aan het werk te zien in de wereld.

2. Lees over de betekenis van missie en lees Filippenzen 2:15

"God wacht op en verlangt naar mensen die thuishkomen. Hij zal al het mogelijke doen om zich met hen te verzoenen. Missie betekent anderen helpen om Gods verlangen te zien door onze gedachten, woorden en daden. Het toont mensen hoeveel God gewoon al om hen geeft en dat Hij alleen nog wacht op hereniging met hen. Missie helpt anderen om te ontdekken wat God al doet in deze wereld en om Hem in hun levens te ontmoeten."

"Ga de wereld in om Jezus te vinden en aan te wijzen, een frisse wind in deze verdorven wereld. Geef mensen een glimp van het goede leven en de levende God. Neem de licht-gevende Boodschap mee de nacht in..."

Filippenzen 2:15 (Vertaald uit 'The Message')

Maak wat tijd vrij voor een groepsgesprek en gebruik daarbij alle of enkele van de volgende vragen. Je kunt dit plenair of in groepjes doen en later samen bespreken.

- **Wat versta jij onder de zin 'ga de wereld in om Jezus te vinden en aan te wijzen'?**
- **Hoe kan je 'mensen een glimp laten zien van het goede leven en de levende God'?**
- **Hoe ziet het er voor jou uit om 'een frisse wind te zijn':**
 - **op school/werk**
 - **tijdens je vrije tijd**
 - **bij je familie**
 - **in de kerk of in het korps**

> Ken jij een persoon, of een groep mensen, die open staat om 'God in zijn of hun leven te ontdekken'? Zo ja, hoe wijs jij daarin de weg naar God?

3. Nieuws

Lees enkele landelijke en plaatselijke kranten of nieuwssites. Bedenk bij welk nieuws Jezus betrokken zou zijn als Hij nog op aarde zou leven. Knip of print die nieuwsitems uit. Bespreek samen wat Hij zou doen, zeggen en denken in deze situaties. Kun je iets tastbaars aanwijzen waar Jezus aan het werk is?

4. De missie van het Leger des Heils

Misschien heb je de volgende activiteit al gedaan in les 2. Zo niet, dan past het ook prima bij deze les.

Vraag de groep of ze weten wat de missie is van het Leger des Heils? Vraag daarna: Kunnen jullie de visie van het Leger des Heils samenvatten?

Brainstorm samen en schrijf enkele ideeën op een flip-over. Schrijf daarna enkele zinnen op die omschrijven wat het Leger des Heils allemaal probeert te doen.

Lees vervolgens de volgende uitspraken en kijk hoeveel dit lijkt op wat jullie opgeschreven hebben. Print of schrijf onderstaande uitspraken van te voren op grote stukken papier, maar houd ze apart tot het benodigde moment.

Missie

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk.

Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel.

Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

Visie

Eén Leger

Wij zien voor de 21e eeuw een door God in het leven geroepen en met de Geest vervuld Leger. Overtuigd van onze roeping, gaan wij gezamenlijk voort en willen wij:

- ons geestelijk leven verdiepen;
- één zijn in gebed;
- leiders ontdekken en opleiden;
- onze financiële onafhankelijkheid en offervaardigheid vergroten.

LES 12 MISSIE



Eén Missie

Met de levensveranderende boodschap van Jezus, die vrijheid, vrede en leven schenkt, willen wij:

- nadruk leggen op een geïntegreerde aanpak binnen onze dienstverlening;
- jongeren en kinderen bereiken en hen erbij betrekken;
- instaan voor de mensen aan de rand van de samenleving en hen dienen;
- nieuwe initiatieven aanmoedigen binnen onze missie.

Eén Boodschap

Met de levensveranderende boodschap van Jezus, die vrijheid, vrede en leven schenkt, willen wij:

- zonder schaamte Christus in ons leven laten zien;
- ons geloof in levensverandering bevestigen;
- doeltreffend evangeliseren en volgelingen opleiden;
- zorgen voor goed opleidingsmateriaal.

Bespreek met elkaar hoe essentieel de missie is voor het bestaan van het Leger des Heils.

William Booth omschreef zijn visie hierop als volgt: "Wij zijn mensen die zich bezighouden met redding - dat is onze specialiteit - gered worden, gered blijven en vervolgens een ander redden."

Bespreek met elkaar enkele plaatselijke of landelijke of internationale Legerprojecten die deze visie tonen. Of vraag de groep hoe deze missie in hun korps of eigen leven gestalte krijgt.



DEVOOT EN DOORLEEF

Deze twee onderdelen behandelen we hier samen.

Lees met elkaar de volgende tekst:

“Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Jullie zijn het zout in deze wereld. Zout heeft een sterke smaak. Maar als het zijn smaak verliest, kun je het niet opnieuw zout maken. Dan is het waardeloos en wordt het weggegooid.

Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op een berg is voor iedereen zichtbaar. Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Je zet een lamp juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis. Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren.”

Matteüs 5:13-16 (BGT)

In 2006 lanceerde Sony Bravia een advertentiecampagne ‘Colour like no other’. De TV-reclame liet een saaie, grijze wereld zien die veranderde door een explosie van kleur. Eén reclame toonde kleurige fontein die omhoog spoot voor een rij huizen en een flatgebouw die bedekt werden door een regenboog van kleuren. Een andere reclame liet zien hoe duizenden spoelen met gekleurde katoenen draad een piramide afrolden. Weer een andere toonde hoe zo’n 45 potten gekleurde verf exploderen tegen een zwarte achtergrond. In één van de meest iconische reclames stuiterden 250.000 stuiterballen door een gewone straat in een buitenwijk, wat kleur bracht tot in de uiterste, donkere hoeken. Kijk eens een filmpje terug via de website. Deze campagne illustreert briljant hoe God kleur kan geven aan deze wereld.

Luister naar het nummer ‘City on a Hill’ door The Moment (zie website). De tekst van het refrein is als volgt:

**“Stad op een heuvel, stralend
zodat de wereld het kan zien**

**Stad op een heuvel, die
Zijn majesteit toont.”**

‘City on a Hill’, The Moment van het album Freedom Calls,
© 2013 Dave Bell/Chris Eaton

Vraag nu of iedereen in een moment van stilte Matteüs 5:13-16 voor zichzelf in eigen woorden, herschrijft. Deze tekst kan dienen als een gebed, een toewijding aan Gods missie.

Een voorbeeld: “God, ik weet waarom ik hier ben. U wilt dat ik als zout zal zijn, om uw smaak toe te voegen in alles wat ik doe...”. Neem, nadat iedereen is uitgeschreven, tijd om deze gebeden te bidden.

DETAILS

Rentmeesterschap

Rentmeesterschap is een levenswijze waarin we als gelovigen laten zien dat alles aan God toebehoort. God heeft ons gezegend met een overvloed aan hulpmiddelen. Niet alleen geld, maar ook tijd en talenten. Hoe we daarmee omgaan, laat iets zien van onze toewijding aan God.

Het verbond van een heilssoldaat zegt:

“Ik verklaar dat ik vastbesloten ben om met Gods hulp:

- > een betrouwbaar rentmeester te zijn van mijn tijd en talenten, mijn bezittingen, lichaam en geest, want ik weet dat ik God verantwoording schuldig ben.’
- > voor zover ik daartoe in staat ben, betrokken zijn bij het korpsleven, zowel bij de eredienssten als andere activiteiten en een zo groot mogelijk deel van mijn inkomsten te geven om dit werk en dat van het Leger wereldwijd te steunen.”

Een onderdeel van het heilssoldaat zijn is de bereidheid om je talenten, je tijd, je geld... in wezen je hele leven, terug te geven aan God. Die vrijgevigheid toont de vrucht van de Geest in het leven van een christen.

De Bijbel leert dat geven aan de kerk en helpen van mensen in nood mag worden verwacht van christenen (2 Korintiërs 8 en 9). Sommige kerken vinden het - naar oudtestamenteel gebruik - belangrijk dat hun leden een tiende van hun inkomen voor Gods werk geven. Heilssoldaten ondersteunen met hun ‘Patroon’ het plaatselijke en wereldwijde Leger des Heils-werk.



LES 12 MISSIE

“Rentmeesterschap betekent niet het geven van royale gaven van onze bezittingen. Rentmeesterschap betekent dat we beseffen dat alles al van God is.”

Philip C.L. Gray Christian Stewardship What God Expects from Us

De volgende teksten komen uit ‘Give to Grow’ van The Salvation Army Mission Development Unit.

- **Hoeveel geld geef je elke maand aan Gods werk? Hoe staat dat in verhouding tot het geld dat je spendeert aan andere zaken/mensen/activiteiten?**
- **Kun je ‘geven’ zien als een daad van aanbidding? Hoe?**
- **Voel jij je uitgedaagd door God om Zijn werk te ondersteunen? Hoe?**

Wat zegt de Bijbel over rentmeesterschap?

- God is de schepper, eigenaar en gever van alle dingen.
- Alles wat we zijn en alles wat we hebben, kregen we in bruikleen. Als rentmeesters zijn we verantwoordelijk voor het juiste gebruik ervan.
- Ons rentmeesterschap onderscheidt zich door een deel van onze tijd, talenten en geld aan God te geven.
- Uiteindelijk leggen wij aan God verantwoording af van ons rentmeesterschap.

2 Korintiërs 8 en 9 leert ons een belangrijke les:

8:3 **Geef naar vermogen**

8:4 **Geven is een voorrecht**

8:5 **Geven aan anderen is resultaat van het geven van jezelf aan God**

8:6-7 **Geven is genade**

8:9 **Geef naar het voorbeeld van Jezus**

8:12 **Bereidheid tot geven is belangrijker dan hoeveel je geeft**

8:19-21 **Wat we geven moet goed worden gebruikt**

9:5 **Geef gul en niet met tegenzin**

9:7-11 **God vermeerdert de gaven van een opgewekte gever**

9:12 **Geven zorgt ervoor dat mensen God danken**

Waarom zou ik geven?

Geven is een belangrijk onderdeel van het proces waarin je steeds meer op Christus gaat lijken. Het toont liefde en dankbaarheid naar God. Mijn giften dragen bij aan een vitaal korps dat zijn missie kan uitvoeren.

Paulus spreekt over Gods offer, door zijn zoon Jezus en zegt daarover:

“Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijke geschenk.”

2 Korintiërs 9:15 (NBV)

Wat is mijn antwoord op deze gift?

“Liefde zo wonderlijk, zo heilig. Eist mijn leven, mijn ziel, mijn alles.”

Isaac Watts 1674-1748

Hoeveel zou ik moeten geven?

Dat is een persoonlijke beslissing. Het Oude Testament schrijft een tiende voor. Veel hedendaagse christenen volgen dit voorschrift. Het Nieuwe Testament schrijft voor dat het je iets mag kosten.

Verwijzend naar de gave van de weduwe zegt Jezus:

“Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooit; want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.”

Marcus 12:43-44 (NBV)

Luister wat God tegen jou zegt.

“Iedereen moet voor zichzelf besluiten hoeveel hij wil geven.”

2 Korintiërs 9:7 (BGT)

DIEPER

De volgende opdrachten kunnen de cursisten thuis doen, vóór de volgende les. Het is een manier om het onderwerp 'levend' te houden in de tussenliggende dagen. De deelnemers werken aan al deze opdrachten of de cursusleider kiest de meest geschikte opdrachten voor hen uit.

Bespreek de volgende les het thuiswerk.

- Maak een 'Droedel' naar keuze.
- Lees en doe ten minste twee activiteiten van het onderdeel 'Discipelschap.'
- Kijk eens naar een filmpje op de site en zie waar het Leger des Heils wereldwijd bij betrokken is.
- Check www.legerdesheils.nl/noodhulpprojecten en kies een campagne die je raakt en zoek uit hoe het Leger des Heils hierin is betrokken. Maak een samenvatting die je de volgende les met de groep kan delen.

DISCIPELSCHAP

Dienstbaarheid

"God zelf gaf ons een geweldig voorbeeld van dienstbaarheid in de Bijbel. Dat was bij het zogenoemde 'Laatste Avondmaal'. Jezus ging de kamer rond en waste de voeten van al zijn discipelen. In die tijd had voeten wassen een diepe betekenis. Het was een teken van nederigheid. De discipelen keken op tegen hun meester, Jezus. Voeten wassen hoorde een dienstknecht te doen. Hiermee gaf Jezus ons een belangrijke les in dienen – iets teruggeven is een gave. Dienstbaarheid heeft vele vormen, maar door de intentie en uitvoering groeien we dichter naar God toe. De echte geestelijke gave van dienstbaarheid houdt in dat je andermans noden belangrijker vindt dan die van jezelf. Bij dienstbaarheid is je intentie net zo belangrijk als je daden. Soms verliezen we ons zo in activiteiten dat we vergeten waar-om we ze doen."

Kelli Mahoney op Christianteens.about.com

Dienstbaarheid ontwikkelen

- > Doe een taak (of doe er drie) bij jou thuis zonder dat je gevraagd wordt het te doen... Zou het iemand opvallen?
- > Doe een taak op school/werk die niemand anders lijkt te willen doen.
- > Denk na wat het voor jou betekent om deze week 'iemand's voeten te wassen'.

Voer het uit!

DATA

Wil je meer weten over het thema van deze les? Lees dan:

Richard Foster, *Het feest van de navolging*, hoofdstuk 9 over 'Dienen'

Shane Claiborne, *Hoe Jezus de wereld op zijn kop zet (en mijn leven ook)*

Max Lucado, *En de engelen zwegen*

Jos Douma, *Op weg naar Pasen (Jezus ontdekken in de 40 dagentijd)*

Gary Bishop, *Darkest England and the Way Back In*

Howard Webber, *Meeting Jesus: Inspiring Stories of Modern-Day Evangelism*

Geoff Ryan, *Sowing dragons: Essays in Neo-Salvationism*





DROEDEL

AAN DE SLAG

1

GA AAN DE SLAG MET DE LES, DENK EROVER NA EN ZET JE GEDACHTEN OP EEN RIJTJE. DEZE DROEDEL HELPT DAARBIJ MET DRIE OPDRACHTEN. KIES ER TENMINSTE ÉÉN UIT OM AAN TE WERKEN VOOR DE VOLGENDE LES.

Wat trof jou in de les vandaag? Schrijf in de praatwolken hieronder de kernwoorden op van Bijbelteksten, gedachten of uitdagingen die je opvielen.





BEOORDEEL

OP EEN SCHAAL VAN 1 TOT 4,
DE VOLGENDE UITSPRAKEN:

1 = helemaal niet **2** = een beetje **3** = veel **4** = heel veel

	1	2	3	4
Ik heb iets nieuws ontdekt over:				
God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mijzelf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Discipelschap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Missie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Iets anders, namelijk:				
Ik heb God tot mij horen spreken.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ik voelde mij uitgedaagd om iets in mijn leven te veranderen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Het duizelt me een beetje, ik wil graag met iemand praten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Schrijf op wat je verder wilt bestuderen, vragen die je wilt stellen of stappen die je gaat zetten.

.....

.....

.....



Breng wat tijd door in gebed en leg al je gedachten bij de Heer neer.



DROEDEL

AAN DE SLAG



DENK NOG EENS TERUG AAN DEZE LES. WAT HOORDE, LAS EN BESPRAK JE MET ELKAAR? WAT SPRONG ER VOOR JOU UIT? WAT BEMOEDIGENDE JOU DAARIN? WAT VOND JE MOEILIJK? NOTEER JE GEDACHTEN OP DEZE PAGINA.

Misschien wil je iets tekenen, een gedicht maken of een Bijbelgedeelte en persoonlijke uitdagingen noteren. Wees creatief. Als je iemand nog wat wilt vragen, schrijf die vragen dan op, zodat je het niet vergeet! Neem daarna de tijd om voor alles waar je over hebt nagedacht, te bidden.



DROEDEL

AAN DE SLAG

3



(niet alle regels hoeven te worden ingevuld)

Waar vraag je Gods hulp bij, zodat je nog effectiever zijn missie kan uitvoeren?

.....

.....

Hoe zorg je ervoor dat je iemand wordt die Gods kleuren en smaken naar boven haalt in je gemeenschap?

.....

.....

Hoe geef je vorm aan de missie van het Leger des Heils in je dagelijks leven?

.....

.....

Waar zie je God aan het werk in je gemeenschap en hoe raak jij daarbij betrokken?

.....

.....

Welke lesonderdelen vond je vandaag verrassend?

.....

.....

Welke onderdelen zijn een uitdaging voor je?

.....

.....

Waar ben je het niet mee eens?

.....

.....

Waar wil je nog dieper op ingaan?

.....

.....

Bid nu voor alles waar je over hebt nagedacht.