

10

DISCIPELSCHAP



DIEN



LEERSTELLING NEGEN

09 | 11

WIJ GELOVEN, DAT VOORTDUREND GEHOORZAAM GELOOF IN CHRISTUS NODIG IS OM GERED TE BLIJVEN.

LEERSTELLING TIEN

10 | 11

WIJ GELOVEN, DAT ALLE GELOVIGEN HET VOORRECHT HEBBEN GEHEEL EN AL GEHEILIGD TE KUNNEN WORDEN EN DAT GEHEEL HUN GEEST, ZIEL EN LICHAAM ONBERISPELIJK BEWAARD KUNNEN WORDEN TOT DE KOMST VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS.

1 TESSALONICENZEN 5:23 (NBG)

Met andere woorden...

Wij geloven dat we op Jezus moeten vertrouwen om gered te blijven. Hij helpt ons om te doen wat we moeten doen. Geredde mensen krijgen de kans om God te helpen. Als zij zich volledig aan Hem wijden, ontvangen ze kracht om Hem te dienen en de zonde te weerstaan.



“Jezus besteedde zijn tijd niet aan het bouwen van kerken. Hij besteedde zijn tijd in gemeenschap met anderen, aan de roeping en training van zijn discipelen. Deze discipelen stichtten de kerk. Het delen van hun leven en tijd met Jezus en het leren van Hem, was genoeg om de wereld te veranderen. Discipel-

schap in een hedendaagse kerkelijke gemeenschap biedt een kans om als familie samen met Jezus te leven. Het betekent samen leren, bidden, prijzen, ontmoeten, eten, liefhebben, lachen, onze vrienden bereiken en gemeenschappen veranderen.”

ALOVE, het wezenlijke van discipelschap



“Jezus zei tegen alle mensen: ‘Als je mijn volgeling wilt zijn, dan mag je niet meer aan jezelf denken. Je moet juist bereid zijn om je leven op te geven, elke dag opnieuw. En je moet met mij meegaan. Als je je leven probeert te redden, zul je het juist voor altijd verliezen. Maar je kunt ook je leven verliezen omdat je mijn volgeling bent. Dan zul je je leven juist voor altijd redden.’” Lucas 9:23-24 (BGT)

LES 10

LEERDOELEN

- GEROEPEN OM HEILIG TE ZIJN. WAT IS HEILIGING EN HOE LEVEN WE HET UIT? HET LEGER DES HEILS ALS HEILIGINGSBEWEGING.
- HET BELANG VAN VOORTDURENDE GROEI EN VOORUITGANG IN ONZE RELATIE MET JEZUS. EEN LEVENSLANG PROCES VAN GEHOORZAAMHEID EN VERTROUWEN
- HOE WERKT DE HEILIGE GEEST IN ONS EN WAT IS ONZE ROL DAARIN?
- HET VERLIEZEN VAN ONZE REDDING - DE MOGELIJKHEID OM TERUG TE VALLEN.



HET GROTE PLAATJE



“Een discipel is een volgeling van Jezus. Hij heeft zich toegewijd aan Christus. Hij leeft zoals Jezus deed en deelt Christus’ liefde en waarheid met anderen.”

David Watson - *Discipleship*

Christelijk discipelschap is meer dan gelovig zijn. Het betekent volgeling zijn. Het is een proces waarin we groeien in onze relatie met Jezus. Hem beter leren kennen en meer op Hem gaan lijken.

“Net zo lang totdat wij allemaal hetzelfde geloof hebben en dezelfde kennis van de Zoon van God. Totdat wij samen als christenen volwassen zijn.” Efeziërs 4:13 (BGT)

Het begint allemaal met de roeping van de eerste discipelen. Daarover lezen we in Matteüs: **“Op een dag liep Jezus langs het Meer van Galilea. Daar zag hij twee broers: Simon, die ook wel Petrus genoemd wordt, en Andreas. Het waren vissers. Ze gooiden hun netten uit in het water. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, ga met mij mee. Ik zal jullie leren om mensen te vangen in plaats van vissen.’ Meteen lieten ze hun netten liggen, en ze gingen met Jezus mee. Een eindje verder zag Jezus twee andere broers: Jakobus en Johannes. Hun vader heette Zebedeüs. Ze zaten in hun boot netten te repareren, samen met hun vader. Toen Jezus de twee broers riep, gingen ze meteen met hem mee. Ze lieten hun vader in de boot achter.” Matteüs 4:18-22 (BGT)**

In de Engelse bijbelhertaling ‘The Message’ staat in Johannes 10:10: “Ik ben gekomen, zodat de mensen werkelijk een eeuwig leven kunnen ontvangen, een beter leven dan waar ze ooit van konden dromen.” De eerste discipelen leefden het leven in al zijn volheid, omdat ze de moed hadden om gehoor te geven aan Jezus’ roepstem. Dat veranderde hun leven voor altijd.

Diezelfde roepstem, die meer dan tweeduizend jaar terug klonk aan de oevers van het Meer van Galilea, is tot op de dag van vandaag hoorbaar. Jezus roept ons op zijn discipelen te zijn, om met Hem te leven, van Hem te leren en zo meer op Hem te gaan lijken. Het is een roeping tot een uitdagend, avontuurlijk leven, 100% toegewijd aan Hem. Alleen in Jezus vinden we werkelijk het leven zoals bedoeld bij onze schepping.

Jezus volgen betekent geen saai bestaan. Het is geen leven met allerlei beperkende regeltjes, maar juist het grootste avontuur ooit. De bevrijdende ontmoeting met Jezus Christus vergroot ons voorstellingsvermogen. Het verandert ons leven, geeft ons een doel, betekenis, identiteit, hoop en een stralende toekomst. Natuurlijk zijn er uitdagingen, maar de beloning zal enorm zijn voor ons leven en voor de mensen waar we contact mee hebben.

HOOFDBESTANDELEN

Discipelschap - Jezus volgen

Het woord ‘discipelschap’ komt van het woord ‘discipel’ en werd al gebruikt voordat Jezus zijn taak op aarde begon. Het Nieuwe Testament gebruikt verschillende Griekse woorden voor discipel zoals ‘*manthano*’ en ‘*matetes*’. Het betekent: ‘leren’ en ‘kennis opdoen’ door leerling en discipel te zijn. In de bijbelboeken Marcus en Handelingen komen deze woorden veel voor.

Jezus was alom bekend als een rabbi (leraar)¹. Net als andere (Joodse) rabbi’s in zijn tijd, verzamelde Jezus discipelen om samen op te trekken en om hen te onderwijzen.

Een rabbi leidde zijn discipelen drie jaar lang op. Het doel van discipelschap was om te worden zoals de rabbi. Een discipel was bijna altijd in de nabijheid van de rabbi (meester) uit angst om ook maar iets te missen van zijn onderwijs. Nauwgezet volgde de discipel hoe de rabbi handelde, sprak en omging met iedereen. Alle verhalen en antwoorden, de uitleg van de studieboeken of boekrollen namen ze nauwgezet op. Discipelen leerden hoe ze moesten bidden en vasten en om net zo te leven en te zijn als de leraar. Het was de vurige wens van de discipel om altijd in de voetsporen van de rabbi te treden.



“Mijn hele leven vormt het antwoord op de roepstem van Jezus om Hem te volgen. Hij roept en ik antwoord, niet alleen met woorden, maar ook door het volgende: Wanneer ik met mijn hele leven antwoord geef op de roepstem van Jezus, dan word ik direct zijn discipel.”

Bill Hull - *The Complete Book of Discipleship*

¹ Het evangelie beschrijft Jezus als rabbi in: Matteüs 23:7,8; 26:25-45; Marcus 9:5; 10:51; 11:21; 14:45;

LES 10 DISCIPELSCHAP

Sommige Joodse geleerden geloven daarom dat toen Petrus zag dat Jezus over het water liep, hij ook daar zijn voetsporen wilde drukken (Matteüs 14:22-33). Hoe dan ook, met Jezus ontstond er een nieuwe, radicale vorm van discipelschap. Het fundamentele verschil met andere leraren was dat Jezus mensen riep om zich aan Hem te wijden in plaats van aan een leer.

“Het principe van discipelschap was breed geaccepteerd in de tijd dat Jezus begon met zijn bediening. Maar toen hij het initiatief nam om mensen te roepen om Hem te volgen, riep Hij hen niet alleen tot zijn onderwijs maar tot Hem zelf. Hij verwachtte van hen totale gehoorzaamheid, leerde hen te dienen en waarschuwde dat lijden daar deel van kon uitmaken. Pas toen Hij zo’n bont gezelschap van gewone mensen verzameld had, werd duidelijk dat Jezus een radicale, unieke vorm van discipelschap had gecreëerd.”

DAVID WATSON in Discipleship

Het geloof van de discipelen vormde zich tijdens heel alledaagse zaken als een bbq met Jezus aan de oever van het meer van Galilea, samen in de boot, wandelend langs stoffige wegen, al etend, drinkend, rustend en reizend. Op doortocht ontmoetten zij verschillende mensen; vooral mensen waar ze normaal gesproken niet snel mee om zouden gaan. Jezus wist dat het het beste voor zijn leerlingen was om zelf te ontdekken wat het inhoudt om een discipel van Hem te zijn.

“Zij leerden van Hem, niet alleen door onderwijs, maar hoofdzakelijk door observatie, navolging, het in praktijk brengen van het geleerde, door fouten te maken, te debatteren, door successen en het ontwikkelen van gewoonten en vaardigheden en reflectie op alle gebeurtenissen en hun eigen handelen daarin.”

Hieronder een aantal voorbeelden:

Lucas 6:27 > Door te luisteren naar de lessen van Jezus leerden de discipelen om van hun vijanden te houden.

Lucas 7:36-48 > Door te zien hoe Jezus omging met de ‘overspelige vrouw’ leerden de discipelen over vergeving en het uitbannen van oordelen.

Lucas 8:51-53 > Petrus, Johannes en Jakobus zagen dat het dochtertje van Jairus werd opgewekt uit de dood en leerden hierdoor dat door geloof alles mogelijk is.

Lucas 9:1-2 > Jezus bracht zijn discipelen samen, gaf hun macht over demonen en ziektes en stuurde hen twee-aan-twee uit om zieken te genezen.

Lucas 9:10 > Leren door reflectie: De discipelen komen terug om met Jezus te delen wat ze hadden meegemaakt.

“Discipelschap is je leven toewijden aan de meester, Jezus Christus. We bevinden ons in een ‘groei en leer’-relatie. Een discipel is een leerling, niet in een academische setting of

schoollokaal maar in een werkplaats. We verwerven geen informatie over God, maar leren geloofsvaardigheden.”

E.H. PETERSON A Long obedience in the same direction

Radicale

Ieder mens op aarde is geroepen om leerling van Jezus te worden. Door Hem te volgen, worden we mensen die Gods beeld weerspiegelen in de wereld. Discipelschap betekent dat we meer en meer gaan lijken op onze Heer. Dat vergt een radicale levensstijl.

Discipelschap is geen gril of leven met een vroom ‘Jezussausje’ erover. Het is je hele leven geven aan Christus. Het betekent ook dat ik verander door het volgen van Jezus. Soms moet ik zaken uit mijn oude leven opgeven of dingen oppakken die ik nooit eerder deed.

Discipelschap is niet eenvoudig. Sterker nog, Jezus daagt iedereen die Hem wil volgen uit: *“Als je mijn volgeling wilt zijn, dan mag je niet meer aan jezelf denken. Je moet juist bereid zijn om je le-ven op te geven, elke dag opnieuw. En je moet met mij meegaan. Als je je leven probeert te redden, zul je het juist voor altijd ver-liezen. Maar je kunt ook je leven verliezen omdat je mijn volgeling bent. Dan zul je je leven juist voor altijd redden.”*

Lucas 9:23-24 (BGT)

Heilssoldaten staan bekend om hun gedisciplineerde, christelijke leven. Wanneer zij, tijdens de inzegening, het Verbond van een Heilssoldaat voorlezen, staat daar onder meer:

Ik verklaar dat ik vastbesloten ben om met Gods hulp:

- de christelijke idealen te handhaven in al mijn relaties met anderen; dus allen aan wie ik verantwoording schuldig ben, en met de samenleving in de ruimste zin van het woord;
- Gods instelling van het huwelijk en het gezin te respecteren. Ik zal een betrouwbaar rentmeester zijn van mijn tijd en talenten, mijn bezittingen, lichaam en geest, want ik weet dat ik God verantwoording schuldig ben;
- mij te onthouden van alcoholische dranken, tabak en het niet medisch voorgeschreven gebruik van drugs in welke vorm dan ook en mij niet in te laten met gokken, pornografie, occultisme en al wat verder nog verslavend kan werken op het lichaam of geest.

Deze woorden tonen de toewijding van de heilssoldaat aan een radicale levensstijl op het gebied van relaties, rentmeesterschap, gulheid, alcohol- en drugsgebruik, heilig houden van het huwelijk en seksuele reinheid. Zo leeft de heilssoldaat op een radicaal andere wijze dan de wereld om hem heen. Natuurlijk maakt de onthouding van gokken, alcohol, tabak en andere verslavende middelen, daar onderdeel van uit. Daar gaan we dieper op in bij het onderdeel ‘Detail’ van deze les.

Geestelijke Discipline

“...leef zoals God het wil. Oefen jezelf daarin.”

1 Timoteüs 4:7b (BGT)

“Stel dat iemand bij me komt, naar me luistert en doet wat ik zeg. Zo iemand lijkt op een man die een stevig huis bouwt. Eerst graaft hij in de grond en maakt daar een fundament.”

Lucas 6:47-48 (BGT)

Om de relatie met God te verdiepen heb je geestelijke disciplines nodig. Zelfs Jezus beoefende die regelmatig. Geestelijke disciplines zijn er niet alleen voor ‘geestelijke reuzen’. Als we voor Gods aangezicht komen, kan Hij ons veranderen en dichterbij Hemzelf brengen. “God heeft ons hulpmiddelen, ‘geestelijke oefeningen’, gegeven als een manier om zijn genade te ontvangen.”

Het rapport van de International Spiritual Life Commission benoemt de geestelijke disciplines als volgt:

- > **De discipline van het innerlijk leven: afzondering, gebed, meditatie, studie en zelfverloochening.**
- > **De discipline van ons gezamenlijk leven: gedeelde visie, missie, vreugdevol dienen, verantwoordelijkheid.**
- > **De discipline van ons leven in de wereld: eenvoud, overgave en dienstbaarheid.**

Het is essentieel dat iedereen deze disciplines begrijpt en toepast in zijn eigen leven. Het idee van deze cursus is dat we al enkele disciplines toepassen, zoals gebed, vasten, meditatie, bijbellezen, studie, eenvoud, afzondering, zondagsheiliging, dienstbaarheid, aanbidding, verantwoordelijkheid en vieren.

Gemeenschap van discipelen

Eén van onze mogelijke valkuilen als christenen in een westerse maatschappij is dat we spiritualiteit en discipelschap beschouwen als iets individualistisch - het gaat over mij persoonlijk en ‘mijn God’. John Wesley zei ooit: “Er is niet zoiets als een opzichzelf-staand christen.” Hoewel ons geloof persoonlijk is, is het nooit individueel.

De volgelingen van de vroege kerk waren toegewijd aan God en elkaar. Dagelijks ondervonden ze kameraadschap in ontmoeting, samen bidden, door het onderwijs van de apostelen te volgen en samen het brood breken en te eten. Het volgen van Jezus is niet bedoeld als een soort isolement. Het is praktisch niet goed mogelijk om in je eentje te groeien als christen. We zijn geschapen om samen te zijn met anderen. We weerspiegelen het beeld van God. We zijn bedoeld om anderen lief te hebben. Zonder medereizigers zou het discipelschap lang niet zo’n avontuur zijn.

“Discipelschap is nooit makkelijk. Vaak zijn er tranen en pijn. Regelmatig zullen we onze waarden en ambities moeten herijken als we Jezus serieus willen volgen. We zijn echter niet geroepen om dit alleen te doen. Naast de innerlijke kracht van de heilige Geest, geeft God ons de bemoedigende, ondersteunende liefde van zijn andere discipelen. Door de kracht van onze onderlinge verbondenheid in Christus kunnen we stand houden in de strijd tegen duistere machten en elkaar bemoedigen om onze door God gegeven taak te volbrengen.”

DAVID WATSON - Discipleship

Discipelschap is het meest effectief in gemeenschap met elkaar. Daar helpen en ondersteunen we elkaar zoals Hebréeën 10:25 (BGT) stelt. Het merendeel van de Bijbel is geschreven voor de hele geloofsgemeenschap, niet slechts voor de enkeling. Dan komen de volgende vragen op:

Wat wil God mij leren en hoe pas ik dit toe in mijn leven met anderen? Als onderdeel van een gemeenschap mogen we elkaar aanspreken op verantwoordelijkheid, levensstijl, houding en leerproces. Samen spreken, delen, lachen, huilen, bidden, discussiëren, liefhebben, helpen en vrienden maken; het hoort allemaal bij het discipelschap in onze gemeenschap van gelovigen.

 “Om weerstand te bieden aan de druk die de wereld op ons uitoefent en om de wereld de liefde en het leven van Jezus aan te bieden, hebben christenen de kracht en ondersteuning nodig van andere toegewijde discipelen.”

DAVID WATSON - Discipleship

Er zijn verschillende soorten groepen waarin we samen discipelschap kunnen ervaren, zoals:

Celgroepen

Een celgroep bestaat uit ongeveer vijf tot tien personen. De nadruk ligt op het leren en groeien als discipelen van Jezus. Je deelt met elkaar wat God doet in jouw leven en de vragen die je bezighouden. Je steunt, bidt en bemoedigt elkaar.

Veel jonge mensen ervaren dat 'de cel' een effectieve manier is om samen Jezus en het geloof beter te leren kennen en ook plezier te maken. Het Leger des Heils acht celgroepen een goede vorm voor discipelschap.

Bijbelgroep

Een andere vorm is de bijbelgespreksgroep, huiskring of bijbelstudiegroep. Samen ga je één of twee uur per week aan de slag met bijbellezen, gebed en geloofsverantwoording. Doorgaans werk je samen een bijbelboek door. Een leider, of meer materiaal dan een Bijbel, is niet nodig.

Eén-op-één Discipelschap

Eén-op-één discipelschap is essentieel voor iedereen die verlangt naar verandering en groei in zijn leven. Zo ontmoet een meer ervaren, volwassen christen regelmatig een jong volwassene of pril gelovige. Doel is ondersteuning bij het ontwikkelen van karakter, gaven en de relatie met God. Dit vraagt tijd, toewijding en vertrouwen. Als dat in orde is, kan het resultaat verbluffend zijn.

In een dergelijke relatie van toegewijd discipelschap kun je met je mentor over alles praten. Je kunt samen de Bijbel lezen, verduidelijkende vragen stellen en zo hulp ontvangen bij het gaan van Gods weg.

De rol van de mentor is om te ondersteunen in het dragen van verantwoordelijkheid, te bemoedigen en te bidden. De mentor staat naast de jongere in de ups en downs op weg naar discipelschap en het volgen van Jezus.

Heilssoldaatschap als discipelschap

Je deelname aan deze lessen betekent al dat je, samen met je mederekruten, deel uitmaakt van de gemeenschap van discipelen. Gedurende de afgelopen tijd discussieerden jullie over je geloofsbasis en hoe je dit vorm geeft. Jullie hebben elkaar uitgedaagd en bemoedigd om te groeien als christen. Of je nu wel of niet de keuze maakt om heilssoldaat te worden, je hebt iets ervaren van de geloofsweg van een discipel.

Voor hen die doorgaan vraagt het heilssoldaatschap niet alleen een toewijding aan God, maar ook bereidheid om de missie en boodschap van het Leger des Heils uit te leven.

DE PRAKTIJK

Laten de volgende woorden je in vuur en vlam zetten om helemaal de mens te worden zoals God je bedoelde:

“Discipelschap is een geweldig begrip! Bedenk dat we als individuen zomaar door het leven kunnen gaan met de Maker van hemel en aarde, de Schepper van alle dingen. Door zijn Geest in ons weerspiegelen wij iets van zijn karakter en goedheid in een wereld die Hem wanhopig nodig heeft. Wat een ontzagwekkende gedachte!

Als Christus' discipelen worden we geroepen zijn lichaam te vormen (zijn handen, zijn voeten, zijn stem). In ons spreken, handelen en leven kunnen we het verschil maken hier op aarde. Dat gebeurt als we het discipelschap serieus nemen. Het is aan ons om in contact te blijven door gebed, studie, gemeenschap en getuigenis.

We moeten verantwoordelijkheid nemen voor ons discipelschap. Bedenk dat het een nooit eindigende reis is. Iedere dag, ieder moment, elke minuut vragen we Jezus om ons kracht te geven door zijn Geest, zodat we zijn licht reflecteren en meer op Hem gaan lijken in elk aspect van ons leven. Discipelschap is moeilijk, maar het is de manier om onze volle potentieel in Christus te ontdekken en echte vervulling te vinden in ons leven. Zo ontdekken we onze bestemming in Hem en als we daar mee bezig zijn, heeft dat een effect op de levens van anderen.”

MAJOORS MARK en ANDREA SAWYER in D:Pack 3 In 1

We eindigen met de liedtekst van generaal John Gowan, als een gebed voor onszelf:

***“Te zijn als Jezus, die hoop vervult mijn hart,
in woord en daad steeds weer; dat is wat ik begeer!
Te zijn als Jezus, die hoop vervult mijn hart.
Zijn Geest die helpe mij te zijn als Hij.”***

(Lied 375)

VERWERKING

DOE

A VERWELKOM JE GROEP EN LEG HET THEMA VAN DE LES UIT.

B IJSBREKER. Vraag een vrijwilliger uit de groep om de anderen iets nieuws te leren. Een behendigheid, een (kaart-) truc of iets waar hij of zij goed in is, bijvoorbeeld tellen in een andere taal. Moedig iedereen aan om dit dagelijks te oefenen, zodat ze dit de volgende keer kunnen laten zien!

Tip: Houd iets achter de hand, zodat je hen zelf iets kunt leren, voor het geval er geen vrijwilliger is.

C SAMENVATTING EN FEEDBACK. Herhaal de belangrijkste punten van de vorige les en geef aandacht aan het thuiswerk.

DENK

A KIJK SAMEN NAAR LEERSTELLING 9 EN 10.

Essentie van discipelschap

Jezus besteedde zijn tijd niet aan het bouwen van kerken. Hij besteedde zijn tijd in gemeenschap met anderen, aan de roeping en training van zijn discipelen. Deze discipelen stichtten de kerk. Het delen van hun leven en tijd met Jezus en het leren van Hem was genoeg om de wereld te veranderen. Discipelschap in een hedendaagse kerkelijke gemeenschap biedt een kans om als een familie samen met Jezus te leven. Het betekent samen leren, bidden, prijzen, ontmoeten, eten, liefhebben, lachen, onze vrienden bereiken en gemeenschappen veranderen.

B DE LEERLING Vraag wie van de groep de tv-serie 'Heel Holland bakt' of 'MasterChef Holland' heeft gezien. Vraag of de deelnemers hun favoriete moment delen. Het kan de groepsdiscussie bevorderen wanneer je een stukje van de serie laat zien. De link is te vinden op de website.

Vraag nu de deelnemers om een persoon (afgezien van Jezus) in gedachten te nemen, waarvan zij een leerling zouden willen zijn. Het hoeft geen chef-kok te zijn, zoals in het voorbeeld. Hoe ver zouden zij gaan om de winnaar te worden van een wedstrijd om die persoon te volgen?

C BEKIJK OP WWW.LEGERDESHEILS/REKRUTENLESSEN HET FILMPJE BIJ DEZE LES.

D KIES ÉÉN OF MEER VAN DE VOLGENDE ACTIVITEITEN:

1 Wie gaat er mee?

Lees het onderstaand verhaal aan de groep voor:

Stel je voor dat je in je klaslokaal of collegezaal zit. Je dagdroomt, zoals gewoonlijk, omdat de docent je helemaal niet kan boeien. De deur van het lokaal gaat open en er komt een andere leraar binnen die begint te spreken tot de klas. Deze docent is nog maar kort op deze school en hij is leraar van jouw lievelingsvak. Je vindt zijn lessen helder en verfrissend. Je zou hem wel als je leraar willen hebben. Van hem zou je zoveel kunnen leren. Plotseling draait deze docent zich om naar de klas en zegt: "Kom op allemaal, we gaan! Ga met mij mee op avontuur, een hele nieuwe start. We gaan eropuit om echt iets te leren. Je zult je familie moeten achterlaten als je met mij mee wilt gaan, maar ik ben het echt waard. Het zal iets nieuws zijn, iets spannends, een leven dat je niet voor mogelijk houdt. Wie gaat er mee?"

Wat zou jij doen?



Geef ruimte voor discussie over dit verhaal en leidt de groepsdiscussie dan richting de roeping van de eerste discipelen. Bedenk samen wat het voor hen betekende om te kiezen voor een leven met Jezus. Gebruik daarvoor de volgende vragen:

- Wat had Jezus over zich, waardoor de discipelen zomaar het besluit namen om alles achter te laten en Hem te volgen?
- Wat hadden de discipelen verwacht toen ze 'ja' zeiden en Jezus volgden?
- Wat voor eigenschappen toonden de discipelen door 'ja' te zeggen?
- Wat betekent Jezus' oproep, "Volg Mij", voor ons vandaag?
- Hoe kun je dit vergelijken met de keuze om heilssoldaat te worden?

Het voorgaande kun je nog creatiever benaderen: Wat denk je ervan om een gerespecteerd lid van het korps te vragen om tijdens de sessie binnen te vallen en de groep ter plekke uit te nodigen om met hem of haar mee te gaan op avontuur? Dit is in het bijzonder effectief wanneer de deelnemers iets dergelijks niet verwachten. Hierna kun je samen doorpraten over hun reacties en samen de voorgaande vragen doornemen.

2 De rijke man

Lees het verhaal over de rijke man in Lucas 18:18-25; met nadruk op vers 22.

Bespreek met elkaar de volgende vragen:

- > Wat voor persoon was de man die Jezus wilde volgen?
- > Waarom zei Jezus tegen deze man dat hij alles moest verkopen en het geld aan de armen geven voordat hij het eeuwige leven kon ontvangen?
- > Welke belofte gaf Jezus aan de man in vers 22?
- > Welke drie dingen vraagt Jezus in vers 22 aan zijn discipelen?
- > Wat betekent dit voor onze roeping, voor ons discipelschap, vandaag de dag?
- > Staat Jezus centraal in jouw leven? Zo nee, wat of wie wel?
- > Heb je je ooit verward of verdrietig gevoeld als je iets deed waar God je toe geroepen had?
- > Wat geef jij het moeilijkst op in je leven als God dat van je zou vragen? Waarom?
- > Raakt dit bijbelgedeelte ook het heilssoldaatschap? Hoe en waarom?
- > Wat trekt jou aan in het heilssoldaatschap?
- > Hoe brengt een heilssoldaat zelfverloochening in praktijk volgens jou?

Voor groepen die meer aanmoediging nodig hebben bij deze groepsgesprekken kun je vragenkaartjes maken die je omgekeerd neerlegt. Laat de deelnemers dan om de beurt zo'n kaartje pakken, de vraag voorlezen en hun eigen gedachten weergeven, voordat anderen daarop reageren.

Ook onderstaande gedachten kunnen helpen in dit gesprek:

- Vaak zijn mensen bereid om een hoge prijs te betalen voor iets dat ze heel graag willen hebben. Is het dan zo verrassend dat Jezus zo'n volledige toewijding vraagt van zijn volgelingen? Jezus roept ons op om zijn discipel te zijn. Hij vraagt ons om God centraal te stellen in ons leven.

- Het woord 'zelfverloochening' (vers 22 en 23) betekent dat we onze eigen verlangens opgeven. Jezus vraagt ons niet om doelloos te lijden. Deze tekst vormt een aanmoediging voor ons om nee te zeggen tegen onszelf en ja tegen God. Zelfverloochening betekent dat we elk obstakel verwijderen dat ons weerhoudt om ja te zeggen. Voor deze rijke man vormden zijn geld en bezittingen een barrière tussen hem en God.
- Leven als een discipel van Jezus betekent een leven van zelfverloochening. We verwijderen dan alles uit ons leven dat de centrale plek van Jezus kan innemen. Dit kan een relatie zijn, carrière, geld, bezittingen, een visie of droom of het verlangen naar wraak.

Het betekent dat we Jezus de controle geven over ons leven en erop vertrouwen dat Hij ons de beste weg laat zien.

3 Door anderen ben ik wie ik ben

Telefoonprovider Orange had vroeger een advertentiecampagne met de titel 'I am': 'Ik ben'. In diverse tv-spotjes toonden bekende mensen hoe anderen hun persoonlijke groei hadden beïnvloed of in hen hadden geïnvesteerd. Eén spotje voerde de slogan 'I am everyone': 'Ik ben iedereen'. Het spotje eindigde met de uitspraak: "I am who I am because of everyone", wat betekent: "Door anderen ben ik geworden wie ik ben.", met als ondertitel: "Samen bereiken we meer".

- Je kunt zo'n filmpje terugzien via de website.
- Vraag de deelnemers nu om namen op te schrijven van mensen die een positieve invloed hebben op hun weg naar discipelschap. Deel die gedachten daarna met elkaar.
- Je kunt de deelnemers ook vragen hun ervaringen met de diverse vormen van discipelschap te delen, bijvoorbeeld één-op-één discipelschap, bijbelstudiegroepen, gebedskringen etc. Dit kan een goed moment zijn om deelnemers aan te moedigen, betrokken te raken bij zo'n soort activiteit.

4 Ongewoon

Het prachtige kinderverhaal 'Once upon an ordinary schoolday' van Colin McNaughton illustreert wat een inspirerend persoon kan betekenen in het leven van een jongere.

Het boek staat bij Data en het filmpje waarin het wordt voorgelezen staat op de website.

DOORLEEF



“Mijn hele leven vormt het antwoord op de roepstem van Jezus om Hem te volgen. Hij roept en ik antwoord, niet alleen met woorden, maar ook door het volgende: Wanneer ik met mijn hele leven antwoord geef op de roepstem van Jezus, dan word ik direct zijn discipel.”

“Als God ons roept, nodigt Hij ons uit te sterven. Ironisch genoeg zullen we dan meer levend zijn dan ooit tevoren.”

Bill Hull - *The complete Book of Discipleship*

Heb ik met mijn hele leven geantwoord op Jezus' roeping? Hoe dan?

.....
.....
.....

Drie woorden die mijn weg als discipel tot nu beschrijven, zijn:

.....
.....
.....

Wat zou ik vaker moeten doen om te groeien als discipel?

.....
.....
.....
.....
.....

Wie reist met mij mee op mijn weg als discipel?

.....
.....
.....
.....
.....

Wat moet ik opgeven om te groeien als discipel?

.....
.....
.....
.....
.....

Wie ondersteun ik zelf op zijn of haar weg als discipel?

.....
.....
.....
.....

Wie ondersteunt mij op mijn weg?

.....
.....
.....
.....
.....

Vraag de deelnemers om enkele minuten in stilte na te denken over de citaten van Hull en om daarna de volgende vragen te beantwoorden:

- > Heb ik met mijn hele leven geantwoord op Jezus' roeping? Hoe dan?
- > Wat zou ik vaker moeten doen om te groeien als discipel?
- > Wat moet ik opgeven om te groeien als discipel?
- > Drie woorden die mijn weg als discipel tot nu beschrijven, zijn:
- > Wie reist met mij mee op mijn weg als discipel?
- > Wie ondersteunt mij op mijn weg?
- > Wie ondersteun ik zelf op zijn of haar weg als discipel?

DEVOOT

Bid en aanbid samen met de groep. Gebruik daarbij bijvoorbeeld de volgende onderdelen:

1. Rend Collective heeft een lied getiteld 'The Cost'. Dit is goed bruikbaar voor aanbidding rondom het thema van deze les; zie de website. De vertaling tref je hieronder.

Vertaling 'The Cost'

Ik zeg ja tegen u
en niet tegen mijn verlangens
ik laat alles achter
en volg u

Ik bewandel het smalle pad
omdat het me naar u leidt
ik zal struikelen, maar genade
zal me oprapen

Ik heb de kosten opgeteld
oh, ik heb de kosten opgeteld
ja, ik heb de kosten opgeteld
en u bent het waard

Ik heb geen waarborg nodig
niets zo nodig als u
het is riskant met u Heer,
maar ook prachtig

Ik volg u ondanks pijn
ik draag mijn kruis
want ware liefde
is niet bang te bloeden

Jezus, neem alles van mij
neem alles
ik heb de kosten opgeteld
en u bleek het helemaal waard

2. Gebruik de vertaling van het gedicht 'Fellowship of the Unashamed' als gezamenlijk gebed. Zie het als toewijding aan een leven met Jezus. Het is geschreven door een Zimbabwaanse voorganger. Hij werd vervolgd door rebellen en onder druk gezet om zijn geloof op te geven. Kort daarna is de voorganger gedood, omdat hij weigerde Jezus te verloochenen.

Vertaling 'Fellowship of the unashamed' Genootschap van de Onverschrokkenen

Ik ben lid van het Genootschap van de Onverschrokkenen.

Ik heb de kracht van de heilige Geest.

Het lot is geworpen. Ik heb de stap genomen.

De keuze is gemaakt. Ik ben zijn discipel.

**Ik ga niet terug, keer niet om, blijf niet staan en loop niet weg.
Mijn verleden is vergeven, het heden is glashelder, mijn toekomst is verzekerd.**

**Ik ben klaar met leven in de marge, op zijsporen zitten, micromanagement,
kleurloze dromen, knikkende knieën, nietszeggende woorden, flauwe visies,
veilige vrijgevigheid en doelen die zo klein zijn, dat je ze nauwelijks ziet.**

**Ik heb niet langer voorrang, voorspoed, een positie, promotie,
beroemdheid of bekendheid nodig.**

**Ik hoef niet de eerste te zijn, gelijk te hebben, erkenning te krijgen,
geprezen of gewaardeerd te worden.**

**Ik leef nu in geloof, wandel met geduld, leun op vertrouwen,
zweef op gebed en werk door zijn kracht.**

**Ik sta stevig in mijn schoenen, mijn tempo is bepaald, de hemel is mijn doel,
mijn weg is smal, het gezelschap is klein, mijn Gids is betrouwbaar,
mijn missie is duidelijk.**

**Ik kan niet weggestuurd of weggelokt worden, niet vertraagd of verflauwd worden,
niet omgekocht of omgepraat worden.**

**Ik schrik niet terug van een offer, deins niet terug voor de duivel,
zit niet aan tafel met de Tegenstander, ga niet mee in de zee van populariteit
en dwaal niet rond in het doolhof van middelmatigheid.**

**Ik stop niet, zwijg niet, rust niet, totdat ik heb gewaakt, gewerkt,
gebeden, gepreekt, ja alles heb gegeven voor Christus.**

Ik ben een discipel van Jezus.

**Ik ga totdat Hij komt, ik geef totdat ik met lege handen sta, spreek
totdat ik alles weet, werk totdat Hij mij stopt.**

En als Hij komt om de zijnen te halen, zal Hij mij zonder meer herkennen.

Ik zal zijn teken dragen!

DETAIL

Geheelonthouding

We spraken al eerder over de radicale levensstijl die onderdeel is van discipelschap. Heilssoldaten staan bekend om hun ge-disciplineerde, christelijke levensstijl. Onderdeel daarvan is het zichzelf onthouden van gokken, alcohol, tabak en andere verslavende middelen.

Heilssoldaten geloven dat een relatie met God betekent dat ons lichaam zijn tempel wordt. Zo'n plaats maak je niet moedwillig ongezond. Dan zal er een overeenkomstige levenswijze moeten zijn. Een levensstijl die het lichaam opbouwt en niet afbreekt door schadelijke stoffen of de geestelijke vermogens benevelt en schade aanricht door onrein gedrag of de ziel beïnvloed door oneerbare films, clips, spelletjes en lectuur. Lichaam, geest en ziel zijn nauw verbonden. Wat een nadelig effect heeft op het één, zal ook het ander aantasten. Heilssoldaten ervaren geheelonthouding niet als een negatieve levensstijl, maar het geeft hun de vrijheid om mensen te zijn, zoals God hen bedoeld heeft. Laten we de achtergrond daarvan eens bekijken.

Alcohol

Het standpunt van het Leger des Heils over geheelonthouding heeft in de maatschappij vaak vragen opgeroepen. Misschien nu meer dan ooit, omdat het drinken van alcohol in de huidige cultuur algemeen geaccepteerd is. Het volgende historisch overzicht helpt ons te begrijpen waarom dit standpunt zo belangrijk is en hoe het nu nog relevant kan zijn.

Het Leger des Heils werd gesticht in het Victoriaanse Groot-Brittannië. In deze tijd van industriële revolutie, waar machines steeds meer mensenwerk overnamen, waren er grote sociale veranderingen. Grote groepen mensen verhuisden van het platteland richting de steden. Die steden konden deze mensenstroom niet goed opvangen. Er was gebrek aan structuur. Armoede, criminaliteit, ziekten en dronkenschap waren overal aanwezig.

Stel je eens een plaats voor waar:

- het enige beschikbare drinkwater vermengd is met ongezond, industrieel afvalwater, met als gevolg ziekten als tyfus en cholera;
- alcohol werd beschouwd als een veilig en gezonder alternatief voor drinkwater;
- het café vaak een warm en droog toevluchtsoord voor ontspanning was in een sombere en armzalige omgeving, open voor iedereen en goedkoop;
- de leefomgeving - huizen en straten van de armen - overbezet en smerig was;
- kinderen van vijf jaar al in de mijnen werkten en het schen-

ken van alcohol aan hen legaal werd;

- de lonen laag waren, werkloosheid wijdverspreid was en het met de gezondheidszorg slecht gesteld was;
- (overmatige) dronkenschap vaak een reactie was op de belabberde, deplorabele, vervallen leefomgeving.

Tegen deze achtergrond bezien is het idee van een groep christenen die kiest om te vechten tegen de lichamelijke en geestelijke armoede om hen heen een inspirerend verhaal.

In die tijd leidden evangelische christenen vaak sociale bewegingen tegen geestelijke en materiële armoede. Zij waren samen verantwoordelijk voor het ontstaan van een aantal, tegenwoordig vanzelfsprekende, maatschappelijke organisaties. Voorbeelden van deze christelijk initiatieven zijn: de strijd voor de rechten van arbeiders en vrouwen, de ontwikkeling van sociale voorzieningen en van gezondheidszorg. Het Leger des Heils, als klein onderdeel van de kerk, hoeft zich daarin zeker niet schamen voor het resultaat van zijn inspanningen.

Er waren meer initiatieven in de 19e eeuw, maar de meeste ondersteuning ging naar de onthoudingsbeweging. De mate van dronkenschap in de Engelse steden, met de daarbij behorende armoede en ellende, was enorm. In dat licht is de beweging richting een drankverbod meer dan logisch. Alcohol was dan wel niet de enige oorzaak van armoede, chronische ziekte en criminaliteit, maar het maakte het er zeker niet beter op.



Dat moest aangepakt. Veel christenen legden de gelofte van geheelonthouding af bij onthoudingsbewegingen, zoals stichtster Catherine Booth deed, lang voordat het Leger des Heils bestond. Zo stredden ze samen voor een begrenzing of beëindiging van de productie en verkoop van alcohol.

De beloften van geheelonthouding van heilssoldaten hoorden bij een naar buiten gerichte evangelische en sociale missie. Mensen die vastzaten in een leven van armoede en dronkenschap deden in alle oprechtheid deze belofte en het redde waarschijnlijk hun leven. De alcoholvrije geloofsgemeenschap waar zij in terecht kwamen vormde de sleutel in hun proces van genezing en herstel.”

Ian Hutson⁵

Vandaag de dag zien we nog steeds tragedies die ook veroorzaakt zijn door bovenmatig drankgebruik. Het Leger ervaart het als hypocriet wanneer we wel hulp bieden in dergelijke situaties, maar onze eigen leden zich niet onthouden van hetgeen in dit geval de oorzaak is van het probleem.

Het Leger velt geen oordeel over mensen die geen kwaad zien in matig drankgebruik. Maar in een maatschappij waarin veel sociale en zakelijke ontmoetingen plaatsvinden rondom alcoholgebruik, laten heilssoldaten een positief geluid horen. Het is niet noodzakelijk om alcohol te consumeren voor het sluiten van een goede zakelijke deal, om je zelfverzekerd te voelen in de omgang met anderen of om plezier te maken.⁶

Roken

In die tijd, nog voordat de gevaren van roken bekend waren, beschouwden de stichters van het Leger des Heils roken al als een gezondheidsrisico, geldverspilling, onaangenaam en schadelijk voor de mensen om je heen. Daarom werd het heilssoldaten vanaf het begin af aan ontmoedigd en later zelfs verboden om te roken.

De geschiedenis bewijst dat de zienswijze van William en Catherine Booth hierin juist was.

Drugs

Natuurlijk onthouden heilssoldaten zich, net als alle wetsgetrouwe mensen, van niet-medisch voorgeschreven drugs of andere verslavende middelen.

Gokken

Christenen geloven dat hun leven in Gods hand is. Gokken is gebaseerd op vertrouwen in geluk en toeval. Dit is in tegenspraak met vertrouwen op God. Gokken kan verslavend zijn en narigheid brengen in gezinnen die erin verstrikt raken. Heilssoldaten distantiëren zich van hetgeen schadelijk voor hen is. Daarbij maakt het verlies van anderen ons niet gelukkig.

Wanneer heilssoldaten worden gevraagd voor een verloting of loterij voor het goed doel, is men altijd vrij om in plaats van een lot te kopen, een donatie te doen.⁷

Pornografie

Het Leger des Heils - bezorgd over het behoud van de waardigheid van de mens - betreurt de commerciële exploitatie van seks. Het Leger des Heils veroordeelt daarom alle vormen van pornografie, of dit nu is in drukwerk, op toneel, radio, televisie of internet/social media. Het Leger des Heils is ervan overtuigd dat pornografie, zowel diegenen die worden ingehuurd om het te ontwikkelen als degenen die het gebruiken, persoonlijk schaadt, uitbuit en de kwaliteit van leven aantast. Het besef van waarden en normen vervaagt. Porno werkt verwoestend in het leven van mannen en vrouwen. Kinderen zijn daarvan de zwaarst gedupeerden. Daarom roept het Leger des Heils actief op tot een morele bewustwording van deze bedreiging.

Boven alles gelooft het Leger des Heils dat de heelheid van de samenleving afhangt van de bekering van mannen en vrouwen tot een geestelijke levensstijl met een hoge standaard op moreel gebied.

De beschikbaarheid van pornografisch materiaal, ook al is er een duidelijke vraag naar, is in strijd met een dergelijke ontwikkeling in de samenleving.⁸

5 Ian Hutson <http://salvationarmy.org.nz/our-community/faith-in-life/christian-ethics/the-salvation-army-alcohol-abstinence-stance/>

6 <http://www.waterbeachsalvationarmy.org.uk/what-to-know-more/why-dont-salvationists-drink-smoke-or-gamble/>

7 <http://www.waterbeachsalvationarmy.org.uk/what-to-know-more/why-dont-salvationists-drink-smoke-or-gamble/>

8 Salvation Army Positional statement



Vat het standpunt van het Leger des Heils over volgende onderwerpen samen:



Alcohol

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Roken

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Gokken

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Drugsgebruik

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Pornografie

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Wanneer mensen jou vragen waarom je geen alcohol drinkt, wat zeg je dan?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

DIEPER

De volgende opdrachten kunnen de cursisten thuis doen, vóór de volgende les. Het is een manier om het onderwerp 'levend' te houden in de tussenliggende dagen. De deelnemers werken aan de volgende opdrachten of de cursusleider kiest de meest geschikte opdrachten voor hen uit. Bespreek de volgende les het thuiswerk.

- Maak een 'Droedel' naar keuze.
- Lees en doe tenminste twee activiteiten van het onderdeel 'Discipelschap.'
- Lees en overweeg de standpunten van het Leger des Heils op de website.

DISCIPELSCHAP

Verantwoording

Verantwoording is noodzakelijk voor de groei en ontwikkeling van ons geestelijk leven. Het is de bereidheid om je open te stellen. Dat betekent dat we enkele vertrouwelingen onze beste en slechtste kanten tonen en bereid zijn om, zonodig, sturing en bemoediging daarin te ontvangen. Verantwoording betekent ook transparant en leergierig zijn en vertrouwen hebben. In zo'n vertrouwensrelatie ontdekken we ook waar we mee worstelen en waarvoor we hulp nodig hebben. Door die bemoediging ga je groei zien. Het gebed, aanmoediging en zorg van anderen helpen ons om op het rechte pad te blijven. God geeft ons aan elkaar, we zijn verbonden, omdat we elkaar ten diepste nodig hebben. Dat wisten de Bijbelse leiders ook al. Jezus deed het ons voor... laten we Hem daarin navolgen.

“Verantwoording afleggen is je openstellen voor enkele zorgvuldig gekozen mensen waarop je kunt vertrouwen. Mensen die je vraagt in waarheid en liefde te toetsen of je op de goede weg bent. Mensen die jij kunt bevragen en die jou raad geven”.

CHARLES WINDOLL Living above the level of mediocrity

DATA

Wil je meer weten over het thema van deze les? Lees dan: *Leger des Heils, Verhaal van Verandering*, hoofdstuk 9 & 10

Richard Foster, *Feest van de navolging*

Floyd McClung, *'Ik zie een Leger' (Kerk zijn op een andere manier)* Highway Media

'*Volg*' (Eenvoudige en krachtige oproep tot een leven als Jezus) Medema uitg.

Matt Summerfield, *Don't make history, Change the Future: the call to live life 1-2-3*

Steve Chalke en Joanna Wyld, *Apprentice: walking the way of Christ*

Chick Yuill, *Moving in the right circles: embrace the discipleship adventure*

Stephen Holmes and Russel Rook (ed.) *Walk this way: 40 days on the road with Jesus*

Ruth Hassall, *Growing young leaders: a practical guide to mentoring teens.*

Rob Bell, *Nooma No 08, Dust* (DVD)

Colin McNaughton, *Once upon an ordinary schoolday*

Verantwoordelijkheid ontwikkelen

Denk na over de volgende vragen:

- Heb jij een relatie waarin je verantwoording aflegt aan iemand? (bijvoorbeeld een mentor).
- Wat zijn de voordelen van verantwoordelijkheid dragen in je leven?
- Wat vind je moeilijk bij het nemen van verantwoordelijkheid?
- Heb je vrienden waarmee je zou kunnen spreken over elkaars verantwoordelijkheid?
- Schrijf enkele zaken op waarvoor je verantwoordelijkheid zou moeten nemen en praat daarover met je mentor
- Lees de volgende Bijbelteksten. Wat leer je hieruit over verantwoordelijkheid?
Spreuken 11:14; 15:22; 27:17
Galaten 6:1-10 ; Efeziërs 5:21
Kolossenzen 3:9-10; Jakobus 5:16



DROEDEL

AAN DE SLAG

1

GA AAN DE SLAG MET DE LES, DENK EROVER NA EN ZET JE GEDACHTEN OP EEN RIJTJE. DEZE DROEDEL HELPT DAARBIJ MET DRIE OPDRACHTEN. KIES ER TENMINSTE ÉÉN UIT OM AAN TE WERKEN VOOR DE VOLGENDE LES.

Wat trof jou in de les vandaag? Schrijf in de praatwolken hieronder de kernwoorden op van Bijbelteksten, gedachten of uitdagingen die je opvielen.





BEOORDEEL

OP EEN SCHAAL VAN 1 TOT 4,
DE VOLGENDE UITSPRAKEN:

1 = helemaal niet **2** = een beetje **3** = veel **4** = heel veel

	1	2	3	4
Ik heb iets nieuws ontdekt over:				
God	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mijzelf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Discipelschap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Missie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Iets anders, namelijk:				
Ik heb God tot mij horen spreken.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ik voelde mij uitgedaagd om iets in mijn leven te veranderen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Het duizelt me een beetje, ik wil graag met iemand praten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Schrijf op wat je verder wilt bestuderen, vragen die je wilt stellen of stappen die je gaat zetten.

.....

.....

.....



Breng wat tijd door in gebed en leg al je gedachten bij de Heer neer.



DROEDEL

AAN DE SLAG



DENK NOG EENS TERUG AAN DEZE LES. WAT HOORDE, LAS EN BESPRAK JE MET ELKAAR? WAT SPRONG ER VOOR JOU UIT? WAT BEMOEDIGENDE JOU DAARIN? WAT VOND JE MOEILIJK? NOTEER JE GEDACHTEN OP DEZE PAGINA.

Misschien wil je iets tekenen, een gedicht maken of een Bijbelgedeelte en persoonlijke uitdagingen noteren. Wees creatief. Als je iemand nog wat wilt vragen, schrijf die vragen dan op, zodat je het niet vergeet! Neem daarna de tijd om voor alles waar je over hebt nagedacht, te bidden.



DROEDEL

AAN DE SLAG

3



Wat heb je ontdekt over het volgen van Jezus in het leven van de eerste discipelen?



Hoeveel tijd breng jij door in gelovig gezelschap?



Hoe helpen je mede-discipelen jou om een betere volgeling van Jezus te worden?



Op welke manier is het heilssoldaatschap ook doelbewust discipelschap?



Heb je het gevoel voorbereid te zijn op de levensstijl die hoort bij het leven van een heilssoldaat?



Welke onderdelen van deze les vond je verrassend?



Welke onderdelen zijn een uitdaging voor je?



Waar ben je het niet mee eens?



Waar wil je nog dieper op ingaan?



Bid nu voor de dingen waar je over hebt nagedacht.