

Herodes liet Petrus arresteren en opsluiten in de gevangenis. Lees Handelingen 12: 6-11.

Maak de tekening af met: de sandalen en mantel van Petrus, Petrus met aan beide kanten bewakers, een stralend licht dat de cel binnenschijnt, en een engel met een tekstballon waarin staat wat de engel tegen Petrus zei.



In het huis van Maria waren mensen samengekomen om te bidden voor Petrus. Er werd op de deur geklopt. Rhode, een dienstmeisje, liep naar de deur om open te doen. Maar toen ze de stem van Petrus hoorde was ze zo blij dat ze vergat de deur open te doen. Ze rende meteen naar binnen om te zeggen dat Petrus voor de poort stond. Dit deel van het verhaal staat in Handelingen 12: 11-17.

Stel je voor wat de mensen die binnen aan het bidden waren, tegen Rhode zeiden toen ze vertelde dat Petrus aan de poort stond te kloppen. Schrijf dat in de vlakken hieronder.



Soms beantwoordt God onze gebeden op een manier die we ons niet voor kunnen stellen.
Onze God is groot en doet verbazende dingen!

Waar wil jij met God over praten?