

STILLE WEEK 2025

Hoogst persoonlijk

Woorden vol zorg in Jezus' laatste uren



GELOVEN IN DE BUURT

Leger
des
Heils

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord		3
Themalied		4
Dag 1	Alles is relatie	6
Dag 2	Samen-werking?	8
Dag 3	Beschermjas	10
Dag 4	Bouwstenen	12
Dag 5	Goede Vrijdag - Een nieuw thuis	14
Dag 6	Stille Zaterdag - Verwachtende blik	17
Dag 7	Pasen – Verhalen van verandering	19

Toelichting gebruik

Het programma zoals dit per dag wordt beschreven in deze uitgave, kent een ritme dat doet denken aan het ritme van de Engelse meditatie-app 'Lectio 365'. Na een aantal inleidende woorden die dagelijks hetzelfde zijn, is er het themalied 'Zo lief had God de Vader ons' en daarna voor iedere dag een korte Bijbellesing vanuit Johannes 17, 19 of 20. Hierna volgt een korte gedachte. Na herhaling van de lezing, volgt dan een opdracht (dit kan voorbede zijn, een activiteit, een uitdaging etc.). Het geheel wordt afgesloten met een gebed dat ook iedere dag een vergelijkbare verwoording heeft. Deelnemers worden door deze opzet uitgenodigd om niet in eerste instantie met het hoofd, maar vooral met het hart naar de lezing te luisteren.

Beste lezer,

Ook dit jaar bieden we je weer materialen voor de Stille Week. In deze week, die op maandag 14 april start, willen we stilstaan bij de indrukwekkende weg die Jezus Christus koos te gaan. Een keuze die Hem groot lijden bracht en een afschuwelijk sterven. En toch blijkt dat er in alle gebeurtenissen van die laatste week van Jezus veel meer te zien is dan alleen maar lijden. Een diepe liefde voor God én voor mensen wordt zichtbaar. Die liefde was de drijfveer van Zijn keuze. Die liefde komt misschien nog wel het meest duidelijk naar voren in de woorden die Jezus tot Zijn Vader spreekt vlak voor Zijn sterven. Dit gebed, sinds de 16e eeuw het hogepriesterlijk gebed genoemd, laat de onlosmakelijke verbondenheid tussen Vader en Zoon zien. Het voelt bijna ongemakkelijk dat we zo 'hoogst persoonlijk' een inkijkje krijgen in datgene wat er in het hart van Jezus leeft in zijn meest kwetsbare momenten. De fluisteringen en uitroepen van de laatste doodsstrijd deel je toch over het algemeen niet met buitenstaanders, maar alleen met mensen die heel dicht bij je staan? Maar buitenstaanders hoeven we ons als leerlingen van Jezus niet te voelen. We worden door het verslag van de apostel Johannes uitgenodigd om mee te luisteren. Wij mogen toehoorder zijn in deze ontmoeting tussen Vader en Zoon. En wat ontdekken we als we meeluisteren? Het gaat ook over ons! Wij worden al genoemd in dit hoogstpersoonlijke gesprek: Jezus spreekt namelijk met Zijn Vader ook over hen die 'door hun verkondiging in Mij geloven' (Johannes 17:20). Kortom: de mensen die Jezus in de toekomst zullen leren kennen als gevolg van het getuigenis van die eerste leerlingen. Wij!

Ik wil je uitnodigen om deze Stille Week te luisteren naar wat Vader en Zoon delen in deze hoogstpersoonlijke ontmoetingen. Als stille toehoorders zullen we er Jezus' hart voor Zijn leerlingen en dus voor onszelf in ontdekken. Nog mooier is het wanneer je dit niet alleen doet, maar samen met anderen; collega's op je werkplek, bezoekers in de buurthuiskamer waar jij betrokken bij bent, geloofsgenoten in de geloofsfamilie waar jij toe behoort. In het samen delen wordt dit materiaal nog veel rijker!

Van harte wens ik je een betekenisvolle Stille Week toe,

Een zegenrijke groet,

Anita Kamperman, kapitein

(Veldsecretaris | Programmadirecteur Geloven in de Buurt)

ZO LIEF HAD GOD DE VADER ONS

- 1. Zo lief had God de Vader ons,
dat Hij zijn eigen Zoon zond
tot heil van ons gebroken hart,
omdat Hij ons zo kostbaar vond.
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag;
toch is het Jezus' bloed dat ons
weer dicht in zijn nabijheid bracht.*
- 2. O zie de mens daar aan het kruis,
al mijn schuld beladen;
beschaamd hoor ik mijn eigen stem
Hem loochenen en smaden.
Het was mijn zonde die Hij droeg,
totdat Hij riep: 'Het is volbracht!';
zijn laatste adem bracht mij hoop,
zijn sterven werd mijn levenskracht.*
- 3. Ik roem niet meer in eigen kracht,
in gaven, in wat wijsheid is;
ik roem alleen nog in de Heer,
zijn dood en zijn verrijzenis.
Hoe zou ik delen in zijn loon,
de zege die Hij heeft behaald?
Maar dit weet ik met heel mijn hart:
zijn offer heeft mijn schuld betaald.*

Tekst en muziek: Stuart Townend
Nederlandse vertaling: Peter van Essen

HOW DEEP THE FATHER'S LOVE FOR US

*1. How deep the Father's love for us,
How vast beyond all measure,
That He should give His only Son
To make a wretch His treasure.
How great the pain of searing loss –
The Father turns His face away,
As wounds which mar the Chosen One
Bring many sons to glory.*

*2. Behold the man upon a cross,
My sin upon His shoulders;
Ashamed, I hear my mocking voice
Call out among the scoffers.
It was my sin that held Him there
Until it was accomplished;
His dying breath has brought me life –
I know that it is finished.*

*3. I will not boast in anything,
No gifts, no power, no wisdom;
But I will boast in Jesus Christ,
His death and resurrection.
Why should I gain from His reward?
I cannot give an answer;
But this I know with all my heart –
His wounds have paid my ransom.*

Tekst en muziek: Stuart Townend

Via deze QR-codes bieden we je vier verschillende uitvoeringen van het themalieed aan. Gebruik degene die jou het meeste aanspreekt.



Austin Stone
Worship How Deep the
Father's Love For Us



Nederland Zingt
Zo lief had God
de vader ons



Piano versie
How Deep The
Fathe's Love For Us



Sela
Zo lief had God
de vader ons

Dag 1

ALLES IS RELATIE

Johannes 17:1-5

Vlak voor Zijn lijden keert Jezus zich in gebed tot Zijn Vader. Dit is Zijn Thuis. Hier wordt Hij gekend.



ONTSTEEK EEN KAARSJE

Laat je niet haasten. Dit is de tijd die je gegeven is.

Sta stil en laat hart, hoofd en handen een moment van rust ontvangen.

Het is tijd om je te openen voor de God die naar je zoekt.



WE BIDDEN

Vader in de hemel, in Uw Zoon Jezus toont U Uw hart als nooit tevoren.

Ontvouw voor ons de relatie, de redding en de roeping die U door Hem voor ons in petto heeft.

Heilig onze oren, ogen en andere ontvangstkanalen om Uw stem te verstaan. Dit bidden wij in Jezus' naam, Amen.



WE LUISTEREN

We luisteren naar het themalied 'Zo lief had God de Vader ons'.



WE LEZEN...

Johannes 17:1-5

¹*Nadat Jezus dit gezegd had, sloeg Hij zijn ogen op naar de hemel en zei: 'Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen.*

²*Hij heeft van U macht over alle mensen*

ontvangen, de macht om iedereen die U aan Hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. ³Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus. ⁴Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat U Mij opgedragen hebt. ⁵Vader, verhef Mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die Ik bij U had voordat de wereld bestond.



WE OVERWEGEN

Woorden zijn vreemde dingen. Een deel van de sfeer van woorden wordt bepaald door andere woorden, door gebeurtenissen eromheen, door geuren, door blikken, door mensen die de woorden uitspreken. Zo wordt de kleur van Johannes 17, mede bepaald door wat Jezus hiervoor tegen zijn leerlingen zei. Jezus waarschuwde hen daar namelijk dat ze vervolgd zullen worden. Jezus beloofde de leerlingen de komst van de Heilige Geest. En Jezus vertelde de leerlingen dat Hij binnenkort niet meer zichtbaar zal zijn voor hen. En tot slot vertelt Hij hen ook nog dat ze hem straks allemaal zullen verlaten. De leerlingen van Jezus zullen toch wel enigszins onrustig zijn geworden door dit alles. En terwijl zij zich onrustig voelen, zien ze dat Jezus Zich tot Zijn Vader keert. Zij hebben nog geen idee wat Jezus te wachten staat in de komende uren, maar Hij kent Zijn toekomst. En voorafgaand aan Zijn lijden, zoekt Jezus Zijn heil bij de hemelse Vader. Wanneer



Jezus bidt, verandert de toon waarmee Hij spreekt. De beweging van spreken 'tot' verandert in spreken 'met'. De sfeer van het steeds opnieuw moeten uitleggen om goed begrepen te worden door Zijn leerlingen, verandert in de sfeer van gekend worden door Zijn Vader. Dicht bij de Vader is Jezus thuis. Hier hoeft Hij niets uit te leggen.

Uit de woorden die Vader en Zoon delen, blijkt een volledige eensgezindheid over het doel van Jezus' tijd op aarde. De Zoon heeft de Vader groot gemaakt door de manier waarop Hij zijn bediening op aarde heeft ingevuld. Jezus' aankondiging van de komst van het Koninkrijk van God, het uitreiken naar mensen die God niet kennen; Zijn genezing en bevrijding van gebroken mensen, was wat de Vader wilde dat de aarde zou zien. Dit heeft Jezus gedaan. En het klinkt bijna alsof alles al volbracht is, maar we weten dat Jezus' laatste stap nog wacht. Binnen enkele uren zal Hij Zijn leven overgeven in de dood aan het kruis. Toch springen juist in dat licht de woorden 'Toon nu de grootheid van Uw Zoon...' eruit: want dit zijn woorden van perspectief! Er is schijnbaar meer te verwachten dan alleen maar lijden! Deze woorden reiken over het sterven heen en wekken in ons hart iets van de hoop die er óók zal zijn. In de verbondenheid van het gesprek tussen Vader en Zoon zijn mensen ook al snel onderwerp van gesprek (vers 2-3). Nooit is Jezus zelfgericht. Wanneer Jezus de beweging naar binnen maakt, draagt Hij de mensen die van Hem zijn, duidelijk op Zijn hart. Geen wonder dat in de 16e eeuw dit gebed de

naam "hogepriesterlijk gebed" kreeg. Jezus vervult de rol van verbinder. Alles blijkt van liefde aan elkaar te hangen. Alles is relatie. De Vader en de Zoon, verbonden in liefde. De Zoon en Zijn mensen, verbonden in liefde. En het eeuwige leven? Dat blijkt geen ingewikkelde formule. Nee, het eeuwige leven is: een uitnodiging om je te laten kennen én kennis te maken met God de Vader en Jezus Christus, Gods Zoon (vers 3). Alles blijkt hoogst persoonlijk.



WE ZIJN EEN MOMENT STIL



WE DELEN

Wat vind je mooi en misschien ook moeilijk aan Gods uitnodiging om Hem hoogst persoonlijk te leren kennen?



WE LEZEN NOGMAALS...

Johannes 17:1-5

We lezen nogmaals uit de Bijbel, wat valt nu op? Onderstreep het eens.



OPDRACHT

Als het eeuwige leven is dat mensen God en Jezus hoogst persoonlijk leren kennen, wat kun jij dan doen om anderen bij die kennismaking te ondersteunen?



WE BIDDEN

Vader, vergeef ons dat we zo vaak vergeten dat U naar ons zoekt.

Jezus, laat ons nooit verdwalen in iets anders dan in Uw liefde.

Heilige Geest, verras ons met kansen om anderen te helpen in hun kennismaking met U.

In Jezus' naam bidden wij, Amen

Dag 2

SAMEN-WERKING?

Johannes 17:6-10

Jezus vervolgt Zijn gebed. Alles wat Zijn Vader Hem gaf, heeft Jezus doorgegeven aan Zijn leerlingen. Jezus heeft de opdracht volledig waargemaakt. Hoe kan het dat Jezus tot het eind zo trouw blijft?



ONTSTEEK EEN KAARSJE

Laat je niet haasten. Dit is de tijd die je gegeven is.

Sta stil en laat hart, hoofd en handen een moment van rust ontvangen.

Het is tijd om je te openen voor de God die naar je zoekt.



WE BIDDEN

Vader in de hemel, in Uw Zoon Jezus toont U Uw hart als nooit tevoren.

Ontvouw voor ons de relatie, de redding en de roeping die U door Hem voor ons in petto heeft.

Heilig onze oren, ogen en andere ontvangstkanalen om Uw stem te verstaan.

Dit bidden wij in Jezus' naam, Amen.



WE LUISTEREN

We luisteren naar het themalied 'Zo lief had God de Vader ons'



WE LEZEN...

Johannes 17:6-10

⁶Ik heb uw naam bekendgemaakt aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U, maar U hebt hen aan Mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard, ⁷en nu begrijpen ze dat alles wat U Mij hebt gegeven, van U komt. ⁸Ik heb de woorden die Ik van U ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat Ik van U gekomen ben, en ze geloven dat U Mij hebt gezonden.

⁹Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die U Mij hebt gegeven, omdat zij van U zijn ¹⁰- alles wat van Mij is, is van U, en alles wat van U is, is van Mij - en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is.



WE OVERWEGEN

Wie is in een familiebedrijf eigenlijk de baas? Als de oudere generatie het werk langzamerhand deelt met de jongere generatie, komen er meerdere kapiteins op het schip. Wie neemt het roer? Eerst hebben vader of moeder vaak nog de meeste kennis en ervaring. Maar gaandeweg, wanneer de zoon of dochter in het bedrijf aangeschoven is en nieuwe inzichten meebrengt, blijkt - als het goed is - dat er gelijkwaardigheid ontstaat tussen de generaties. Beiden hebben hun hart immers aan de zaak verpand. Zo ontstaat samen-werking. In het denken over God de Vader en Jezus Christus, Zijn Zoon, bestaat het



risico dat we er onbewust vanuit gaan dat er een ongelijke verhouding tussen Vader en Zoon bestaat. Wie is eigenlijk de baas? Jezus wordt gezonden in opdracht van de Vader. Jezus moet de moeilijke lijdensweg volbrengen die de Vader heeft opgedragen. Is er wel sprake van gelijkwaardigheid? Dit gebed geeft ons een hoogst persoonlijk inkijkje in de omgang tussen Vader en Zoon. Jezus is met grote zorg omgegaan met de zaken die de Vader Hem heeft toevertrouwd. God heeft Hem de leerlingen toevertrouwd: Hij heeft voor hen gezorgd en over hen gewaakt. God heeft Hem Zijn woorden toevertrouwd en Jezus heeft deze woorden gedeeld met de leerlingen. Toch heeft Jezus deze dingen niet gedaan vanuit een zakelijke plicht. Zorgen vanuit plichtsbesef loopt het risico op termijn vast te lopen. Denk maar aan de gelijkenis van de verloren zoon, zoals die in Lukas 15 wordt verteld. De oudste zoon heeft weliswaar altijd het juiste gedaan, maar is zijn vreugde verloren. Het dienen werd gedaan uit plicht en niet uit liefde. Dan bestaat het risico dat een hart hard wordt en de vader ervaren wordt als eisend. Bij Jezus is hier zeker geen sprake van. Hij dient uit liefde, omdat Hij weet dat Zijn Vader ook Hem dient uit liefde. Hij maakt de Vader groot, omdat Hij weet dat de Vader Hem groot zal maken. Zo behoudt Hij Zijn zachtheid tot de laatste adem. Het geheim: Hij weet: 'alles wat van Mij

is, is van U, en alles wat van U is, is van Mij'. Beiden hebben immers hun hele hart aan deze kostbare zaak verpand. Dat heet samen-werking.



WE ZIJN EEN MOMENT STIL



WE DELEN

Hoe behoud jij de blijdschap, ook in tijden waarin het nodig is om veel te geven?



WE LEZEN NOGMAALS...

Johannes 17:6-10

We lezen nogmaals uit de Bijbel, wat valt nu op? Onderstreep het eens.



OPDRACHT

De grootheid van Jezus werd zichtbaar in Zijn leerlingen (vers 10). Hoe kan de grootheid van Jezus in jou zichtbaar worden? Zoek deze week een concrete manier om dit uit te dragen.



WE BIDDEN

Vader, vergeef ons dat we zo vaak vergeten dat U naar ons zoekt.

Jezus, laat ons nooit verdwalen in iets anders dan in Uw liefde.

Heilige Geest, verras ons met kansen om anderen te helpen in hun kennismaking met U.

*In Jezus' naam bidden wij,
Amen*

Dag 3

BESCHERMJAS

Johannes 17:11-19

LET OP: voor de verwerking zijn lege briefjes en een schaal nodig

Jezus heeft een aantal jaren het leven gedeeld met Zijn leerlingen. Hij weet dat hier binnenkort een einde aan komt. Het raakt Jezus dat Zijn vrienden in deze wereld verder moeten zonder Hem.



1 ONTSTEK EEN KAARSJE

Laat je niet haasten. Dit is de tijd die je gegeven is.

Sta stil en laat hart, hoofd en handen een moment van rust ontvangen.

Het is tijd om je te openen voor de God die naar je zoekt.



WE BIDDEN

Vader in de hemel, in Uw Zoon Jezus toont U Uw hart als nooit tevoren.

Ontvouw voor ons de relatie, de redding en de roeping die U door Hem voor ons in petto heeft.

Heilig onze oren, ogen en andere ontvangstkanalen om Uw stem te verstaan. Dit bidden wij in Jezus' naam, Amen.



WE LUISTEREN

We luisteren naar het themalied 'Zo lief had God de Vader ons'



WE LEZEN...

Johannes 17:11-19

"Ik ben al niet meer in de wereld, Ik ga naar U toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die U ook aan Mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals Wij één zijn. ¹²Zolang Ik bij hen was heb Ik hen door uw naam, die U Mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan, behalve degene die al verloren was, omdat de Schrift in vervulling moest gaan. ¹³Nu kom Ik naar U toe, en Ik zeg dit terwijl Ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. ¹⁴Ik heb hun uw woord doorgegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook Ik niet bij de wereld hoor. ¹⁵Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of U hen wilt beschermen tegen hem die het kwaad zelf is. ¹⁶Ze horen niet bij de wereld, zoals Ik niet bij de wereld hoor.



WE OVERWEGEN

'Loslaten, het is nog niet zo eenvoudig!' Deze woorden kun je ouders horen zeggen die hun kind voor de eerste keer naar de kleuterschool brengen of wanneer een tiener voor de eerste keer alleen gaat reizen. Toch kunnen deze woorden ook gehoord worden wanneer kinderen hun ouders aan de zorg van een verpleeginstelling moeten overlaten. Het is nog niet zo eenvoudig om de rust te bewaren wanneer je moet accepteren dat een dierbare niet langer onder jouw vleugels en in jouw zicht is. Het geeft een ongemakkelijk gevoel: Hoe zal



het gaan? Welke gevaren dreigen er? Wat als de persoon in kwestie me nodig heeft en ik ben niet in de buurt? Jezus staat op het punt om Zijn vrienden los te laten. Hij zal de mensen die van Hem zijn, moeten verlaten. Zijn directe nabijheid is er straks niet meer. En dat voelt schijnbaar, zelfs voor de Zoon van God, nog knap ongemakkelijk. Misschien wordt het ook wel versterkt door het feit dat Jezus weet heeft van de manier waarop de boze de leerlingen van Jezus negatief wil beïnvloeden. Voor Jezus is de invloed van de boze reëel. Hij leerde eerder Zijn leerlingen al bidden 'Verlos ons van de boze', maar hier bidt Hij ook zelf intens: 'Bewaar hen!! Bewaar hen... dóór Uw naam'. Twee keer komt de verbinding tussen 'bewaren' en 'de Naam' terug. Eerst in vers 11 en daarna in vers 12. De naam van God biedt schijnbaar veiligheid bij schadelijke invloeden. Het doet denken aan de woorden uit Spreuken 18: 'De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.' Gods naam is een toevlucht, maar ook een beschermjas die om je heen wordt geslagen als je bij Hem hoort. Ik stel het me graag als volgt voor: Waar de boze zoekt om leerlingen weg te halen van Hem, zal God de Vader Zijn stem laten horen: 'Dit mensenkind draagt Mijn naam! Dát is er eentje van Mij!'

 **.. WE ZIJN EEN MOMENT STIL**

 **WE DELEN**

Word ook jij uitgedaagd om iemand los te laten? Vanwege een verhuizing, vanwege het feit dat kinderen volwassen worden of omdat ouders meer zorg nodig hebben? Het kan ook zijn dat je uitgedaagd wordt om mensen los te laten omdat vriendschappen of relaties zijn veranderd, misschien zelfs verbroken. Schrijf de namen van hen die in jouw gedachten zijn op een briefje en leg de namen in een schaal. Bid samen tot God dat de mensen wiens namen jij hebt opgeschreven, door Zijn naam beschermd worden. Bid samen ook dat de vrede van God jullie harten zal vervullen.

 **WE LEZEN NOGMAALS...**
Johannes 17:11-19

We lezen nogmaals uit de Bijbel, wat valt nu op? Onderstreep het eens.

 **OPDRACHT**

Zoek in de komende dag een rustige plek op, buiten of thuis, en neem de tijd om je voor te stellen dat Jezus Zijn naam als een beschermjas om je schouders heen slaat.

 **WE BIDDEN**

Vader, vergeef ons dat we zo vaak vergeten dat U naar ons zoekt.
Jezus, laat ons nooit verdwalen in iets anders dan in Uw liefde.
Heilige Geest, verras ons met kansen om anderen te helpen in hun kennismaking met U.
In Jezus' naam bidden wij, Amen

Dag 4

BOUWSTENEN

Johannes 17:17-23

De eenheid tussen God de Vader en Jezus Zijn Zoon wordt door Johannes prachtig beschreven. Hoe zit dat bij ons? Weerspiegelen wij die eenheid ook in onze geloofs familie?



ONTSTEEK EEN KAARS

Laat je niet haasten. Dit is de tijd die je gegeven is. Sta stil en laat hart, hoofd en handen een moment van rust ontvangen. Het is tijd om je te openen voor de God die naar je zoekt.



WE BIDDEN

Vader in de hemel, in Uw Zoon Jezus toont U Uw hart als nooit tevoren. Ontvouw voor ons de relatie, de redding en de roeping die U door Hem voor ons in petto heeft. Heilig onze oren, ogen en andere ontvangstkanalen om Uw stem te verstaan. Dit bidden wij in Jezus' naam, Amen.



WE LUISTEREN

We luisteren naar het themalied 'Zo lief had God de Vader ons'



WE LEZEN...

Johannes 17:17-26

¹⁷Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. ¹⁸Ik zend hen naar de wereld,

zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden. ¹⁹Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. ²⁰Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven. ²¹Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. ²²Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij: ²³Ik in hen en U in Mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad zoals U Mij liefhad. ²⁴Vader, U hebt hen aan Mij geschonken, laat hen dan zijn waar Ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die U Mij gegeven hebt omdat U Mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. ²⁵Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet, maar Ik ken U, en zij weten dat U Mij hebt gezonden. ²⁶Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal Ik blijven doen, zodat de liefde waarmee U Mij liefhad in hen zal zijn en Ik in hen.'



WE OVERWEGEN

Geheiligd. Gezonden. Verbonden. Geschonken. Geliefd. Vijf woorden vanuit de Bijbellesing die ons allemaal iets vertellen over Jezus. Over Zijn oorsprong en Zijn missie. Vijf woorden die allemaal óók van toepassing zijn op ons, zo blijkt. Woorden die van toepassing zijn op onze oorsprong, op de manier waarop we tegenover God staan én op ons levensdoel. Het zijn ook woorden die van toepassing zijn op de manier waarop we als le-



den van één geloofsfamilie naast elkaar mogen staan. Deze vijf woorden vormen de bouwstenen voor de eenheid waarin we mogen leven als christenen. Want als we weten dat deze vijf begrippen voor ons allemaal gelden, dan moet dat toch invloed hebben op de wijze waarop we naar elkaar kijken? Dan moet dit toch invloed hebben op de manier waarop we het met elkaar kunnen uithouden, elkaar kunnen dragen en verdragen?

De eenheid van de gelovigen, zo begrijpen we uit de woorden van Jezus, heeft niet in de eerste plaats als doel om het 'goed en gezellig te hebben binnen onze eigen vier muren'. Nee, de eenheid van de leerlingen is niet bedoeld als een beweging naar binnen, maar als een beweging naar buiten! Want wanneer de eenheid van de leerlingen van Jezus gezien wordt door mensen buiten de eigen kring, dan moet dat een reactie oproepen: 'Kunnen deze mensen zo in eenheid leven?! Dan móet het waar zijn wat ze over God vertellen!'

Die eenheid bewaren vraagt van ons allemaal om een grote zorg voor relaties. Binnen geloofsgemeenschappen lijken aantallen mensen of activiteiten soms het belangrijkste onderwerp te zijn. Maar uit de woorden van Jezus blijkt dat het onderhouden van hoogst persoonlijke relaties het hart is van het Koninkrijk.



.. WE ZIJN EEN MOMENT STIL

WE DELEN

De eenheid onder Zijn leerlingen is voor Jezus zo belangrijk dat Hij er vlak voor Zijn sterven intens voor bidt. De werkelijkheid in geloofsgemeenschappen is echter vaak pijnlijk anders. Conflict, roddel, wantrouwen, jaloezie, uitsluiting, scheuring, onbegrip, het zijn zaken die ook in geloofsgemeenschappen voorkomen. En als we eerlijk zijn, hebben we ons er misschien ook wel eens schuldig aan gemaakt. Heb je je eerder gerealiseerd dat dit niet enkel mensen, maar ook Jezus raakt? Hoe kunnen we gezamenlijk toch bijdragen aan verbondenheid?

WE LEZEN NOGMAALS... **Johannes 17:17-26**

We lezen nogmaals uit de Bijbel, wat valt nu op? Onderstreep het eens.

OPRACHT

Jij bent door Jezus gezonden, zoals Hijzelf door God de Vader gezonden werd. Wat kun jij in de komende dag doen, waar dat 'gezonden zijn' uit blijkt?

WE BIDDEN

Vader, vergeef ons dat we zo vaak vergeten dat U naar ons zoekt.

Jezus, laat ons nooit verdwalen in iets anders dan in Uw liefde.

Heilige Geest, verras ons met kansen om anderen te helpen in hun kennismaking met U.

In Jezus' naam bidden wij, Amen

Dag 5

EEN NIEUW THUIS

Goede Vrijdag: Johannes 19:16-27

Na het gebed van Jezus ging alles in sneltreinvaart. Het verraad, de arrestatie, de veroordeling, de kruisiging. Bijna alle vrienden van Jezus kozen het hazenpad. Is er nog steun voor Jezus in Zijn laatste uren?



1 ONTSTEK EEN KAARSJE

Laten we niet haasten. Dit is de Zoon die ons gegeven is.

Sta stil en laat hart, hoofd en handen Hem ontvangen.

Het is tijd om je te openen voor de God die Zich in Jezus laat vinden.



WE BIDDEN

Vader in de hemel, in Uw Zoon Jezus toont U Uw hart als nooit tevoren.

Ontvouw voor ons de relatie, de redding en de roeping die U door Hem voor ons in petto heeft.

Heilig onze oren, ogen en andere ontvangstkanalen om Uw stem te verstaan. Dit bidden wij in Jezus' naam, Amen.



WE LUISTEREN

We luisteren naar het themalied 'Zo lief had God de Vader ons'



WE LEZEN...

Johannes 19:16-27

¹⁶Toen droeg Pilatus Hem aan hen over om Hem te laten kruisigen. Jezus werd weggevoerd; ¹⁷Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. ¹⁸Daar kruisigden ze Hem, met twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden. ¹⁹Pilatus had een inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op: 'Jezus van Nazaret, koning van de Joden'. ²⁰Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, en omdat de plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. ²¹De hogepriesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: 'U moet niet "koning van de Joden" schrijven, maar "Deze man heeft beweerd: Ik ben de koning van de Joden".' ²²'Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven,' was het antwoord van Pilatus.

²³Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. ²⁴Ze zeiden tegen elkaar: 'Laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag.' Zo moest in vervulling gaan wat de Schrift zegt: 'Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad.' Dat is wat de soldaten deden.

²⁵Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en haar zus, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria van Magdala. ²⁶Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van



wie Hij veel hield, zei Hij tegen zijn moeder: 'Vrouw, dat is uw zoon,'²⁷ en daarna tegen de leerling: 'Dat is je moeder.' Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis.



WE OVERWEGEN

Als de hamers klinken die Jezus' armen en benen aan het kruishout nagelen, is er niemand die nog denkt dat dit iets te maken heeft met liefde. Hier wordt toch vooral marteling, machtsmisbruik en onrecht zichtbaar...waar is de liefde nog te vinden?

Misschien bij de mensen onder het kruis? Ja, het is de liefde voor Jezus die maakt dat zij het onder dat afschuwelijke kruis uithouden. Maria, haar zus, twee andere vrouwen en ook de leerling van wie Jezus veel hield (in de traditie wordt hierbij vaak aan Johannes gedacht), zij willen daar zijn. Maar eenvoudig is het niet voor hen. Nee, wie kan het lijden van een geliefde aanzien zonder zelf te breken? Welke moeder kan het sterven van haar kind aanzien zonder zelf kapot te gaan? De oude Simeon had gelijk toen hij – Jezus was nog maar een weerloze baby – zei dat het voor moeder Maria zou zijn alsof er een zwaard door haar hart zou gaan (Lucas 2:35). Dit was dát moment. Een moederhart breekt. Mogen we zeggen dat dit misschien ook wel het moment is dat het Vaderhart breekt? Wie God de Vader ziet als toeschouwer vanuit een veilige hemel die enkel Regisseur is van

het reddingsplan, zal deze vraag misschien vreemd voorkomen. Maar wie in Johannes 17 leest over de indringende verbintenis tussen Vader en Zoon, kan zich niet meer voorstellen dat God een buitenstaander is die zich emotioneel distantieert van deze dag.

Een moeder.

Een Vader.

Als we nog iets van betekenis kunnen ervaren aan dit onrecht, dan moet het wel komen vanuit de woorden van de evangelist Marcus (hoofdstuk 14:22): 'Terwijl ze aten, nam Hij een brood, sprak het zegengebied uit, brak het brood, deelde het uit en zei: 'Neem hiervan, dit is mijn lichaam'. Alleen als dit gebroken leven tot nieuw leven kan leiden, kunnen we het misschien nog een moment uithouden onder dit afschuwelijke kruis...

En wat blijkt dan? De liefde van Jezus wordt zelfs nu niet het zwijgen opgelegd. Met Zijn laatste krachten wijst Jezus de leerling van Hij veel hield op Zijn moeder, Maria. Zij mag zijn nieuwe thuis worden. Zij zijn moeder. Hij voortaan haar kind. Hun gedeelde verdriet om het sterven van Jezus wordt de basis van hun nieuwe verbondenheid. Je bent niet alleen.

Opnieuw heeft Jezus hoogst persoonlijk oog voor relaties tussen mensen. Het lijden van mensen gaat Hem aan het hart. Tot Zijn laatste snik. Hij verbindt mensen aan elkaar.

Vervolg

Dag 5

EEN NIEUW THUIS

Goede Vrijdag: Johannes 19:16-27

Hij zelf is het middelpunt van Gods gezin. Wil je er ook bij horen? Tussen mensen wordt het Koninkrijk zichtbaar. We zijn aan elkaar gegeven. Alles is relatie.



WE ZIJN EEN MOMENT STIL



WE DELEN

Heb jij wel eens het gevoel gehad dat je gevraagd werd om verantwoordelijkheid voor iemand te nemen?

Doet het voorbeeld van de leerling en Maria je denken aan een situatie waarin iemand zorg voor jou toonde?

Hoe inspireert Jezus jou in deze bijzondere ontmoeting?



WE LEZEN VERDER VANUIT...

Johannes 19, vers 28-30

²⁸Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei Hij: 'Ik heb dorst.' ²⁹Er stond daar een vat water met azijn; ze doopten er een spons in en brachten die, gestoken op een majoraantak, naar zijn mond. ³⁰Nadat Jezus ervan gedronken had zei Hij: 'Het is volbracht.' Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.



OPDRACHT

Jezus' leven is kapot. Gebroken. Gegeven. Zijn sterven is geen zege voor de machthebbers. Het kruis is Gods wegwijzer: Hier ben Ik te vinden. Ik zoek jou. In het breken van Jezus' leven, wordt Gods gezin toegankelijk voor wie het maar wil. Neem tijd om na te denken over de vraag: Wil ik me laten vinden door deze zoekende Vader?



WE BIDDEN

Vader, vind ons.

Jezus, dank voor Uw moed, Uw liefde en Uw bereidheid de weg van het kruis te gaan.

Heilige Geest, verdiep in ons het begrip van de relatie, de redding en de roeping die ons wordt aangereikt.

*In Jezus' naam bidden wij,
Amen*

Dag 6

VERWACHTENDE BLIK

Stille Zaterdag: Johannes 19:31-37



De stilte lijkt te vallen op Golgotha. Jezus is gestorven en de twee mannen die met Hem gekruisigd werden, sterven daarna ook. Het tumult is voorbij. De streep is gezet. Waarom is dit tafereel het onthouden waard?



1 ONTSTEEK EEN KAARSJE

Laat je niet haasten. Dit is de tijd die je gegeven is.

Sta stil en laat hart, hoofd en handen een moment van rust ontvangen.

Het is tijd om je te openen voor de God die naar je zoekt.



WE BIDDEN

Vader in de hemel, in Uw Zoon Jezus toont U Uw hart als nooit tevoren.

Ontvouw voor ons de relatie, de redding en de roeping die U door Hem voor ons in petto heeft.

Heilig onze oren, ogen en andere ontvangstkanalen om Uw stem te verstaan. Dit bidden wij in Jezus' naam, Amen.



WE LUISTEREN

We luisteren naar het themalied 'Zo lief had God de Vader ons'



WE LEZEN...

Johannes 19:31-37

³¹Het was voorbereidingsdag, en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen op sabbat, en nog wel een bijzondere sabbat, aan het kruis zouden blijven hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. ³²Toen braken de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was, en ook die van de ander. ³³Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat Hij al gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. ³⁴Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit. ³⁵Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien, en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. ³⁶Dit gebeurde omdat de Schrift in vervulling moest gaan: 'Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden.' ³⁷Een andere schrifttekst zegt: 'Ze zullen hun blik richten op Hem die ze hebben doorstoken.'



WE OVERWEGEN

Iedereen is vertrokken. Wie achterblijft, de soldaten, zijn er nog om zeker te zijn dat de gekruisigden daadwerkelijk sterven. Jezus stierf al. De anderen twee krijgen met het breken van de benen het laatste zetje naar hun dood. Wie wil er nu nog kijken naar lichamen waarin marteling, lijden en vernedering zo zichtbaar geworden is? Toch is al eeuwenlang dit beeld van Jezus

Vervolg

Dag 6

VERWACHTENDE BLIK

Stille Zaterdag: Johannes 19:31-37

aan het kruis voor Zijn volgelingen wél het onthouden waard. Gaandeweg de dagen en weken na Jezus' sterven en opstanding gaan de eerste leerlingen beter begrijpen wat de impact is van al deze gebeurtenissen. En zo schrijft de evangelist veel later met meer begrip. Op de woorden van Zacharia (12:10) is dan door zijn geloof een nieuw licht gevallen:

'Zij zullen hun blik richten op Hem die ze hebben doorstoken.'

Het kijken naar de doorstoken Jezus wordt tot een verwachtingsvol kijken voor de evangelist. Hij begrijpt: hier gebeurt iets van groot belang. Hier keert God de loop der dingen om. Een wereld zonder God wordt in Jezus weer een wereld met God. De mens die vastloopt in het boze dat er zich in hem genesteld heeft, ontdekt dat Jezus het startpunt is van een nieuw begin. Jezus is het startpunt van vergeving en bevrijding voor ieder mens, ja, van bevrijding voor de hele schepping. De evangelist keert later in gedachten nog vaak terug naar dit moment waarop Jezus doorstoken wordt. Uitgaande van de verbinding tussen dit evangelie en het Bijbelboek Openbaringen (1:7) zien we deze woorden daarin nogmaals terug komen. De schrijver verrijkt die gebeurtenis met een nog grotere verwachting:

'Hij komt met de wolken, en dan zal iedereen Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben'. Jezus is niet alleen het startpunt van een nieuw begin voor

jou vandaag, maar ook het middelpunt van Gods werk van vernieuwing voor het totale bestaan in de toekomst!



.. WE ZIJN EEN MOMENT STIL



WE DELEN

Wat wil jij in het bijzonder onthouden vanuit de dag van Jezus' sterven?



WE LEZEN NOGMAALS...

Johannes 19:31-37

We lezen nogmaals uit de Bijbel, wat valt nu op?



OPDRACHT

Kijk jij met geloof naar de gebeurtenissen van het sterven van Jezus? Neem eens de tijd om hier heel persoonlijk bij stil te staan. Zou je een stap willen maken om voortaan met Jezus door het leven te gaan? Wie kan je hier verder in helpen?



WE BIDDEN

Vader, vergeef ons dat we zo vaak vergeten dat U naar ons zoekt.

Jezus, laat ons nooit verdwalen in iets anders dan in Uw liefde.

Heilige Geest, verras ons met kansen om anderen te helpen in hun kennismaking met U.

*In Jezus' naam bidden wij,
Amen*

Dag 7

VERHALEN VAN VERANDERING

Pasen: Johannes 20:1-8



Ze is nog vol van de nare gebeurtenissen rond Jezus' lijden en sterven. Toch wil Maria van Magdala in ieder geval nog even in de buurt zijn van Zijn graf. Maar daar wacht haar een grote schrik: ze ziet dat het graf leeg is... Haar conclusie uit wat zij ziet is dat Jezus' lichaam weggenomen moet zijn. Wat zie jij?



ONTSTEEK EEN KAARSJE

Haast je! Mis het niet!
Ga mee en laat hart, hoofd en handen de verwondering beleven!
Het is tijd : God roept het Leven wakker!



WE BIDDEN

Vader in de hemel, in Uw Zoon Jezus toont U Uw hart als nooit tevoren.
Ontvouw voor ons de relatie, de redding en de roeping die U door Hem voor ons in petto heeft.
Heilig onze oren, ogen en andere ontvangstkanalen om het wonder van Jezus' opstanding te ontvangen!
Dit bidden wij in Zijn naam, Amen.



WE LUISTEREN

We luisteren naar het themalied 'Zo lief had God de Vader ons'



WE LEZEN...

Johannes 20:1-8

Opstanding

¹Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. ²Ze liep snel weg, naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: 'Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze Hem nu neergelegd hebben.' ³Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. ⁴Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. ⁵Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. ⁶Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, ⁷en hij zag dat de doek die Jezus' gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. ⁸Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde.



WE OVERWEGEN

De dag van Gods overwinning wordt niet ingeluid met tromgeroffel. Er klinken geen engelenkoren. Er is geen ster die de weg wijst. Geen magiërs die geschenken brengen. Nee, het is stil wanneer Maria van Magdala naar het graf gaat. De hemel houdt haar adem in, als eerst Maria en daarna ook de andere twee leerlingen hun opwachting maken bij het graf. Wat zullen ze gaan doen? Wegrennen? Verder kijken? Geloven?

Dag 7

VERHALEN VAN VERANDERING

Pasen: Johannes 20:1-8

Het verhaal van die dag begint volgens deze evangelist met drie gewone mensen. Twee kennen we bij naam, Maria van Magdala en Simon Petrus. De derde verstopt zichzelf liever achter een pseudoniem, een schuilnaam (vers 2). Mogelijk is het Johannes. Hoe dan ook, deze leerling weet dat er van hem gehouden wordt. Hij durft de betrokkenheid die Jezus aan hem getoond heeft, hoogst persoonlijk te aanvaarden. Iets wat we hem allemaal na mogen doen. 'De leerling van wie Jezus veel hield', het is met recht een schuilnaam te noemen. Het is een naam die je verwarmt. Wat er ook gebeurt in je leven, Jezus' liefde voor jou blijft overeind!

De drie leerlingen van Jezus uit dit verhaal zullen allemaal op hun eigen manier het verhaal van Jezus doorgeven. Ze behaalden geen universitaire opleiding. Ze volgden geen evangelisatie-cursus. Geen rekrutenlessen of catechisatie. Maar wel waren ze veranderd door een hoogst persoonlijke ontmoeting met Jezus. Dat maakte het verschil. Dat maakte verschil in alles. In wie ze waren. In wat ze deden. In hoe ze met anderen omgingen. De hoogst persoonlijke liefde van Jezus vernieuwde hen.

Veranderde mensen zijn het beste bewijs van de betrouwbaarheid van de woorden van Jezus. Juist daarom zijn getuigenissen in geloofsontmoetingen van het Leger des Heils zo waardevol. Het is een plaats om te laten horen dat God nog steeds mensenlevens vernieuwt. Ben jij veranderd? Laat het

horen! In jouw verhaal wordt Jezus zichtbaar!



WE ZIJN EEN MOMENT STIL



WE DELEN

Hoe veranderde Jezus' liefde jouw leven? Hoe klein of hoe groot ook, laat je verhaal van verandering horen!



WE LEZEN NOGMAALS...

Johannes 20

We lezen nogmaals uit de Bijbel, wat valt nu op? Onderstreep het eens.



OPDRACHT

In een wereld waarin iedere dag opnieuw machtsmisbruik en onrecht de boventoon lijken te voeren, is het een verademing om naar Jezus te blijven kijken. Zijn leven wijst ons een alternatief. Zijn sterven geeft ons een andere kijk op wie winnaar of verliezer is. Zijn opstanding geeft ons een ander perspectief op de eindigheid van de mens. Het geloof dat Hij zal komen om alles nieuw te maken geeft ons hoop dwars door zorgen om schepping, politiek en oorlogen heen. Dank met elkaar voor wat jullie in de afgelopen week hebben mogen ontvangen.



WE BIDDEN

*Vader, geef ons moed om te geloven!
Jezus, laat ons leven vanuit Uw Leven!
Heilige Geest, help ons te zien wat U doet rondom ons!
In Jezus' naam bidden wij, Amen*

ZO LIEF HAD GOD DE VADER ONS

- 1. Zo lief had God de Vader ons,
dat Hij zijn eigen Zoon zond
tot heil van ons gebroken hart,
omdat Hij ons zo kostbaar vond.
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag;
toch is het Jezus' bloed dat ons
weer dicht in zijn nabijheid bracht.*
- 2. O zie de mens daar aan het kruis,
al mijn schuld beladen;
beschaamd hoor ik mijn eigen stem
Hem loochenen en smaden.
Het was mijn zonde die Hij droeg,
totdat Hij riep: 'Het is volbracht!';
zijn laatste adem bracht mij hoop,
zijn sterven werd mijn levenskracht.*
- 3. Ik roem niet meer in eigen kracht,
in gaven, in wat wijsheid is;
ik roem alleen nog in de Heer,
zijn dood en zijn verrijzenis.
Hoe zou ik delen in zijn loon,
de zege die Hij heeft behaald?
Maar dit weet ik met heel mijn hart:
zijn offer heeft mijn schuld betaald.*

Tekst en muziek: Stuart Townend
Nederlandse vertaling: Peter van Essen





Geloven in de Buurt | Spoordreef 10, 1315 GN Almere

**Gun jezelf de
herinnering van
deze prachtige
woorden; lijst
de kaart in en
geef hem een
mooie plaats in
je kamer.**



INITIATOR

Anita Kamperman (kapitein)
Veldsecretaris | Programmadirecteur Geloven in de Buurt

AUTEUR

Immy Hoekstra-Rondaan
Missionair werker Geloven in de Buurt Harlingen

Contactpersoon Corporate Communicatie | Geloven in de Buurt
Sanne Koudijs

VORMGEVING

Tinekewerkt.nl

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de
NBV21 © Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 2021.

Dit is een uitgave van Leerhuis Geloven in de Buurt.

Het programma Geloven in de Buurt werkt aan het versterken van de lokale samenleving en is een samenwerkingsverband van het Kerkgenootschap Leger des Heils en Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg. Onder de paraplu van Geloven in de Buurt komen korpsen, buurthuiskamers en Fresh Expressions (pioniersplekken) samen om in naam van Jezus Christus te bouwen aan communities, in nauwe verbinding met de lokale behoefte en context.

Houd de Facebook-pagina Leerhuis Geloven in de Buurt in de gaten voor de podcast van deze uitgave.

